



Medlemsblad för

Boden Överluleå ForskarFörening

N:o 1

ÅRGÅNG 1

Mars 1992

EN FÖRENING BLIR TILL.

Tanken på en forskarförening i Bodens kommun har funnits en längre tid. I höstas började de tankarna ta en mer konkret form, främst hos Gun-Marie Åkerström och Arne Isaksson, som håller kurser i släktforskning i Boden.

Efter nyår kallade Gun-Marie samman ett antal personer i syfte att planera för föreningens bildande. Närvarande vid detta första möte var Gun-Marie och Arne förstås, samt Kristina Öhman, Ulla Wikman, Anna-Greta Johansson och Solveig Burström. Mötet ägde rum den 15/1 -92. Det fanns mycket att diskutera. Den första punkten var namnet, men vi diskuterade även stadgar, sponsring, medlemsmöten och avgift bl.a. Viktigast var dock att planera för det första konstituerande mötet, då föreningen formellt skulle bildas. Kallelsen fick vi skicka med Lulebygdens Forskarförenings utskick. Vi föreslog också en interrimistisk styrelse med Kristina Öhman som ordförande. Vi träffades ytterligare en gång den 6/2 för att finslipa planerna inför medlemsmötet, denna gång var vi några fler.

Den 8/2 -92 gick så det egentliga bildandet av Boden Överluleå Forskarförening (BÖFF) av stapeln. Stadgarna fastslogs och Arne Isaksson och Björn Fredriksson talade lite om framtiden och olika inriktningar av forskning.

Styrelsen har sedan dess haft ett antal sammanträden och det finns fantastiskt många bra och roliga ideer för den fortsatta verksamheten. Närmast planerar vi, förutom medlemsmötet den 21/3, för ett medlemsblad och en forskar- och anbyteskväll den 23/4.

Det finns många eldsjälur i släktforskarleden och ALLA har mågot att bidra med till vår förening, det är nämligen medlemmarna som gör föreningen.

Anna-Greta Johansson
sekreterare

STYRELSEN FÖR
BODEN ÖVERLULEÅ FORSKARFÖRENING

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Ordf. | Kristina Öhman Kvarngatan 3 A 96134 Boden | Tel: 0921/15979 |
| Vice Ordf. | Ulla Wikman Snövitsvägen 1 96193 Boden | Tel: 0921/30129 |
| Sekr. | Anna-Greta Johansson Korpgatan 13 96133 Boden | Tel: 0921/19226 |
| Kassör. | Gun-Marie Åkerström Kvarngatan 17 96134 Boden | Tel: 0921/18202 |
| Ledamot. | Solveig Burström Strutsgatan 8 96133 Boden | Tel: 0921/14649 |

Föreningens adress:

c/o Gun-Marie Åkerström
Kvarngatan 17 96134 Boden Postgiro: 15758-6

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Redaktör. | Arne Isaksson Notarievägen 7 96140 Boden | Tel: 0921/17947 |
|-----------|---|-----------------|



Några böcker om Boden stad och Överluleå socken som kan vara till stor hjälp vid släkt och hembygdsforskning.

| | |
|-------------------------|---|
| Johannes von Ahn | Överluleå kyrka |
| Ruben Nordsten | Överluleå socken och dess utveckling |
| Gerd Enekvist | Nedre Luldalens byar |
| Albert Nordberg | Luleå sockens historia |
| E A Brännman | Boden stad 1919-43 |
| Fr. Strömholm | Boden Fästningen och Staden |
| Gunnar Pellijeff | Ortnamnen i Norrbottens län (Bodens kommun) |
| Stig Rönkvist | Boken om Sävast |
| Gunnar Hoppe | Vägarna inom Norrbottens län |
| Bodens Kommun | Från Fortid Till Nutid |
| Vittjärv | En by i förvandling |
| Bredåker | Budkavlen Går |
| Bygd och Folk | Norrbottens län |
| Svenska Gods och Gårdar | Norrbottens län |
| Svenska Samhällen | Svensk Hembygd Norrbottens län |
| Svensk Familjekalender | Övre Norrland |
| Porträttgalleri | för Norrbottens län |

Böckerna kan lånas genom Bodens Stadsbibliotek.

DONATION

Det är en stor glädje för mig att i BÖFF:s allra första medlemsblad kunna tala om att föreningen har fått sin första donation.

Donationen består av ett 40-tal album och pärmar med bilder och tidningsurklipp. Allt har på ett eller annat sätt anknytning till Boden. Donatorn önskar vara anonym.

En del av pärmarna har rubriker som t ex Stig Synnergren, Eyvind Jonsson, Bodens kraftverk och Gågatan. En del av materialet är märkt med årtal (1960-87). De årsmärkta pärmarna innehåller inte bara det för året aktuella om objektet utan även i vissa fall historiska tillbakablickar och gamla bilder. Han har också skänkt oss några böcker t ex Överluleå kyrka 1831-1931. Donatorn har också själv gjort anteckningar, som är av stort intresse för forskare. Det finns också vissa godbitar för den som är intreserad av släkt- och personforskning.

Materialet har en sådan omfattning, att jag ännu inte har lyckats få någon mer djupgående inblick i det.

Vi måste också på något sätt katalogisera materialet så att det blir lättare att hitta i det, men med så många intreserade medlemmar, hyser jag gott hopp om att det skall ordna sig. Donatorn har ännu inte helt tömt sitt föråd, så vi kommer att få mera.

Donatorn har bestämt sagt till, att han på intet sätt vill bli uppmärksamrad, men jag har naturligtvis, när jag hämtade materialet, tackat för det vi fått och sagt, att vi tacksamt tar emot allt övrigt han vill ge oss.

Kristina Öhman
ordförande



GÅVA TILL FÖRENINGEN.

Roland och Kristina Öhman har skänkt 250 kronor till inköp av en stämpel med föreningens namn.

Jan Olov Larsson har skänkt 200 kronor till samma ändamål.

Ingemar Engman ifrån Umeå har skänkt 100 kronor.

Ett varmt tack till dessa från föreningen.

EFTERLYSNING.

Red. efterlyser material av olika slag till tidningen. Det kan vara släktutredningar eller kortare historier av olika slag. Vi kommer till nästa nummer av tidningen att införa en spalt med frågor och svar.

Sänd era bidrag till:

Arne Isaksson
Notariev. 7
96140 Boden

EKONOMI.

Som nystartad förening har vi ju skralt med pengar och förslaget om att söka bidrag från Bodens kommun är redan utfört. Vecka 9 sände vi in en ansökan om startbidrag som vi ju ännu inte fått svar på. Vi har också sänt en ansökan till Näringslivsstiftelsen om sponsring av en kopieringsapparat för mikrofilm och med placering i huvudbiblioteket.

Vi som forskar, har alla någon gång haft behov av att kopiera, och hemma i lugn och ro studera och tolka gamla dokument. För att inte tala om de som studerar och forskar via gamla mikrofilmade tidningar. Vill man ta del av en artikel om vad som t.ex hände i Boden eller någon annan ort 1919 får man sitta och FÖR HAND SKRIVA AV artiklarna i N S D och N K!

Det är en stor skandal att Bodens kommuns kulturansvariga inte anser sig ha råd med en kopieringsapparat. Vet de om vad som kan försiggå på ett bibliotek? Torsdag den 23/4 kommer Boden Överluleå ForskarFörening att stå som värdar i bibliotekets forskarrum och för allmänheten visa hur och vad man kan forska i. Ni kulturansvariga är välkomna att se vad ni försummar!

Gun-Marie Åkerström kassör



FRU KROKUS

En viskning - tissel tassel
hörs från rad till rad
Fru krokus vill spricka
hon vill opp
hon vill opp över markytan
med sin gula knopp
Det är för tidigt
viskade en annan krokus
men jag har oro på känn
Då hördes farfar krokus
djupa röst
Min oro är inte av eran sort
Jag är planterad
med roten opp
En vit krokus sov lugnt
ingen sprickning
inte ett livsförsök
Krokus blå han sade då
Jag blir så orolig så
när det varken är vinter
eller vår ovanpå
och fru krokus hon vill opp
och få en solkyss
på sin gula knopp

Linnea Westerberg
Boden

PROFETEN FRÅN LASSBYN.

Undertecknad stötte tidigt på anfadern Nils Andersson från Lassbyn, senare kallad "Dansarsektens ledare". Han finns bl.a. omskriven i Råneå sockens historia 1654-1954 (red E Byström). Har sedan dess läst hyllmetrar om separatismen, visste ju inte ens vad det var 1980, samt samlat material om Nils Andersson (1788-1834). Han dömdes så småningom för "religionsvansinne" att sändas till Danvikens Hospital för att efter ett år förflyttas till Vadstena Hospital.

Här följer en avskrift av intagningsjournalen när han sändes från Danviken till Vadstena:

N:o 152

Bonden Nils Andersson 41 år gammal, gift, från Norrbottens län och Råneå socken.
å Danviks Hospital den 1/6 1829. Intagen den 7/5 1830 (Vadstena min anm)

Religionssvärmeri.

För irrlärliga Religionsbegrepp och deras utspridande har Nils Andersson blifvit af Svea Hof Rätt dömd till högsta kroppsstraff /28 d. vatten och bröd/ och ständig landsförvisning. Förklarad vansinnig, har han blifvit idet stället förd på Danviks Hospital der han intogs den 1 juli 1829. Läkare derstädes afger ungefär följande berättelse:

Nils Andersson är af sangvinskt temperament och temlig stark kroppsbyggnad, men af svag hälsa. Hans sjuklighet härrörande hufvudsakligen af underlifs lidande vållad af Binnikemask. Han har dessutom under sin vistelse å Danviken lidit af allmän aftyning /Marasmus/ som dock häfves genom stärkande medel. Hans uppförande har under hela tiden varit ganska fredligt, sagtnodigt och ordentligt och hans minne godt, samt hans förstånd och omdömesförmåga, rörande de flästa i allmänna verlden förekommande föremål och förhållanden aldeles rediga och orubbade. Men deremot har han i Religionen yttrat åtskilliga överspända och irriga begrepp, och låter i sådant avseende icke vederlägga sig äfven genom de mäst bevisande skäl och förnuftshet, för vilka han alldeles icke är tillgänglig, emedan han äger det förutfattade orubbliga öfvertygelsen, att han uteslutande är begåfvad med de djupaste och klaraste insigter i betydelsen af den Heliga Skrifts läror. Stundom har han till och med trott sig af Gud sjelf hafva mottagit omedelbara ingifvelser och uppenbarelser. Öfver de högre gåfvor, med hvilka han sålunda ansett sig vara benådad, eger han den största förnöjelse, som uttrycker sig äfven i hans ansigte och hans blick. Han har till följd heraf ansedd sig kallad att omvända och förbättra människorna, och derföre stundom sökt anställa religionsöfningar med de öfriga dårarna. För öfrigt har han, då han fått följa sin egen böjelse, nästan ouphörligt sysselsatt sig med läsande af andeliga böcker, eller med skrifvande af böner och lofsånger, sammansatta af höga och mystiska ord, utan motsvarande inre betydelse. Han har likväl under de båda sista månaderna af sitt vistande å Danviken undergått någon förändring, så väl till kroppen, som blifvit friskare, som ock till sin sinnesförfattning. Lemnad åt sig sjelf, befattar han sig icke mera med denna ouphörliga läsning och skrifning, utan sysselsätter sig sjelfmant hela dagen med vissa inom därhuset förefallande göromål. Han uppgifver sig t.o.med numera sjelf inse origtigheter och dårskaper af sina förra påståenden, och försäkrar sig vilja undergå det straff, som lagen derföre kan ålägga, derest han får till sin hemort återvända.

Läkaren finner likväl honom icke så återställd till sitt förnuft,

att han kan utskrifvas. Han tror deremot, att Nils Anderssons vansinnighet öfvergått till en lindrigare form.

Se vidare läkaren och Hospitalspredikantens utlåtande samt sluteligen Kongl. Sundh. Collegii yttranden härutinnan:

Skrifvelse N:o 48.

Patienten var vid ankomsten hit ännu uti ett tydligen exalteradt, rubbat själstillstånd, yttrade sig likväl endast uti öfverspända, falska begrepp och föreställningar, rörande öfversinnliga och religiösa ämnen. För öfrigt visade patienten sundt och klart förstånd, han uppfattade och bedömde nemligen, så vidt man af en person med hans bildning och af hans stånd kunde vänta, rätt och förnuftigt alla inom det verkliga lifvet förekommande ting och deras förhållanden, utan att minsta spår till förvirring eller rubbning i hans tankegång kunde upptäckas. Vidrördes åter religiösa ämnen, eller väckte patienten sjelf fråga om sådana, så fömärktes genast en ökad, öfverspänd liflighet i hela hans väsende. Hans tankegång blef häftigare, hans blick lifligare, glänsande, rösten högre och klarare och hela hans ansigte uttryckte glädje och tillfredställelse. Med innerligt sjelfförtroende och öfvertygelse om sin förmåga att rätt fatta och inse de gudomliga sanningarna och den Heliga Skrift så ofta, och för den mäst uplysta människa, dunkla språk och mystiska framställningar fann patienten ett synbart välbehag uti den upmärksamhet, någon lämnat åt hans tal och förklaringar, hvadan han också icke endast gerna sjelf läste vissa andeliga böcker, utan äfven sökte att för andra fram ställa sina läror och åsichter. Han medgav dock, att han fordom gått för långt i sin religionsifver och låtit hänföra sig till handlingar som han nu ångrade Han är af stark kroppsbyggnad, lifligt temperament och kanske häftigt lynne. Hans fysiska hälsotillstånd nu mera godt.

Se CurJournalen (Litt. A) pag 39

Nils Andersson friskskrevs den 1 april 1834 från Vadstena Hospital, men avled 10 april samma år i pneumonia (lunginflammation). Här följer en avskrift av hans testamente:

Eftersom jag nu är i den belägenhet uti min svåra sjukdom att jag tviflar om lifvet eller att jag nu mera skulle blifva frisk, altså hafver jag funnit för godt att förordra att min Egendom skall Eder uppdragas och öfverlåtas-. Först öfverlåter och uppdrager jag mitt ägande hemmansdel N:o 13 i Degersel till dig min Kära Son Andreas, emot att ingå de förbindelser som nu följer: Först skall du hederligen sköta och vårda din Kära Moder med föda och kläder så länge hon kan vara i bröd och hus när dig, men skulle det inträffa att hon nödsakas att avlägsna sig ifrån ditt bröd och hus så skall du som årlig förfång utgifva 2 tunnor Korn och En Tunna Råg 3 pund torrt fårkött 5 Lispund salt nötkött, En 3/4 tunna salt strömming, En 3/4 tunna färsk Sik, En kannan söt Mjök om dagen, 2 Skär salt, 8 famnar huggen ved och bebo den större kammaren jämte nyttja Bakstugan så ofta hon behöfver samt inrymme af ved i Vedboden, dito 2 Skärland jord i gårdsgärdet till att plantera potatis och rötter, samt att göda den jord med 12 lass god kogödsel hvarje år och skall hon hafva rättighet att i Källare och Bod både vinter och sommar inställa hvad hon behöfver samt i stolpboden rum inställa sin säd och kött samt andra behofver samt uti fähuset äga rättighet att koka byk och andra förnödenheter, -dito ålägges dig att mala hennes säd och äga rättigheter till fri skjuts till och från kyrkan så ofta hon behagar samt då det faller henne in att besöka sina släktingar. För det andra skall du till din broder Paulus utbetala Två /200/ riksdaler riksgäldssedlar och han skall hafva min ägande hemmansdel under N:o 6 i samma by. Om den skulle inlösas utaf dess rätte

arfvingar så skall lösen honom tillfalla.- För det tredje och sista följer nu huru med vår lösa Egendom skall tillgå och lyder nu så här, att af den skola våra skulder betäckas, så skall återstoden deraf skiftas ock följande sätt, att Eder Kära Moder tillfaller tredjedelen samt det andra skiftas eder Bröderna emellan i lika lotter, och detta är under mitt sunda förstånd uppsatt och författat samt i 2^{ne} vederhäftige vittnens närvaro, som skedde i Vadstena Stad den 7 april 1834.

Jag Eder Kära Fader Nils Andersson.

Jag Eder Kära Moder Anna Elisabet Påhlsdotter.

På en gång närvarande vittnen: Carl M Pettersson Fabriksidkare

Joh. Pettersson Fabriksgesäll -Vadstena-

Detta testamente var inlämnat till Vadstena Rådhusrätt i bevakningsavseende och närvarande var bl.a. sysslomannen vid hospitalet. Jag undrade länge varför han var där och vad han skulle bevaka, tills jag läste att när hospitalhjon dog hade hospitalet arvsrätt efter dem. Nils Andersson dog 10 dagar efter utskrivningen! Han blev 45 1/2 år gammal och efterlämnade två söner: Anders och Paulus Nilsson.

Har gjort en stamtavla från Nils Andersson och fram till c:a 1950 där finns namn som Degerman, Engman, Selberg, Enström, Eklund, Lövgren, Engström, Degerlund, Holmström, Paulsson, Andersson, Åkerström Boström, Blomberg och Lidberg m.fl. Nästan alla inom Råneå och Gunnarsby församlingar.

Återkommer nog med fler avsnitt ur hans liv.

Gun-Marie Åkerström

Kvarngatan 17

96134 Boden

BÖCKER TILL SALU

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Alf Axelsson | GÄLLIVAREVERKEN | 60:-- |
| NORRBOTTENS LÄNS | HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSBOK 1945 | 40:-- |
| --:-- | --:-- | 1950-51 40:-- |
| --:-- | --:-- | 1953 40:-- |
| --:-- | --:-- | 1988 50:-- |
| --:-- | --:-- | 1989 40:-- |
| Ernst Manker | VIDDERNAS VANDRARE | 100:-- |
| Ernst Manker | BORTOM FJÄLLEN | 100:-- |
| Märta Edkvist | FRÅN KEBNEKAISE TILL SÖDRA BERGEN | 70:-- |
| Sverker Jonsson | BOTHNICA 8 NJA STÅLVERKET I NORR | 60:-- |
| Göran Enberger | HÄLSINGLAND en landskapsguide | 30:-- |
| Barbro Dahl | HÄRJEDALEN | --:-- 30:-- |
| Georg Bohm | DALARNA | --:-- 30:-- |
| Leif Kilström | VÄRMLAND | --:-- 30:-- |
| Johan Pålstig | MYTEN OM LAPPLAND | 70:-- |
| SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT | | |
| 1910-13, 1919-21, 1924, 1928, 1929, 1931, 1933, 1934, | | |
| 1936, 1947-57, 1961-65, 1969, 20 kr styck | | |

Arne Isaksson

Notarievägen 7 tel:0921/17947

96140 Boden

NYUTKOMNA BÖCKER I ÄMNENA GENEALOGI HISTORIA ARKIV OCH

GEOGRAFI.

Agrell Wilhelm

Den stora lögnen: säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter. Stockholm 1991

Boethius Maria-Pia

Heder och Samvete: Sverige och andra världskriget
Stockholm 1991

Egerbladh Berndt

Jag minns mitt 40-tal
Stockholm 1991

Ehrenkrona Olof

Nicolin: en svensk historia
Stockholm 1991

Eidlitz Kuoljok Kerstin

På jakt efter Norrbottens medeltid: om Nordösteuropas historia och etnologi Umeå 1991

Elmbrant Björn

Fäldin
Stockholm 1991

Feldt Kjell-Olof

Alla dessa dagar: i regeringen 1982-1990
Stockholm 1991

Gulbrandsen Kerstin

Vägval: ny chans för Norrbotten
Luleå 1991

Gustavsson Bernt

Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 Stockholm 1991

Hadenius Stig

Sverige efter 1900: en modern politisk historia
Stockholm 1991

Lundholm Kjell

Natur och miljö i Norrbotten
Luleå 1991

Nilsson Ann-Sofie

Världssamvetets död: den aktiva utrikespolitikens framtid
Stockholm 1991

Olsson Per T

Landet utanför: Saddam och ståndpunkterna
Stockholm 1991

Stolpe Sven

Fakta om drottning Kristina
Solna 1991

Wegmann Rolph

Nödlandningar i Sverige: utländska nödlandningar i Sverige
1939-1945 Nässjö 1991

Weibull Jörgen

Bernadotterna: en krönika om vårt kungahus i kultur och
politik Stockholm 1991

Åberg Alf

Fångars elände: karolinerna i Ryssland 1700-1723
Stockholm 1991

Gårdarna vid älven

Från byarna Överäng, Rågraven, Fäbodarna, Åkerby, Valsund,
och Bygget Boden 1991

Pite älvdal

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Luleå 1991

Tornedalens historia del 1: Från istid till 1600-tal
Haparanda 1991



**Extra februarierbudande till Släkthistoriskt
Forums läsare:**

**Du får köpa SVENSK ARKIVGUIDE för
bara 125:- (mot ordinarie 176:-) om Du
beställer före 1 mars I PASSA PÅ I**



"Aldrig förr har så många
arkiv och samlingar i vårt
land blivit presenterade" i
Bror-Erik Ohlsson i ShF 3/91

• 350 arkiv med kartor
över dokumentations-
områden

- Arkivregister
- Personregister
- Branschregister

UPPSALA UNIVERSITET
HSC Repro 1991
334 sidor (häft., bokformat)
ISSN 1100-9179
ISBN 91-86912-06-2

**Rekvirera den direkt eller beställ broschyr
från INSTITUTET FÖR ORTSHISTORIA,
Linnés Hammarby, 755 98 Uppsala
Tel: 018/326460 kl. 14-18.**

DEN SISTA VARGEN I ÖVERLULEÅ

För 94 år sedan sköts den sista vargen i Överluleå socken. Den föll för ett hagelskott av den då 19-åriga John Hansson. Det var också i Svartbyn som John Hansson sköt vargen- i skogsbrynet på norra sidan av Svartbyträsket. Det låter nästan otroligt att det funnits varg i de trakterna bara för nästan hundra år sedan, men det fanns också bara en som förirrat sig så pass långt ner i kustbygden.

Här kommer en intervju med John Hansson gjord 1953, när han för första gången på 50 år besökte sin syster Edla Bergbom. John Hansson hade emigrerat till Nordamerika 1903.

Det var en höstdag och jag var väl 19 år gammal, berättade han. Min far och jag satt inne och lagade skor, när pappa plötsligt ropade till: kom skall du få se vilken stor hund. Det var ingen hund- det var en varg. Jag tog geväret, ett enkelpipigt Remingtongevär för hagel, men fann att jag bara hade ett skott. Nå på den tiden laddade man sina hagelskott själv, men eftersom jag inte heller hade något krut kvar fick jag dela skottet och fick på så sätt två. Jag gick ut och tog upp jakten och litet längre bort frågade jag i en gård, om de sett till en stor hund. Jo den hade strukit förbi och försvunnit åt skogsbrynet till. Jag fortsatte min väg, gick över bäcken i svackan mellan Fagernäs och Svartbyn och så, när jag kommit bortåt skogsbrynet nedanför den så kallade Kallkällan ungefär där gränsen numera går mellan Bodens stad och Överluleå kommun, fick jag se vargen. Den låg och rullade sig i snön och blev inte alls skrämmd, när den såg mej komma. Jag siktade och sköt och vargen blev liggande.

Ja jag sköt och sprang min väg, säger John Hansson och skrattar hjärtligt åt minnet. I en gård i närheten lånade jag en kälke och en yxa, den senare behövde aldrig användas, för när jag kom tillbaka, låg vargen där stendöd med ett skott mitt i pannan. Det var alltså den sista vargen som sköts i Överluleå. Man beräknade att den var omkring fyra år gammal, Ryktet spred sig förstås fort och i gårdarna började man gå ut på vargjakt. Det kanske fanns fler i farten. Men det fanns det nu inte. Det var en enstöring, som förirrat sig neråt trakterna. I gårdarna hade man sett den stryka omkring gödselhögarna och den hade också varit över på södra sidan av Svartbyträsket, men man hade nog den uppfattningen, att det var en stor hund, som var i farten. Det var klart att den jakten omtalades i pressen och Norrbottens-kuriren var förstås också då framme och berättade om den sista vargen i bygden.

Till och med i Amerika fick man läsa om den vargjakten. När John Hansson kom över till U S A, så sa svenskarna där till honom: tänk att man skjutit en varg vid Boden. Jo, det var allt jag som sköt den vargen sa unge Hansson då. Men hur gick det nu med vargskinnen?

Ja jag skulle förstås ta vargen med mig till länsman, berättar Hansson, för att få skottpengar. Det var 50 kronor då. På vägen upp till kronofogde K Norsell träffade jag emellertid garvaren och fabrikören Erik Åström. Han köpte vargen av mej och betalade 70 kronor, för skinnen alltså 20 kronor, som var högsta pris då. Sedan dess har jag varken sett till eller hört talas om vargskinnen. Åström berättade förresten att det då var 35 år sedan en varg skjutits i Överluleå.

Vargskinnen kom emellertid så småningom till konservator Sandberg. Det erinrar sig mycket väl konservator E Vennerholm på Torpgården. Han minns att när han började hos Sandberg, så låg skinnen där i hans verkstad. Men om det blev stoppat och vart det sedan tog vägen, därom vet man intet.

BUDDBYTRÄSKET

Vacker är du
men farlig om våren
något hopsjunken
har du dock blivit
med åren
Din puls Ljusån
som en gång
slog så kraftigt
är nu svag

Med abborre brax
gädda och id
på 1500-talet någon lax
har du stillat
vår hunger
berikat vår fritid

Trots att vi
trampat din strand
och plockat dess blommor
samt åderlåtitt ditt inre
är du vacker

När solen en tidig
morgon
stiger över horisonten
och beslöjade älvor
dansa
över den trolska
vattenytan
är ingen vackrare än du

Linnéa Westerberg
Boden

ETT VARMT TACK TILL STUDIEFÖRBUNDEN FÖR DERAS STÖD VID
BILDANDET AV FÖRENINGEN, VI HOPPAS PÅ ETT GIVANDE SAMM-
ARBETE I FRAMTIDEN.

Styrelsen för
BODEN ÖVERLULEÅ FORSKARFÖRENING



SV studieförbundet
vuxenskolan