

Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden
Överluleå
Forskar Förening



Nr 2

Årgång 13

April 2004



Bibliotekets digitala forskarhörna

Möte mellan och nu och då.

Jag har hittat min farfarsfar Fredrik Lärk. Detta tack vare forskarkvarten på biblioteket.

Torsdag den 1 april 2004 invigdes BÖFF:s digitala forskarrondell på Stadsbiblioteket. Ett gott samarbete mellan de två parterna. Invigningen skedde i digitalkamerornas blixtljus och bevittnades av cirka tjugo besökare. Ordförande Björn Fredriksson gav oss en pedagogisk introduktion till Genline.

Fyra datorer med Internetuppkoppling står nu till **allas vårt** förfogande. Det var på Genline jag hittade min släkting i Gingsrid, Elfsborgs län. Genline är inte klar med hela Sverige ännu, men det kommer, det kommer.

Vill Du finna en verbal ögonblicksbild av slakten 1890 så hittar du det också.

Tappat bort en tremänning? Du kanske finner honom eller henne via 1970 års folkräkning.

Födda, vigda, döda, emigranter, okända platser allt är möjligt i denna digitala värld.

Vad Du behöver göra för att komma åt denna skatt?

Besök Bodens Stadsbibliotek, slå Dig ned vid en ledig dator eller boka tid. Vi vill att alla skriver in sig i bokningspärmerna för att ha en bra statistik att visa våra politiker inför kommande år.

Vi kanske ses vid någon skärm!

Stina Elming

Innehåll

- s.2 Föreningsinformation, Ordförande har ordet
- s.3 Medlemsmöte
- s.4 Mjöfjärden Råneå sn Norrbottens län
- s.9 Medlemsresor, Framtidlandet, Storstädning, Öppet hus och Loppmarknad
- s.10 Jag har gått kurs ...
- s.11 Korsordslösningar och vinnare, Gåtan Granström slutgiltigt löst? med antavla av Rune Isaksson med bistånd av Barbro Lampinen
- s.14 Besök, Efterlysning, Påminnelser, Grattis, Adressändring
- s.15 Tack, Fel, Nya medlemmar

1:a sidans bild

Fotograf: Carl-Lennart Persson

Personerna på bilden är: Längst t.v. Sigvard Holmbom, Göte och Berith Åslund, Hanna Lagerfjärd och sittande Barbro Forsberg

Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

•medlem i Sveriges Släktforskarförbund

Föreningens adress: c/o Elming, Glimmervägen 17, 961 46 BODEN

Postgiro: 157 58 - 6 Bankkontonr: 9960 420015 7586

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: 0921 - 504 13, e-post: boff.boden@spray.se

Ordförande	Björn Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: bjorn.fredriksson@egonet.se			
V.ordförande	Arnold Lagerfjärd	Trollsländevägen 9	961 68	Boden	tel 0921 - 137 50
Sekreterare	Stina Elming	Glimmervägen 17	961 46	Boden	tel 0921 - 653 88
Kassör	Kerstin Johansson	Ringvägen 5 B	961 35	Boden	tel 0921 - 176 62
		e-post:			
Ledamot	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47	Boden	tel 0921 - 722 74
Styrelsesuppleanter	Berthill Munkestam	Rubinvägen 16	961 46	Boden	tel 0921 - 654 45
	Barbro Forsberg	Antilopvägen 11	961 68	Boden	tel 0921 - 196 15
Valberedning	Ingmar Åkerstrand	S Bredåker 57	961 95	Boden	tel 0921 - 47 01 65
	Gudrun Adolfsson	Åvägen 4	961 44	Boden	tel 0921 - 659 10
	Sture Lindström	Kårgatan 7	961 33	Boden	tel 0921 - 196 34
Revisorer	Carl-Lennart Persson	Karetvägen 24	961 42	Boden	tel 0921 - 533 33
	Sixten Sandberg	Österby 950	961 95	Boden	tel 0928 - 401 32
Revisorsuppleanter	Catharina Källström	Tegelbruksgatan 13	961 73	Boden	tel 0921 - 173 38
	Rickard Pålsson	Kungsgatan 17	961 61	Boden	tel 0921 - 158 83
Redaktion för medlemsbladet:					
Ansvarig utgivare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47	Boden	tel 0921 - 722 74
		e-post: ewa.sandberg@spray.se			
	Eila Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: eila.fredriksson@egonet.se			
Bildansvarig	Kristina Öhman	Kyrkgatan 33 1 tr	961 75	Boden	tel 0921 - 159 79
Kontakt i datafrågor	Gunnar Glaas	Kungsgatan 38	961 64	Boden	
		e-post: gunnar.glaas@telia.com			

MEDLEMSAVGIFT, KODKORT och NYCKEL

Medlemsavgiften för år 2004 är 100 kronor.

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården. Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 90 kronor. För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen. Kortet ger tillträde till lokalerna från kl 07.00 till kl 21.00 alla dagar i veckan. Nyckeln ger tillträde till kammaren där vi förvarar våra samlingar.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:

vecka 35 - manusstopp 8 augusti 2004

vecka 46 - manusstopp 24 oktober 2004

Ordförande har ordet

I förra numret av Boden-ANAN skrev jag att vi skulle, i samarbete med biblioteket, öppna en digital forskarhörna den 1 april. Det fanns säkert dom som trodde att det var ett aprilskämt, men så var inte fallet och nu är vi igång. För närvarande finns 18 st forskarsajter i var och en av de fyra datorerna.

Jag vill här passa på att tacka Jan-Olof Frank och hans bibliotekspersonal, samt Sven-Olof Öman på KF som skapat möjligheterna till en fin forskarhörna.

I höstas började, vår då APR-anställd, Kåre Holmqvist med datorisering av vigda i Överluleå. Under vintern och våren har vår nya APR-are Barbro Forsberg fortsatt med detta. Men, vi behöver hjälpas åt på samma sätt som när vi skrev födelseboken. Vi medlemmar renskrivar på papper och APR för in i datorn. A3-blankett för renskrivning finns på

kontoret. På bordet i forskarrummet finns en lista utlagd, där du kan anteckna dig för ett visst år.

Den nya dödsboken 1947 - 2003 i Sveriges Forskarförbunds regi, kommer att bli ca två månader försenad på grund av att myndigheterna har haft svårigheter med att samla de digitala uppgifterna. Men inget ont som inte har något gott med sig! För därmed har förbundet kunnat flytta slutdatum på "Ge namn åt de döda" till den sista maj och förhoppningsvis hinner då fler församlingar bli klara. I nuläget är drygt 58 % inrapporterade.

Två nya föreningar har bildats i Norrbottens län inom det senaste året, nämligen Arvidsjaurs Släktforskarförening och Matarengi Forskarförening, med säte i Övertorneå. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och vet att de behövs.

På föreningsmötet den 11 maj planerar vi ha en föreläsning om teatern Bisam före mötet. Ni kommer väl!
VÄLKOMNA!

Björnvrål

Medlemsmöte

Torsdagen den 11 maj kl 19.00

i Almska skolan

Kurt Svartz berättar om
amatörteaterföreningen BISAA
och jätteföreställningen
"FRAMTIDSLANDET"

på dagordningen
Nya stadgar
Förbundsmotioner
Medlemsresor
Rapport från Digitala
forskarhörnan

Besökslotteri

Fika

VÄLKOMMEN

Fortsättning från Boden-ANAN 1/2004

Mjöfjärden, Råne socken (efter 1654), Norrbottens län

Skiss till utvecklingen före år 1700

Gård 1

Per Jönsson född omkring 1589, död 1659-04-04 (testamente), gift med Marita död 1657-08-18 (testamente). Han nämns i längderna 1621 – 1642 (1650). Åren 1640 – 1642 lejer han Erik Larsson som soldat. Per Jönsson har åtminstone ett känt barn, dottern Brita Pedersdotter född 1610 (db), död 1695-12-12 (db). Hon gifter sig med Knut Pålsson från Årbyn som övertar hemmanet 1642.

Förre bondsonen, bonden och 12-mannen **Knut Pålsson** född 1609 död 1694-02-09, 85-år vid sin död. Genom att dra 85 år från 1694 kommer vi fram till att han bör vara född 1609. Ur dödboken får vi även reda på att han är född i Orrbyn och hans föräldrar var fadern Pål Olsson modern Sista

Knutsdotter. Om vi då lämnar dödboken och går till Katekemilängden (husförhör) som för Råneå sockens del upprättades av den då nytillträdde kyrkoherden Gulicius Blix år 1693 får vi en uppställning som ser ut så här:

		<u>1693 ålder</u>	<u>1694 ålder</u>	<u>1695 ålder</u>
F.d. bonden	Knut Pålsson	84		död
hustru	Brita	80		död
son	Pål (Peder) Knutsson	56		död
sonhustru	Marita Johansdotter	56		
sonson	Peder	13		
sonson	Knut	12		
dotter	Ingeborg	30		
dotter	Malin	25		

Här kan vi då konstatera att Knut är gift med Brita? Samt har tre hemmavarande barn en sonhustru och två barnbarn..

Om vi jämför med mantalslängden (Råneå Socken) 1690 så finner vi att **Peder (Pål) Knutsson** med hustrun Marita är skrivna för gården samt har en son över 15 år samt att hans systrar Ingeborg och Malin bor på gården. Om vi följer längden vidare bakåt i tiden finner vi Knut och Brita med 1 son 2 döttrar samt en sonhustru för år 1681. 1682 står Per Knutsson med hustru Marita 3 döttrar 1 inhyses och 1 gammal, således generationsskifte på gården 1681/82.

Men vad heter Knuts Brita i efternamn?

I katekemilängden för 1695 anges Brita död.

I dödboken 1695-12-12 finner vi hustrun Brita Pedersdotter 85 år Mjöfjärden. Fader Peder Jönsson, moder Marita N-dotter i Mjöfjärden (drar vi 85 år från 1695 bör Brita vara född 1610) Således kan vi konstatera att Knut från Orrbyn gift sig med bonden Peder Jönssons dotter Britta Pedersdotter från Mjöfjärden. Men när gifte de sig och hur många barn hade de.

Vi följer dödboken ett tag till!

- död 1695-12-05 hustru Maritza (Maria) 56 år (*1639) Lars Hinderssons i Niemisel. Fader Knut Pålsson moder Brita Jönsdotter.

- död 1696-02-23 pig. Ingeborg Knutsdotter 43 år (*1653) Peder Knutssons syster i Mjöfjärden. Fader Knut Pålsson moder Brita Jönsdotter.

- död 1696-03-11 Peder Knutsson 60 år (*1636) i Mjöfjärden. Fader Knut Pålsson, moder Brita Jönsdotter.

- död 1696-03-15 pig. Malin Knutsdotter 36 år (*1660) Mjöfjärden. Fader Knut Pålsson, moder Brita Jönsdotter.

- död 1696-09-08 pig. Ella 32 år (*1664) Mjöfjärden. Fader Knut Pålsson, moder Brita Pedersdotter.

Med denna granskning av dödboken har vi hittat 5 barn, en son och fyra döttrar, men vi har också funnit att prästen försvårat sökningen genom att han gjort ett så kallat **Filiationsfel** (generationsförskjutning) Britas far hette Peder Jönsson, farfar således Jöns.

Om vi då gör en ny uppställning på de nu kända personerna, så blir det så här:

svärfar	Per Jönsson	född	Mjöfjärden	död 1659-04-04	Mjöfjärden
svärmor	Marita N-dotter	född		död 1657-08-18	Mjöfjärden
bonden	Knut Pålsson	född 1609	Orrbyn	död 1694-02-09	Mjöfjärden
hustru	Brita Pedersdotter	född 1610	Mjöfjärden	död 1695-12-12	Mjöfjärden
son	Peder (Pål) Knutsson	född 1636	Mjöfjärden	död 1696-03-11	Mjöfjärden
dotter	Maritza (Maria) Knutsdotter	född 1639	Mjöfjärden	död 1695-12-05	Mjöfjärden
dotter	Ingeborg Knutsdotter	född 1653	Mjöfjärden	död 1696-02-23	Mjöfjärden
dotter	Malin Knutsdotter	född 1660	Mjöfjärden	död 1696-03-15	Mjöfjärden
dotter	Ella Knutsdotter	född 1664	Mjöfjärden	död 1696-09-08	Mjöfjärden

V i finner att från den 9/2 1694 till och med den 8/9 1696 dör far, mor och 4 barn. Att gamlingarna dör kan vara naturligt men att tre systrar 32, 36 och 43 år gamla samt en bror 56 år verkar något underligt. Är det en sjukdom som grasserar? Nej det är ännu värre! År 1696 räknas som kulmen på den så kallade lilla istiden. Detta år kunde man köra med häst och rissla över isen på råneälven vid gammelmidsommar. Landshövdingen för dåvarande Västerbottens län, Douglas, skriver för detta år i sina relationer till Kungl. Majt. "*Di döda voro så många att di levande dem svåriligen humno begrava under söcknen.*" Således är det inte allt för långsökt att dra slutsatsen att dödsorsaken är svält eller följdsjukdomar av långvarig svält.

Äldsta kända barnet Peder (Pål) * 1636 till Knut och Brita gör det sannolikt att Knut och Brita vigdes 1635 då 26 respektive 25 år gamla.

Om vi fortsätter följa dödboken ett tag till finner vi, död 1697-03-31 hustru Marita 60 år (* 1637) Peder Knutssons änka Mjöfjärden. Fader Johan Davidsson Niemisel, moder Marita Nilsdotter.

- död 1703-02-25 Knut Pederson 27 år (* 1676) Mjöfjärden. Fader Peder Knutsson, moder Marita Johansdotter Mjöfjärden.

- död 1713-02-08 änkan Margeta Nilsdotter 44 år (* 1637) Peder Knutssons änka Mjöfjärden. Fader Nils Pålsson i Prästholm, moder Anna Larsdotter.

Genom tidigare forskning får vi här en intressant koppling, Margeta Nilsdotter är barnbarn till löjtnanten och bonden Pål Nilsson Loo.

Kan Knut Pålsson och Pål Nilsson Loo känt varandra? Vi tar och följer Röklängden bakåt i tiden, 1687 hittar vi Knut Pålsson 12-man, så står det redan 1683 i röklängden. Nu går vi till domboken.

Vi finner Att Knut Pålsson sitter som nämndeman vid 27 tingstillfällen under åren 1667-1686 och han avgav 12-mannaeden 1666. Från tidigare forskning vet vi att Pål Nilsson Loo under denna tid hade ett flertal mål han drev i Råneå tingsrätt, så gubbarna hade många tillfällen att träffas som vänner eller ovänner, sannolikt det förra eftersom barnbarnen gifter sig.

Med tanke på att Knut blir 12-man vid 57 års ålder, så bör han vara en bygdens förtroendeman och definitivt skriv och läskunnig.

Om vi följer Knut i Råneå kyrkoräkenskaper finner vi att han 1657-08-18 betalat testamente för svärmor + ett barn. Således dör Peder (Per) Jönssons hustru Marita N-dotter 1657.

1657-11-01 betalar han testamente för ett barn.

1659-04-04 betalar han testamente för svärfar + ett barn, således dör hustru Britas far Per (Peder) Jönsson 1659.

1664-04-04 betalar han testamente för ett barn. 1694-03-03 betalar han för ett barn. (Vad detta fel består av är svårt att säga men Knut är då död sedan 1694-02-09).

Om vi följer mantalslängderna för Råneå och Luleå socknar från 1681 och bakåt till 1642 så finner vi att Knut Pålsson står för Mjöfjärden 1 under denna tid. 1678 finns redovisat bonden, hustrun, en son tre döttrar och en sonhustru. 1658 finns redovisat bonden, hustrun en son och en piga. 1648 redovisas bonden, hustrun och en piga. 1642 redovisas bonden, hustrun, en son och en måg.

Följer vi korntiondelängden för Luleå socken redovisar Knut Pålsson korntiondeskatt för Mjöfjärden 1 från 1659 och framåt, tiden 1645 – 1658 redovisar Knut korntiondeskatt för Mjöfjärden 2.

Tiden 1642 – 1650 i mantalslängden finns endast 2 skattegårdar redovisade.

Kontrollerar vi i korntiondelängden så anges 2 skattegårdar för tiden 1619 – 1678. 1678 står hustru Karin för 3 gården. Följer vi jordeboken för Luleå socken anger den 2 skattegårdar för tiden 1630 – 1660. För 1660 står den 3:e gården under Prästbordet.

Sammanfattning: Knut Pålsson föds och växer upp i Orrbyn, gifter sig till Mjöfjärden, övertar som måg hustruns föräldragård, driver och utvecklar den. Får vara med när Råneå blir egen socken med egen kyrka (1654). Blir en bygdens förtroendeman och uppnår hög ålder.

Gård 2

Per Jönsson nämnd 1653 - 1687

* ca 1625 (??)

Finns nämnd i följande längder:

<i>Mantalslängd:</i> 1651 - 1687	1667 - 1681 hyser han en soldat och en soldathustru; 1684 nämns en gammal på gården, hustru anges inte, möjligen är detta hustrun ??; 1685 anges två gamla på gården. Möjligen Per Jönsson och hans hustru; 1688 båda de gamla är ute ur längden. Döda??
<i>Kyrkoräkenskaper:</i>	1669-05-09. Böter till kyrkan.
<i>Soldatlängd:</i> 1661	Nyskriven soldat för eget hemman.
1662 - 1663	Sonen Jöns Persson skrivs som soldat för fadern. Mönstrat i Piteå 1663-03-06 Svinhuvuds regemente.
1668	Sonen Jöns Person för fadern. Svinhuvuds regemente.
1669	Sonen Jöns Persson för fadern. Luleå 1669-10-15 i Luleå
1671	Mars 1671 går för brodern Erik Person
1672	Erik Person lejd som soldat för brodern Jöns Persson. Luleå 1672-02-28. Skriven 72 Järf, för fadern Per Jönsson i Mjöfjärden.
1678	Jöns Person anges som död i oktober. Kapten Gadd, Riga 1678-11-07
<i>Jordeboken:</i> 1680	Nämns Per Jönsson sista gången, mantal 15/32
1689	Finns han inte med i jordeboken.
<i>Domboken:</i> 1677	Döms Per Jönsson att betala Lars Eriksson för att han ridit Lasses häst till och från " nya staden" 3 mil.
<i>Röklängd:</i>	1653 - 1660, 1665, 1671, 1674 - 1675, 1680 - 1687
<i>Gevärlängd:</i>	1653 - 1654, 1656 - 1658, 1660, 1681 - 1687

Eftersom sonen Per enligt dödboken är född 1656 bör Per Jönsson vara född ca 1625 och tidpunkten för hans död kan antas vara när han försvinner ur längderna 1687. Av dödboksnoteringarna för barnen Lisbetha och Pe(de)r framgår att hustrun hette Anna Jacobsdotter. Deras omnämnda barn var Jöns och Erik som gick ut som soldater, Lisbeta som dels finns

omnämnd i födelsebok 1694 när hon fick ett dödfött barn, i dombok i lägersmål år 1695 samt i dödbok 1715, Pe(de)r som tar över gården, Jacob (ibland kallad Johan) som finns omnämnd i katekemilängd och dombok och Nils som finns upptagen i katekemilängd som soldat Mjöberg.

Per Persson

* 1656

Död 1697-11-22 enligt dödboken.

<i>Mantalslängd</i> 1686 - 1687	Ny som bonde på gården. Två gamla finns kvar. Föräldrarna?? En son och en dotter anges. Möjligen skall det vara bror och syster eftersom det inte finns någon hustru på gården.
1688	Anges en dotter en b/s ö 63 ??
1690	Anges två bröder/systrar.
1692	Bonden är nu gift, eftersom det anges en hustru. Därtill två bröder/systrar
1694	Bonde och en hustru samt en piga
1695	Bonde och en hustru
1696	Bonde och en hustru samt en knekthustru.
1697	Bonde och en hustru
<i>Kyrkoräkenskaper:</i>	1690-12-28 betalas till kyrkan för hedersdag. Troligen gifter sig Per Persson då.
	1691-07-29 avgift för gamla bårklädet. Oklart för vem.
	1693 Mikaeli, testamente för 2 barn
<i>Jordeboken:</i> 1689	Per Persson står upptagen första gången. Mantal 15/32
<i>Domboken:</i> 1691	Stridighet där qvarn omtalas berör Per Persson och Johan Persson i Mjöfjärden.
1696	Per och Jacob Persson i Mjöfjärden i tvist med Erik Johansson i Råneå om gärdesgårdar.
1693	Omnämns systemen Lisbeta. Alexander Nilsson i Rånbyn anklagas för lägermål med Lisbeta Persdotter i Mjöfjärden, vilka bägge ständiga äro, men kånan ännu inte fött barn, förekommandes han sig ingalunda velat henne äkta.

Släkt-linje gård 1

Jöns Wibbesson
N 1539-1570, (* före 1510)

Per Jönsson (lille)
N 1569-1612 (* mellan 1536-1547)

Jöns Persson
N 1611-1620 (* ca 1564)

Per Jönsson
1589 – 16590404 kyrkoräk.
N 1621-1644/50
Gift med
Marita
Död 16570818 kyrkoräk.

Olof Jönsson
Soldat, var gammal kn 1624

Jöns Jönsson
Soldat skriven 1642 för fadern död
1644

Måg på gården
Knut Pålsson
*1610 db – 16940209
gift med
Brita Persdotter
1610 db - 16951212

Knut Pålssons fader är
Pål Olsson i Årbyn och
Moder Sisle Knutsdotter

Deras Barn:

Testamente efter barn lämnat, 16570518, 16571101, 16590404, 16640404, 16940303

Peder 1636-16960311 se nedan

Pål mönstrat 1677 död oktober 1678

Jöns mönstat 1658 död 16591212

Maria 1639-16951205 gift med Lars Hindersson i Niemisel

Sisla 1646-17130311 änka = Anders Johansson Skärs mor

Ingeborg 1653-16960223 piga

Malin 1660-16960315 piga

Ella 1664-16960908 piga

Här skall noteras att vid barnen Sisla, Ingeborg, Malin och Per står som moder Brita Jönsdotter, vilket bör vara ett hänsyftningsfel till morfadern.

Peder Knutsson
1636-16960311
g 16660127 kyrkoräken.
Marita Johansdotter
1637-16970331

fader är Johan Davidsson i Niemisel, moder Marita

Släkt-linje gård 2 (och 3)

Jöns Eriksson
N 1539-1554 (* före 1500)

Per Jönsson (store)
N 1555-1596 (* ca 1530)

Erik Olsson
N 1601-1618 (* 1565 el tid)

Olof Jönsson
N 1555-1565 (* ca 1523)

Anders Olsson
N 1566-1618 (* f 1550)
Hustru Anna
N 1616-1617

Jöns Eriksson
* 1590, N 1619-1650

Per Eriksson
N 1604

Per Jönsson
N 1653-1687 (* ca 1625)
Gift med
Anna Jacobsdotter

Deras barn:

Jöns

soldat går soldat Järf för fadern, mönstrat 1663 död oktober 1678

Erik

soldat går soldat för brodern Jöns 1672

Lisbetha

1648-17150506 fått barn 16940502 barnafader Jöns Jönsson, Råneå

Peder

1656-16971122 se nedan

Jacob

1660-

uppg. i Katekemilängd, kallas i dombok ibland Johan

Nils

1665-

uppg. i Katekemilängd, soldat Miöberg

Källor:

Luleå socken

Korntiondelängd

1557 – 1697

” ”

Jordebok

1630 – 1697

” ”

Mantalslängd

1642 – 1660

Råneå socken

Mantalslängd

1660 – 1697

” ”

Kyrkoräkenskaper

1654 – 1696

” ”

Födelsebok

1693 – 1696

” ”

Vigselsbok

1693 – 1699

” ”

Dödbok

1693 – 1713

” ”

Katekemilängd

1693 – 1699

” ”

Dombok

1666 – 1687

” ”

Röklängd

1638 – 1687

Materialet om byn Mjöfjärden har sammanställts av cirkelledaren och deltagare i den studiecirkel "Att släktforska vidare – före 1682" som genomfördes hösten 2003: Berthill Munkestam, Björn Fredriksson, Eivon Renberg, Ewa Sandberg, Marianne Syrtén-Bokvist och Astrid Östlund



Medlemsresa 1 - vår

Lördagen den 22 maj företas en medlemsresa till Selets bruk och till Klöverträskgruvan. Vi färdas med cykel eller bil.

Cyklisterna samlas vid Hedenbrons södra fäste kl 10.00 och trampar på till Selet. Bilisterna färdas på egna hjul med fyllda bilar.

Samling vid Selet kl 12.00. (Ev. sen ankomst medför ingen anmärkning.)

Vid Selet finns härliga rastplatser med eldstäder för grillning, så tag med egen mat.

Björn Fredriksson berättar om Selets historia. De som är intresserade kan sedan samåka till Klöverträskgruvan. Cyklisterna får lifta dit. Även där ges en historisk information liksom, om vädrets makter är med oss, en underbar utsikt.

Resan är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Föreningen Norden och Cykelfrämjandet.

Om samåkning önskas / om Du har plats i Din bil: ring Stina Elming tel 0921 – 65 388.



Framtidslandet

En jättföreställning där länets populära revy- och amatörteatergrupper medverkar tillsammans med Norrbottensteatern, Norrbottens Big Band, sångare och dansare.

11 urpremiärer i 11 norrbottenskommuner med STÅTLIG avslutning i Boden (Hildursborg) den 19 - 20 juni.

Föreningar kan visa upp sina färdigheter och BÖFF deltar med skärmutställning.



Storstädning

Samling i Råbäcksgården torsdagen den 10 juni kl. 09.00 för den årliga storstädningen.

Medtag arbetslust och glatt humör. Anmäl gärna ditt deltagande i förväg så vi kan ordna fram tillräckligt med fikabröd.

Medlemsresa 2 - sensommar

Planerandet av tågresan (13 – 15 augusti) till Riksstämman i Östersund fortsätter. I skrivandets stund ser resan ut att bli av med rälsbuss på Inlandsbanan.

För den fortsatta planeringen måste vi få in intresseanmälningar **senast den 25 april**.

Anmälningarna blir **bindande den 15 maj**.

Fredagen den 21 maj tar planeringskommittén beslut om huruvida resan blir av. Kravet är minst 40 bindande anmälningar. När beslutet är taget kommer kommittén att kontakta de som anmält sig för att meddela beslutet och (ev.) den slutliga resekostnaden för deltagarna. **Inbetalning senast den 31 maj** av resekostnaderna skall göras till **ett speciellt medlemsresekonto**. Medlemsresekontonumret och hur man ska förfara lämnas besked om när kommittén tar kontakt efter den 21 maj.

Resegruppen har förhandsbokat 4-bäddslägenheter, 6-bäddslägenheter, 4-bäddsstugor och hotelldubbelrum.

Preliminärt planeras samåkning med buss från Boden till Jokkmokk och återresa med buss från Arvidsjaur till Boden.

Resegruppen består av:

Carl-Lennart Persson tel 0921 – 53 333 (BÖFF)

Magnus Leijer tel 0980 – 13 234 (Kiruna FF)

Leif Larsson tel 0923 – 77 145 (Kalix FF)

Tage Persson tel 0970 – 13 278 (Gellivare FF)

Maria Wikström tel 0960 – 510 25 (Arvidsjaur FF)



ÖPPET HUS och LOPPMARKNAD

BÖFF anordnar öppet hus och loppmarknad i och utanför Råbäcksgården i samband med:

Hembygdsdagarna 24 – 25 juli och

Skördefesten 20 – 22 augusti

Har Du material att lämna till loppmarknaden så går det bra EFTER storstädningen. Det kan lämnas i köket i Råbäcksgården. Som vanligt tar vi inte emot kläder, möbler och vitvaror.

Är Du beredd att delta som värd inne, försäljare ute eller kanske både och så anmäl Dig till Björn, tel 0921 – 65 315 eller någon annan i styrelsen.

Jag har gått kurs...

Jag har fått förmånen att gå en kurs i släktforskning på släktforskarcentret i Boden, ja ni vet den lilla stugan vid Norrigården. En stuga till bredden fylld av fakta med dina och mina förfäders data. Här inne sitter för det mesta allvarliga män och kvinnor i övre medelåldern, ivrigt undrande, stirrande rakt fram mot en dunkelt upplyst skärm, som försöker förmedla en text, som inte är av dagens datorskrift. En bild, som ser ut som ett utslaget bläckhorn halvfyllt med bläck, som någon glömt att skruva igen korken på. Ja, ni vet säkert hur det kan se ut på skärmen ibland. Ohörbara mumlande hörs från och till framför skärmarna ofta följt av en uppgiven suck.

Det var här jag skulle "gå en kurs" en fördjupad sådan. Förresten - varför heter det "gå en kurs" när man hela tiden "sitter av den".

Släktforska vidare före kyrkobokföringen, en introduktion med, genomgång av urkunder, möjligheter samt övningar.

Kort och gott så var ovanstående text kursens målsättning. Ett blad med denna målsättning och en deltagarlista delades ut till fem män och tre kvinnor, som förväntansfullt och spánt lyssnade till kursledarens allvarliga påminnelse om livets allvar och om denna kurs stora betydelse för fortsatt släktforskning och utgång med godkända vitsord.

Med andra ord; här gällde det att hänga med oavsett om jag "går" eller "sitter av den".

Jag sneglade lite i smyg på mina kurskamrater - några kände jag igen från tidigare konfrontationer i en eller annan dispyt - för att konstatera att nu var alla beredda att ge järnet för att få ett godkänt vitsord.

Redan andra kurskvällen chockades jag med en Nils Nilsson i ett antal olika skepnader. Vi skulle lösa Nisses släktrelationer. Vår pedagogiska kursledare delade ut uppgifter från en del längder för att vi skulle kunna identifiera Nils Nilsson.

Lätt som en plätt om det bara funnits en Nils Nilsson i byn; det fanns otaliga Nissar. Det tisslades och det tasslades och det bläddrades så intensivt att tid och rum glömdes bort. Kursledaren såg för ögonblicket mycket tveksam ut men till slut var han tvungen ta till orda och avbryta kvällens lektion för att vi skulle gå hem.

Om någon av mina kurskamrater löste vem Nils Nilsson egentligen var kan jag inte i skrivandes stund ge ett klart besked om. Vad jag vet, är att jag inte vet med säkerhet vem denne Nils Nilsson var. Så svårt kan det vara med släktforskning.

Vi fick också i uppgift att "nagelfara" olika gårdar i byn Högsön där uppgifter från olika längder fanns prydligt katalogiserade i en fullproppad A4 pärm.



Kursledaren Berthill och hans elever



Jan

Berit

Martin

Sigrid



Torbjörn



Kerstin



Waldemar

Fotografen
Harry



Högsöns by under luppen

Med forskarhälsning

Nils Nilsson

Korn 20 skyllar, pnr 5 öre, 4 pnr påskamäll

2 öre, H10, D8, SG!, SE2, E6, Ar3, eptt 16 kiör
kåmdålssmör; 16 mc

Mattskotts smör; 4 mc

Mars 2004
Harry Berggren

Korsordsvinnare

Vi hade fått in 11 lösningar på vardera av de båda korsorden som fanns i Boden-ANAN nr 4/2003. På årsmötet förrättades dragning. Vinnarna fick lotter som pris, förstapristagarna fick var sin penninglott och de övriga fick var sin trisslott.

I rutnätskorsordet gick vinsterna till Rune Isaksson, Vallentuna, Berit o Göte Åslund, Boden och Roland Hollström, Boden. I vaxkakekorsordet gick vinsterna till Ewa Sandberg, Sävast, Berit o Göte Åslund, Boden och Eila Fredriksson, Trångfors.

Vi tackar korsordstillverkarna Gunnar Glaas och Kjell Andersson samt Inger Enberg som rättat alla inlämnade korsord.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	N	A	M	N	F	O	R	S	K	N	I	N	G
2	O	H	I	O		T	E	O	L	O	G	I	N
3	R	E	N	S	K	A	V		Y	R		T	E
4	R	A	N		V	G		A	S	S	I	S	T
5	B	R	E	D	A	B	L	I	C	K		T	A
6	O	N	S	A	L	A		R	H	A	G	A	S
7	T	E	A	T	E	R	A	P	A	N		M	
8	T		N	A	T	T	R	O			S	P	Ö
9	E	T	T	A			E	R	F	A	R		V
10	N	Y	E	N		T	A	T	I		B	S	E
11	S	E	C	A	L	E			O				U
12	G		K	L	O	C	K	A	R	P	O	S	T
13	A		N	Y	C	K		N	I	O		H	O
14	R		I	S	K	N	U	T	T	E		I	R
15	D	U	N		O	I	N	E	U	S			N
16	E	N	G	L	U	N	D		R	I	P	P	E
17	N	I		U	T	G	E	R		N	I	V	Å



Gåtan Granström slutgiltigt löst?

(eller en släktforskares färd mellan hopp och förtvivlan)

Jag har forskat i mina anor i c:a 15 år. En av de, tidigare okända, anor jag stötte på var NILS Gabriel Granström, i Mockträsk 1794. Han blev senare soldat Ruth i Heden och då upphörde namnet Granström i vår del av släkten. Soldaten Ruth fick nio barn, bland annat en son ISAK Aron Nilsson f 1839 i Heden. Denne Isak, min farfars far, blev upphovet till mitt efternamn Isaksson och var även som det visat sig, Barbro Lampinens morfars far.

Utdraget visar våra gemensamma anor.

Allas vår början bliver som bekant svår. Jag minns hur jag först tolkade Ruth:s titel "Afsked. Sold." till avskedad handlare. Tydning av gammal handskrift är

en konst man lär vartefter.

Nils Gabriels föräldrar var: Gabriel Nilsson Granström född i Stenijaur (Stenträsk) i Jokkmokk, och Anna Margreta Johansdotter född i Unbyn no 10. Vid Nils Gabriels dop var bland vittnena: länsman Marcus Granström och hustru Segrid Granström ifrån Jokkmokk.

Gabriel Nilsson Granström och Anna Margreta Johansdotter vigdes i Unbyn 1791. Samma år flyttade de till Stenträsk men återkom 1794. De grundade då ett nybygge i Mockträsk (Lombäcken no 4.) De fick dottern Christina 1792 i Stenträsk, Nils Gabriel i Mockträsk 1794 och Johan Petter 1796 i Mockträsk. Hustru Anna Margreta dog 1796 av tvinsot.

Änkemannen Gabriel flyttade 1796 tillbaka till Stenträsk. Barnen blev av allt att döma kvar hos morföräldrarna i Unbyn no 10. Gabriel gifte om sig med en samekvinna i Stenträsk. Alla hans syskon gifte sig också med samer.

Gabriels föräldrar var kronolänsmannen Nils Granström och dennes hustru Eva Nilsdotter. Nils Granström var stamfader till den omfattande Granströmssläkten med utbredning i Jokkmokk-/Harads-området.

"Hustrun Eva Nilsdotter var född den 20/12 1735 på hemmanet Ersnäs no 23 i Luleå socken. Evas fader, bonden Nils Nilsson i Ersnäs gifte sig 20/2 1733 med Karin Jonsdotter från Skellefteå. Familjen flyttade sedan till svärföräldrarnas hem i Lunds by i Skellefteå, medan svärföräldrarna flyttade upp till mågens hemman no 23 i Ersnäs. Från Lund i Skellefteå flyttade Eva upp till Lule lappmark och gifte sig med Nils Granström." (G Blomgren)

Att Eva verkligen kom från Skellefteå framgår av husförhörslängder och vigselbok.

Vad som har vållat många släktforskare huvudbry i många år är frågan, varifrån kom Nils Granström? Någon ledtråd har ej kunnat finnas i Jokkmokks kyrkböcker.

Kända släktforskare som Gunnar Blomgren, Stefan Viklund, Bruno Wikström, m fl har gått bet. Det har funnits spekulationer. Enligt Blomgren finns en gammal släkttradition att släktens stamfader skulle ha kommit från Närke. Alternativt att han skulle ha kommit från en Granströmssläkt i Överkalix, Unbyn no 6 lär kallas "Kalixgården."

Både jag och andra har publicerat efterlysningar angående Nils Granström på bl.a. släktforsknings-tidningen Rötters hemsida. Flera förslag till lösningar har kommit, men ingen som verkade stämma.

Så råkade Barbro, i Skelleftebygdens släktforskares tidning Roten nr 76, få syn på en antavla som var ett svar på en fråga om Nils Andersson Kintals samiska familj. I antavlan fanns bl.a. uppgifter om Nils Granström. Den som frågat var en norrman, Peter Berg Mickelsen, ättling till Nils Granströms sondotter Eva Brita som gifte sig med Kintal och flyttade till Tysfjord i Norge på 1800-talet.

Nåväl, uppgiften om att Nils Granström troligen härstammade från Skellefteå var ju glädjande. Det verkade ju också logiskt att han skulle ha träffat sin blivande hustru där.

I glädje över att få ett bra spår att arbeta med köpte jag boken Skellefteå socken 1650-1790, en veritabel guldgruva för den som har skellefteåanor.

Där hittade jag vad jag sökte. Som en innehavare av gården Lund no 2 fanns Nils Nilsson Dyhr nämnd. Han hade bl.a. en dotter Eva "som flyttade ut ur socknen 1755 och gifte sig i Stenträsk i Jokkmokks socken med nybyggaren och kronolänsmannen Nils

Granström från Skellefteå"

Under Klutmark no 1 fanns en Per Johansson, som kommit från Lund no 2 och som även han varit soldat Dyhr. Per hade bl.a. en son, Nils f 1728, "som möjligen var identisk med den Nils Persson Granström som blev nybyggare och expeditionslänsmän samt resekatet i Stenträsk i Jokkmokks socken."

Då såg jag pusselbitarna falla på plats. Både Nils och Eva hade gemensamma beröringspunkter i Lund no 2 och soldat Dyhr.

Glad i hågen tänkte jag att "hela världen" måste få veta att gåtan Nils Granström var löst. Därför publicerade jag ovannämnda uppgifter i Rötters nättidning och allt kändes bra.

Någon vecka senare besökte jag Rötters hemsida igen för att se om det blivit några reaktioner. Och det hade det. En släktforskare i Lyckseletrakten, Kjell-Åke Lundström påtalade att uppgifterna om Granströms rötter i Skellefteå var felaktiga! Han hade i en husförhörslängd från Lycksele funnit att Nils f. 1732, son till samnen Per Tursson i Gran, Sorsele hade notering: skola 1744-45, Länsman i Jokkmokk och kallar sig Granström.

Eftersom det "står skrivet" i kyrkoboken antar jag att det är den varianten som är den riktiga. Det som talar för det är ju att Granströms alla barn, med undantag av Gabriels 5-åriga sejour i Unbyn, gifte sig med samer. Samt att man får en logisk förklaring till ursprunget Granström i Grans sameby. Uppgiften i Jokkmokks husförhörslängd 1758-80, att Nils skulle ha varit född 1725 är struken och ändrad till 1732 i nästa hfl. Överensstämmer då med Nils födelsetid i Gran.

Att Nils uppgavs vara far till ett oäkta barn fött 1756 i Gran kan ju ha bidragit till Jokkmokksflytten.

Det finns en del skrivet om Granströms öden. Bl a i Filip Hultblads doktorsavhandling "Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken, 1968"

Det verkar som om både Barbro och jag har sameblod i ådrorna, numera dock mycket uttunnat med stora portioner kustbondeblod. Ett annat lustigt sammanträffande är att Nils Granströms yrkesval är samma som mitt, jag är nämligen också "länsman."

Detta kan tyckas handla mycket om andra områden än Boden-Överluleå men efter Granström hamnade merparten av våra rötter i Bodenområdet.

Rune Isaksson
med bistånd av Barbro Lampinen

		Granström, Nils * x/1 1732 Gran Sorsele † 18/1 1808 Stenträsk	Tursson, Per * 1704 Gran Sorsele † ?
	Granström, Gabriel * 24/11 1764 Stenträsk † 7/2 1826 Stenträsk		Henriksdotter, Marget * 1700 Gran Sorsele † 1754 Gran Sorsele
		Nilsson Dyhr, Nils * ? † 23/8 1741 Finland	
	Granström Ruth, Nils Gabriel *9/7 1794 Mockträsk † 23/10 1874 Heden 17	Nilsson, Eva * 30/12 1735 Ersnäs 23 † 12/2 1825 Stenträsk	Jonsdotter, Karin * 1710 Lund 3 Skellefteå † ?
		Larsson, Johan * 24/6 1735 Unbyn 10 † 25/12 1811 Unbyn 10	Johansson, Lars * 4/10 1713 Unbyn 6 † 4/5 1803 Unbyn 9
	Johansdotter, Anna Margreta * 10/11 1765 Unbyn 10 † 1/11 1796 Mockträsk		Larsdotter, Anna * 27/10 1708 Unbyn 9 † 22/5 1776 Unbyn 9
		Nilsson, Kerstin * 30/10 1730 Heden 3 † 29/11 1803 Unbyn 10	Henriksson, Nils * 1706 Heden 3 † 24/2 1793 Heden 3
Nilsson, Isak Aron *22/8 1839 Heden †8/5 1914 Unbyn 2			Nilsson Mild, Kerstin * 17/3 1701 Heden 14 † 1/11 1792 Heden 3
		Nilsson, Nils * 24/8 1727 Boden 4 † 9/5 1816 Heden	Olofsson, Nils * 25/11 1700 † 20/4 1755 Boden 4
	Nilsson, Lars * 15/2 1764 Heden 11 † 6/3 1819 Heden		Nilsson, Maria * 1696? † 26/2 1769
		Nilsson, Karin * 14/4 1731 Heden 11 † 7/12 1812 Heden	Jönsson, Nils * 25/1 1705 Heden 11 † 13/12 1784 Heden
	Larsdotter, Anna Christina * 22/4 1800 Heden 14 † 7/9 1867 Heden		Jönsdotter, Gertrud * 20/1 1700 Heden 1 † 13/9 1774 Heden
		Nilsson, Nils (stora) * 7/10 1734 Heden 14 † 22/8 1804 Heden	Nilsson Mild, Nils * 1689? Heden †14/3 1767 Heden 14
	Nilsson, Cajsa Lisa * 24/7 1766 Heden 14 † 20/11 1829 Heden 13		Andersdotter, Catharina * 1692 † 30/8 1786 Heden
		Persdotter, Karin * 26/9 1738 Bredåker 4 † 7/10 1825 Heden 14	Persson Refjern, Per * 31/5 1710 Bredåker 4 † 20/9 1741 Bredåker
			Mattsdotter, Lisbeta * 22/11 1710 Bredåker † ?

Besök

Den 2 februari var huvuddelen av oss i styrelsen på besök hos Lulebygdens Forskarförening. Ordförande Kurt Holmqvist med sin styrelse, med fler, tog emot och efter sedvanliga hälsningar och presentationer bjöd de oss till fikabordet. Där var det uppbullat med semlor och annat gott hembakat. Efter fikat visade de oss runt i lokalerna. De började med att visa mikrofilmarkivet, som föreningen förvarar och i samarbete med länsbiblioteket svarar de för utlåning i länet. Sedan fortsatte vi rundvandringen i lokalerna och tittade på deras fina samlingar, inte minst Julius Sundströms material, som är en stor samling.

Tack Lulebygden för en trevlig kväll!

Den 12 februari var Gunvor Hjærtström, Ssf förbundssekreterare, Rune Henriksson, ordförande för Kiruna Forskarförening, Eila Fredriksson och under-teknad till Övertorneå, när Matarengi Forskarförening formellt bildades och samtidigt ansökte om medlemskap i Ssf. Den fysiska platsen föreningen kommer att husera i är Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.

Dagen började med lunch och sedan besökte vi den vackra kyrkan med den berömda orgeln. Lars-Ola Rönnbäck berättade om bibliotekets tillkomst och de samlingar som finns där. Vi tackar Sören Lejonclou och hans medarbetare för en trevlig heldag.

Björn Fredriksson ordf BÖFF

Jag söker  rötter

Jag söker uppgifter om stenhuggaren Isak Mäkinen som enligt uppgift var född på 1860-talet i Finland. Han var bosatt, men kanske inte folkbokförd, i Haparanda där han blev far till barnen Signe Maria 1907 26/10, Johan (Hannes) Wilhelm 1909 15/11 och Armas Veinö 1912 17/1. Deras mor var Alexandra Wänni född 1872 4/8 i Parkkano fs i Finland. Hon hade sen tidigare sonen Paavo Allan Wänni född 1902 9/10 i hennes hemförsamling. Alexandra var finsk medborgare vid barnens födelse. Isak dog i "spanska sjukan".

Alla uppslag är av intresse.

Gurli Lönnebjör
Bläsingevägen 2, 260 93 Torekov
tel 0431 - 363 253

Påminnelser

Om Du tillsammans med det här numret av tidningen får med ett inbetalningskort beror det på att vi inte registrerat att Du betalt årets medlemsavgift. Har Du annan uppfattning kontakta vår kassör så att saken kan redas ut.

Vi vill även påminna om att vi drar igång nya "Återställare" när tillräckligt många (6-8) har anmält sig (dock inte under sommaren).



BÖFF

gratulerar dessa medlemmar
som fyllt jämna år under det
första kvartalet år 2004

Ann-Christin Bengtsson
Birgith Åhl
Britt Bertilsson
Ewa Isaksson
Ewa Wikström
Gun Eriksson
Gunilla Ohman
Ingvar Eriksson
Kerstin Adolsson
Lisbeth Lind-Svanberg
Monica Eriksson
Sally Sundbom
Stig Andersson
Stig Ekberg
Susann Larsson
Thure Lindgren
Ulla Lundström
Ulla-Britt Engström

Adressändringar

Carina Livbom	Jakobsgatan 3 D	961 62	Boden	0921 - 52 758	148
Lena Lundgren	Vasavägen 21	130 54	Dalarö	08 - 50 032 308	348

TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de gåvor och bidrag vi fått:

Kenneth & Marie Silverplatz	Norrigården Boden	Lennart Engström	Råneå
Gun och Valdemar Gustafsson	Boden	Lisbeth Hed	Boden
Barbro och Lars Lampinen	Unbyn	Margareta Hedman	Södra Svartbyn
Ebba och Lars Loräng	Boden	Margit Eriksson	Boden
Alice Karlsson	Boden	Marino Eriksson	Boden
Allan Krispinsson	Boden	Mikael Engström	Boden
Anna-Greta Johansson	Boden	Mona Nilsson	Rimbo
Anna Stenberg	Västra Frölunda	Monica Nordberg	Gemträsk
Ann-Mari Tuvebäck	Boden	Ralf Näsfall	Boden
Barbro Palmér	Boden	Rolf Fredriksson	Boden
Bo Hultin	Boden	Rune Johansson	Boden
Brage Hermansson	Boden	Rut Selberg	Boden
Britt Forsberg	Solna	Sigrid Lundholm	Töre
Britta Lundman	Boden	Sixten Berg	Boden
Börje Korvi	Boden	Sonja Ekman	Boden
Carina Livbom	Boden	Stig Ekberg	Boden
Constance Rutberg	Erikslund	Susann Larsson	Torpgården
Eilert Gezelius	Heden	Svante Sandström	Boden
Elisabeth Sjölund	Råbäcken	Sven Åkerström	Råneå
Eva Pettersson	Grönland	Sören Nilsson	Boden
Gerd Livbom	Boden	Tor Lindström	Heden
Gudrun Adolfsson	Trångfors	Ulf Nevell	Boden
Gun-Britt Ericsson	Sidensjö	Yrsa Eddebo	Boden
Gunilla Kassberg	Södra Svartbyn	Yvonne Öhrvall	Boden
Göran Berlin	Svartbjörnsbyn	Åke Grankvist	Brännberg
Göte Sundberg	Boden	Överluleå församling	
Hans Lindgren	Boden		
Helga Pettersson	Boden		
Inga-Britt Palm	Sandträsk		
Inger Enberg	Unbyn		
Ingrid Edholm	Jukkasjärvi		
Ingrid Larsson	Boden		
Iris Westbom	Boden		
Jan Stenholm	Råbäcken		
Jan Storm	Enskede		
Jan Svanholm	Boden		
Kerstin Andersson	Boden		
Kerstin Lehto	Boden		

samt till alla som gett bidrag i mikrokortsparbössan.

Fel

Bland de som hälsades välkomna som nya medlemmar i förra numret av Boden-ANAN hade "tryckfelsniss" varit inne och blandat medlemsnumren. Vi beklagar det inträffade och ber om ursäkt.

Så här ska det vara:

nr 603 Ulla Vikström	nr 604 Göran Nordblom
nr 605 Ulla-Britt Johansson	nr 606 Stig Öhman

Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

				medl.nr.
Ruby Rydén	Skåne Tranås 2417	273 92	Tomelilla	607
Folke Eriksson	Palmvägen 4	961 37	Fagernäs	608
Inga Enberg	Norra Prästhalm 401	955 91	Råne	609
Tomas Johansson	Degerbäckens by 71	961 95	Boden	610
Tore Flygare	Yrkesvägen 11	961 39	S Svartbyn	611
Holger Hansson-Palo	Åkargränd 1	961 35	Boden	612
Tord Flygare	Åkervägen 3	961 50	Sävastön	613

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
retur med den nya adressen till:

Boden-ANAN
c/o Sandberg
Kålrotsvägen 11
961 47 Boden

B Föreningsbrev



TRADITION, FANTASI, NYSKAPANDE

ÖPPETTIDER 2004

Juni:	15/6 – 30/6	
	Måndag – Tisdag	10.30 – 14.00
	Onsdag – Fredag	10.30 – 22.00
	Lördag	12.00 – 22.00
	Söndag	12.00 – 20.00
Juli:	Måndag – Fredag	10.30 – 22.00
	Lördag	12.00 – 22.00
	Söndag	12.00 – 20.00
Aug:	1/8 – 15/8	se Juni

Kenneth 6 Mari Louise Silverplats

Tel: 0921 – 103 51, Fax: 0921 – 103 42, Mobil: 070 – 603 15 61

www.norrigarden.nu