

Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden
Öberluleå
Forskar Förening



Nr 2

Årgång 12

April 2003



Medlemsresa med världens längsta linbana

Lördagen den 16 augusti åker vi med buss till Guldriket i Västerbotten. Vi börjar med linbanan mellan Örträsk och Mensträsk ca 13 km och äter lunch under färden som tar ca 1 ½ tim.

Efter linbaneturen besöker vi nybyggarmuseet Hängengården i Glommersträsk.

Vi startar från Råbäcksgården i Boden kl. 8.00 och gör fikapaus i Gråträsk. Vi beräknar att vara tillbaka i Boden kl. 20.00.

Priset för buss, linbanetur, fika och lunch är 350:- för medlemmar, för andra deltagare 400:-. Barn upp till 16 år får reducerat pris.

Intresseanmälan emotses senast 11 maj.

Bindande anmälan vill vi ha senast 20 juli. Betalning görs till pg 1 57 58-6.

Mer information om linbanan finns på hemsidan

www.itadventure.se/ovrigt/linbana

Information om Glommersträsk:
www.nybyggarmuseum.just.nu/



Innehåll

- s.2 Föreningsinformation, Ordförande har ordet
- s.3 Påminnelse, Fel igen, Loppmarknad, Storstädning, Hembyggsdagarna, Medlemsmöte, Återställare, Släktforska vidare
- s.4 Ofärd över Nordanlandet del VIII
Anders Sandström
- s.8 Släktforskar- och förtroendemannakonferens
- s.9 Linbanan och Hängengården
- s.10 Emigration från Råneå till Nebraska
- s.11 Vinnare, Årsmötet Rätt korsordslösningar
- s.12 Ättlingar till Gabriel Månsson
- s.14 Nya medlemmar, Adressändringar, Grattis, Olycksdrabbad familj
- s.15 Tack, Jag söker rötter, Besöksstatistik

Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

•medlem i Sveriges Släktforskarförbund

Föreningens adress: c/o Elming, Glimmervägen 17, 961 46 BODEN

Postgiro: 157 58 – 6 Bankkontonr: 9960 420015 7586

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: 0921 - 504 13, e-post: boff.boden@spray.se

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| Ordförande | Björn Fredriksson | Nipvägen 18 | 961 44 | Boden | tel 0921 - 653 15 |
| | | e-post: bjorn.fredriksson@egonet.se | | | |
| V.ordförande | Arnold Lagerfjärd | Trollsländevägen 9 | 961 68 | Boden | tel 0921 - 137 50 |
| Sekreterare | Stina Elming | Glimmervägen 17 | 961 46 | Boden | tel 0921 - 653 88 |
| Kassör | Barbro Lampinen | Unbyn 290 | 961 93 | Boden | tel 0921 - 48 00 21 |
| | | e-post: barbro.lampinen@telia.com | | | |
| Ledamot | Ewa Sandberg | Kålrotsvägen 11 | 961 47 | Boden | tel 0921 - 722 74 |
| Styrelsesuppleanter | Kerstin Johansson | Ringvägen 5 B | 961 35 | Boden | tel 0921 - 176 62 |
| | Hagar Nordlund | Sturegatan 7 | 961 73 | Boden | tel 0921 - 152 64 |
| Valberedning | Kristina Öhman | Kyrkgatan 33 1 tr | 961 75 | Boden | tel 0921 - 159 79 |
| | Inger Enberg | Unbyn 291 | 961 93 | Boden | tel 0921 - 48 00 95 |
| | Kalle Brandin | Gränsvägen 14 | 961 37 | Boden | tel 0921 - 108 06 |
| Revisorer | Carl-Lennart Persson | Karetvägen 24 | 961 42 | Boden | tel 0921 - 533 33 |
| | Sixten Sandberg | Österby 950 | 961 95 | Boden | tel 0928 - 401 32 |
| Revisorsuppleanter | Catharina Källström | Tegelbruksgatan 13 | 961 73 | Boden | tel 0921 - 173 38 |
| | Rickard Pahlsson | Kungsgatan 17 | 961 61 | Boden | tel 0921 - 158 83 |
| Redaktion för medlemsbladet: | | | | | |
| Ansvarig utgivare | Ewa Sandberg | Kålrotsvägen 11 | 961 47 | Boden | tel 0921 - 722 74 |
| | | e-post: ewa.sandberg@privat.utfors.se | | | |
| | Eila Fredriksson | Nipvägen 18 | 961 44 | Boden | tel 0921 - 653 15 |
| | | e-post: eila.fredriksson@egonet.se | | | |
| Bildansvarig | Kristina Öhman | Kyrkgatan 33 1 tr | 961 75 | Boden | tel 0921 - 159 79 |
| Kontakt i datafrågor | Gunnar Glaas | Kungsgatan 38 | 961 64 | Boden | |
| | | e-post: gunnar.glaas@telia.com | | | |

MEDLEMSAVGIFT, KODKORT och NYCKEL

Medlemsavgiften för år 2003 är 100 kronor.

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården. Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 80 kronor. För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen. Kortet ger tillträde till lokalerna från kl 07.00 till kl 21.00 alla dagar i veckan. Nyckeln ger tillträde till kammaren där vi förvarar våra samlingar.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:

vecka 34 - manusstopp 3 augusti 2003

vecka 45 – manusstopp 19 oktober 2003

Ordförande har ordet

I förra numret av Boden-ANAN skrev jag att vi skulle bli tvingade att flytta ut medans fjärrvärmens installerades i Råbäcksgården. Efter ingående resonemang med Ove Mattsson på kommunen, så visar det sig att det inte behövs, utan vi klarar oss med flyttning inom huset. D.v.s. ena långsidan flyttas till den andra och vice versa. Men, problemet är att Ove inte kan ge besked när det nya värmesystemet skall installeras. När det blir av tar det, enligt honom, ca en vecka.

Som ni kunde läsa i länsstidningarna för ett tag sedan, så redovisades Kultur- och Fritidsnämndens enkät över bodensarnas fritidsintressen. Kulturchefen sade sig vara överraskad över bodensarnas släktforskarintresse och då barn/ungdomar, som placerat släktforskning på tredje plats för sina fritidsintressen. Själv kan jag inte påstå att jag blev överraskad, men däremot glad åt att barnen och ung-

domarna så tydligt visar att de håller släkt och hembygd kär och vill veta mer om sina rötter. Hur fångar man upp detta intresse? Svaret är samarbete mellan kultur och fritidsförvaltningen, hembygdsföreningen, släktforskarföreningen och skolförvaltningen. Bollen ligger hos Kultur- och Fritid.

Den 14 mars kl. 10.42 slog Inger Enberg ned det sista tangentslaget och sparade den sist rättade filen, åren 1840 - 49, i vårt gemensamma arbete, födda i Bodens kommun 1831 - 1930. Nu återstår, det som populärt kallas, tvättning av filerna. Det vill säga, namnnormering bl.a. När detta är klart så återstår bränningen av cd-skivorna.

Tisdag den 20 maj har vi föreningsmöte i Almska skolan (se annons). **Du kommer väl!** Tänk om vi skulle bli så många, att fikar tar slut och att det blir så trångt och mysigt som det bara kan bli när släktforskare möts.

Jag vill här passa på att tacka de kamrater i styrelsen som vid årsmötet valt att avgå.

Björnvrål

Påminnelse

Om du med det här numret av Boden-ANAN får med ett inbetalningskort så utgör det en påminnelse för att din medlemsavgift inte nått vår kassör före tidningens pressläggningstidpunkt. Har du inte betalat den 1 juni kommer du att strykas ur vårt medlemsregister, och eventuellt kodkort till ytterdörren kommer att avkodas. Ingen ytterligare påminnelse kommer att utsändas. Har du betalat men ändå fått nytt inbetalningskort, kontakta kassören.

Fel igen

I bilagan till Boden-ANAN nr 1/2003 om ACN-abonnemang hade insmugit sig en felaktig e-postadress. Barbro Lampinens e-postadress är:
barbro.lampinen@telia.com

Loppis

Som vanligt avser vi att anordna loppis i och utanför Råbäcksgården i samband med Hembyggsdagarna och Skördefesten. Vi tar emot material veckan före respektive evenemang. Lämnas i köket i Råbäcksgården. Har Du inte eget kodkort så ring före, till Råbäcksgården eller till någon i styrelsen och kom överens om tidpunkt för lämnande. Vi tar inte emot kläder, möbler eller vitvaror.

Du är också välkommen att agera försäljare de aktuella dagarna. Anmäl ditt intresse till någon i styrelsen.

Storstädning

Dags för den årliga storstädningen av Råbäcksgården. Torsdag den 12 juni hjälps vi åt att göra vår forskarlocal fräsch igen. Ta fram det bästa humör Du har — och kom och hjälp till. Föreningen ordnar fram städmaterial så du behöver inte ta med. Anmäl Dig gärna i förväg (så vi kan ordna tillräckligt med fika).

Hembyggsdagarna 26 – 27 juli

Under hembyggsdagarna har vi öppet hus med loppis i Råbäcksgården. För att det ska kunna fungera behöver vi medlemmarnas hjälp. Vill Du hjälpa till men känner Dig osäker på släktforskning så kom ihåg att det handlar inte om att göra släktutredningar åt besökarna, mera om allmänna frågor om släktforskning. Du som är "novis" har alltid någon van som medarbetare. Kom och prova på. Anmäl Dig till någon i styrelsen.

Medlemsmöte
Tisdag den 20 maj
kl. 19.00
i Almska skolan

Vi behandlar motioner till
riksstämman
Sommarens aktiviteter

Besökslotteri
Fika
VÄLKOMMEN

Tänk på våra allergiker!

Kom parfym- och rakvattenfri till forskarlokalen och till våra möten.

Återställare

Om intresse föreligger drar vi igång en ny omgång återställare i höst.

Återställaren är till för Dig som kommit av Dig med forskningen. Har Du kört fast? Tycker Du att Du glömt bort hur man går tillväga? Har Du kommit till nya frågeställningar? osv. osv. Då är troligen det här något för Dig. Återställaren är tre gånger tre lektionstimmar, onsdagkvällar 18.30 – 21.00.

Du anmäler Dig till Eila och Björn (0921 – 65 315) eller Ewa (0921 – 72 274).

Släktforska vidare – före 1682

Vi planerar att starta en vidareutbildningskurs för erfarna släktforskare i höst; fem studietillfällen varav två arkivbesök på dagtid. Preliminär tid – onsdagkvällar. Max 8 deltagare.

För mer information ring 0921 – 65 445 Berthill Munkestam. Anmälan görs till Björn Fredriksson tel 0921 – 65 315.

Ofärd över Nordanlandet del VIII – av Anders Sandström

*Till flydda tider återgår
min tanke än så gärna
mig vinkar från förflutna år
så mången vänlig stjärna.
Välän, vem följer nu mitt tåg
till Näsijärvis våg.*

Så lyder den inledande strofen i Johan Ludvig Runebergs "Fänrik Ståls sägner", det diktverk som mer än någon annan litteratur har förknippats med det sista stora kriget som Sverige deltog i. Det var också sista gången som ofärd drog över våra nordliga bygder. Allt ett resultat av Napoleonkrigens stora omvälvningar och en osmidig svensk utrikespolitik under en enväldig konung.

Bakgrunden var i korthet att det gamla fransk-svenska förbundet hade upphört och i stället hade ett närmande skett mellan Sverige och Ryssland. Detta ändade dock i krig mellan länderna, samt med förlusten av Finland och ockupationen av Västerbottens kustland år 1809.

Kriget i Finland

Kriget började med att ryssarna angrep den östra rikshalvan Finland den 21 februari 1808 och medförde i stort framgångar för de ryska vapnen. Efter ett svenskt återtåg till Österbotten under senvintern 1808 påbörjades dock en våroffensiv som efter inledande svenska framgångar byttes i förluster. Den 14 september besegrades den svenska huvudarmén i slaget vid Oravais. Efter diverse strider och stillestånd bestämdes att den svensk-finska hären skulle dra sig tillbaka väster om Kemi älv.

Under detta fälttåg var Västerbottens regemente delat i två bataljoner. Den södra var avsedd att användas mot Norge samt skydda Norrlandskusten mot ryska angrepp. Den överfördes dock redan i juni

1808 tillsammans med andra trupper båtledes till Finland, för ett misslyckat angrepp på staden Vasa. Därefter ingick den södra bataljonen i fältmarskalk Klingspors huvudarmé.

Det finns för övrigt en muntlig tradition från en av norrbyarna som berättar om en skjutsbonde, vilken ledsagat nämnde fältmarskalk med häst och släde på hans väg till Finland runt Bottenviken. Historien berättar att om bonden vetat att Klingspor skulle sköta kriget så dåligt, så hade han sett till att denne kört ned sig i en av de talrika vakarna på isen.

Den norra bataljonen kom under kriget i Finland att tjänstgöra under Johan August Sandels berömda femte brigad och var således med om drabbningarna i Pulkkila, Kuopio och Idensalmi (Virta bro). Vid dessa strider utmärkte sig bl a fältväbeln Olof Rutström från Gammelstad, vilken erhöll tapperhetsmedalj för sitt agerande vid Pulkkila. Vid Virta bro utmärkte sig förutom bataljonschefen Schildt och Livkompaniets chef kapten Silverbrandt, även Hans Nilsson Spelman från Antnäs och Anders Larsson Rännare från Rånbyn.



Johan August Sandels, Sveriges siste fältmarskalk.
Foto ur ÖNH IV.

Striderna i östra Finland skulle kunna ge upphov till flera äventyrsromaner. Det var också här som Runeberg fann flera av sina hjältegestalter till sitt diktverk. Malm, Fahlander och Duncker tillhörde alla Sandels brigad. Så gjorde även löjtnant Zidén och den kanske mest kända gestalten i diktverket, Sven Duva, vilken enligt dikten stupade vid Virta bro. Förebilden för den senare lär ha varit en finsk soldat, Johan Zacharias Bång f 1782 d 1845, vilken överlevde kriget och slutligen slog sig ned som nybyggare i Wilhelmina.

Återtåget

Efter stilleståndet i Olkijoki påbörjade den svensk-finska hären sitt återtåg och i mitten på december 1808 lämnade man finsk jord. Den 15 december strålade åter Västerbottens regementes båda bataljoner samman i Nikkala och ställdes under major Schildts befäl, eftersom såväl överste Bergensträhle som överstelöjtnant von Knorring tagits tillfångna vid Vasa. Hela regementet utgjordes då blott av 200 man under gevär, lika många hade dött av sjukdomar och svår köld under återmarschen. Bl a dessa den tidigare omtalade fältväbeln Olof Rutström som avled i Simo den 11 december. Det var den sk fältsjukan, en sammanfattande benämning på flera olika sjukdomar, som härjade.

De finska förbanden förlades runt Torneå och Kalix, medan västerbottningarna återgick till sina rotar. Övriga förband som Upplands, Västmanlands och Hälsinge regementen, samt delar av Livgrenadjärerna spred sig i trakten från Råneå och söderut. Soldaterna inlogerades i alla tillgängliga utrymmen. I de större bondgårdarnas salar uppsattes enkla britsar av ohyvlade bräder, annars fick golvet utgöra viloplats. På många ställen inrättades dessutom fältlasarett. Enbart i Ale, Alvik, Långnäs och Skärets stora byalag avled minst 142 man under jul- och nyårshelgen 1808-09. De döda jordades

sedan i en stor gemensamhetsgrav vid Långbergets fot.

Sjukdomarna spreds snabbt bland civilbefolkningen och i Luleå socken avled 604 personer, eller 8,5 % av hela befolkningen, år 1809, mot ca 130 personer vanliga år. Av dessa uppges 148 ha dött i fältsjuka, 151 i koppor, 85 i rödsot, 22 i feber, 74 i icke namngivna sjukdomar och 12 av andra dödsorsaker. Några botemedel fanns inte, endast vila och tjärvatten stod till buds. Dessutom rökte man friskt med enris för att hålla luften ren och fri från smitta. Detta gav möbler, väggar och tak ett svart sotlager och rummen ett dystert utseende.

Rysk ockupation

Den 18 mars 1809 uppsades stilleståndet och den 21 mars erhöll trupperna i norr besked om revolutionen i Stockholm, där Gustav IV Adolf blivit avsatt och fängslad. Kort därefter intog ryssarna Umeå stad genom en våghalsig och djärv marsch över Kvarken och dessutom satte sig ryska trupper i rörelse mot Torneå som nåddes den 23 mars. Dagen därpå fortsatte man mot Kalix, där strid uppstod med det svenska arriärgardet vid Sangis. I detta läge påbörjades förhandlingar och den 25 mars undertecknade den svenske befälhavaren Gripenberg konventionen, som kom att kallas kapitulationen, i Kalix.

För Västerbottens regemente innebar detta att den norra bataljonen blev kvar på rotarna i sina hembyar, medan den södra samlades runt trakten av Skellefteå. Därmed var kriget över för manskapet från Torneå, Kalix, Luleå och Piteå socknar.

Från denna tid var ryska trupper vanliga i den norra delen av Västerbottens kustland, dvs det blivande Norrbotten. Många är också de historier som de gamla ännu för en mansålder sedan kunde berätta om denna ockupation. Ett genomgående tema i dessa berättelser är den rysskräck som

befolkningen kände och den förvåning som man erfor över den stränga disciplin, som det ryska befälet upprätthöll.

Bl a berättas om stölder, inbrott och dödsmisshandel i Avans by, vilket resulterade i gatlopp för de skyldiga. Framför dessa gick då en soldat med bajonett riktad mot deras bröst, så att de inte gick för fort, medan tvenne långa led av soldater piskade dem med spön. Från Ersnäs berättas det om en rysk soldat som tog ett ax ur åkern och malde det mellan sina händer. När han ertappades med detta fick han slita spö så att han avled av behandlingen.

Även från andra byar berättas det om stölder, framför allt av mat, och orsaken härtill var naturligtvis de ryska soldaternas stora hunger. Ortsbefolkningen förvånades över ryssarnas aptit på svamp och skänkte dem ibland efter förmåga lite livsmedel. Därutöver rekvirerade naturligtvis den ryska armén såväl hästar för transport av sin tross som livsmedel till föda. För detta synes dock vanligtvis betalning ha utgått. Först mot slutet av ockupationen, när den ryska hären var stadd på återtåg, synes mer allmän plundring och förstörelse ha ägt rum.

Krigets slutskede

Under maj månad 1809 marscherade de ryska trupperna vidare söderut och den 31 maj utrymde von Döblen Umeå stad. Först i mitten av sommaren ryckte den svenska armén åter norrut och den 5 juli stod ett slag vid Hörnefors. Förlusterna blev på svensk sida ca 160 man och 180-200 man på den ryska sidan. Bl a stupade den av Runeberg besjungne Joachim Zachris Duncker i denna strid.

*En dag gryr opp, en dag förgår
hur mången lämnar ens ett spår
när den från oss är tagen.
Den femte juli, ack, den drog
ej spårlöst bort, jag minns den nog*

*sen sjutton år den dagen
det var den dag, då Duncker dog.*

Efter denna strid tvingades svenskarna åter söderut och en vecka senare utsågs en ny rysk befälhavare i Västerbotten, greve Nicolaj Kamenskij. Denne fastställde i en skrivelse till landshövding Stromberg den 1 augusti en tidigare beslutad delning av Västerbottens län. Till styresman för det nordligare länet, Norrbotten, utsågs vice landshövdingen Per Adolf Ekorn.



Döbeln vid Jutas. Tuschteckning av Albert Edefelt till Fänrik Ståls sägner.

I augusti fortsatte Kamenskij söderut, men nåddes då av underrättelser om en svensk landstigning vid Ratan. Man vände då åter mot norr och den 19-20 augusti stod de blodiga striderna vid Sävar och Ratan, där över 2.000 ryssar och svenskar stupade. Därefter slöts stillestånd och en svensk expeditionskår inskeppades till Umeå samtidigt som en fregatt och sex kanonslupar avgick mot Piteå för att störa de ryska transportlinjerna. Den 25 augusti nådde den svenska styrkan Pitsund och vid Pitholm stod så den sista striden på svensk mark. Den slutade med att det svenska anfallet slogs tillbaka. Samtidigt

marscherade den svenska armén norrut och den ryska retirerade.

Den 2 september upprättades ett nytt stillestånd som skulle gälla fram till fredsslutet. Detta stadgade att en neutral zon skulle inrättas mellan trupperna. Ryska trupper skulle inte förläggas söder om Piteå med förposter i Jävre och Kinnbäck, svenska trupper förlades runt Umeå med förposter i Rickleå. Den 17 september slöts slutligen fred mellan Sverige och Ryssland i Fredrikshamn på Åland, med förlusten av den östra rikshalvan Finland som synligt resultat.

Finnar! Med denna fred förloras tredjedelen av svenska kronans område, Sverige mister för alltid den stolta finska nation, sitt kraftigaste stöd. Ej nog därmed, den svenska armén förlorar kärnan och betydligaste andelen av dess krigsmakt. Moderlandet är krossat, försänkt i sorg och saknad över oersättliga uppoffringar. Men den visa allmakten har beslutat våra öden, de måste således emottagas med tålmod – med undergivenhet.

(Ur Döbelns tal till den svenska och finska armén på torget i Umeå)



Två dragoner. Tuschteckning av Albert Edelfelt till Fänrik Ståls sägner.

Sveriges sista krig

Med en ny svensk tronföljare, Jean Baptiste Bernadotte, i ledningen för svensk utrikespolitik, skedde ett närmande till Ryssland. Man ingick ett fördrag i Åbo år 1812, där man garanterade varandras besittningar. I gengäld erhöll Sverige den ryske tsarens stöd för en erövring av Norge. Man skulle även kämpa tillsammans mot Napoleon i Nordtyskland.

Under kriget på kontinenten förblev Västerbottens regemente hemma i landet, där den norra bataljonen blev kommenderad till kanalarbeten i Södertälje och sedan som vaktmanskap vid den norska gränsen i Värmland. Vid krigsutbrottet mot Norge förenades regementet i Värmland under brigadchefen generalmajor Gahn af Colquhon och deltog sedan i drabbningen vid Lier och Skotterud. Uppgifter om döda, saknade och sårade varierar, men i den officiella rapporten uppges förlusterna till drygt 300 personer. Huvuddelen av dessa torde ha tillhört Västerbottens regemente.

Efter fredsslutet blev västerbottningarna kvar i Värmland till den 2 november, då uppbrott skedde mot hemtrakterna. Den 28 december marscherade regementet in i Umeå och den 11 januari 1815 upplöste major Schildt Livbataljonen i Piteå. Den långa och hittills obrutna fredsperioden hade därmed tagit sin början.

Källor:

- Bergenstråhle, C G A (1917) Västerbottens regementes krigshistoria. Stockholm.
 Bennedich, Carl (1924) Västerbottens fotfolk. Stockholm.
 Nordberg, Albert (1965) Luleå sockens historia I. Luleå.
 Runeberg, Johan L (1848) Fänrik Stols sägner I.
 Runeberg, Johan L (1860) Fänrik Ståls sägner II.
 Stormyr, Harald (1974) Övre Norrlands historia IV. Umeå.
 Generalmönsterrullor Västerbottens regemente (KrA).

Släktforskar- och förtroendemannakonferens

Den 15 – 16 mars hölls årets Släktforskar- och förtroendemannakonferens i Skellefteå. Föreningen representerades där av Arnold Lagerfjärd och undertecknad. Björn Fredriksson var där i egenskap av styrelseledamot i Sveriges Släktforskarförbund, hans maka Eila var där som intresserad släktforskare och Bodens kommuns arkivarie Barbro Marainen var där som representant för kommunen.

Träffen började med en guidad busstur genom Skellefteå och upp på stadsberget, Vitberget, där vi fick en god överblick. Guide var Ulf Mannberg. Bussen förde oss vidare bl.a. förbi gamla landskyrkan och till Skellefteå museum. Där fick vi höra om Skelleftebygdens historia och den expansion och de miljöproblem som guldfyndet i Boliden gett upphov till. Ulf Lundström berättade om, och visade, det pågående projektet där man kopplar ihop kartläggningen av bygden med digitala kartor. Mycket spännande att se fram emot! Stig-Henrik Wiklund berättade om Kunskapskällan och dess tillblivelse, vilken vi sedan fick bekanta oss med. Där fanns mycket material som vi gärna tittat längre tid på. (Själv hann jag söka fram en flyttningsuppgift.) Bussen förde oss tillbaka till hotell Aurum där vi undfagnades med lunch före konferensstarten.

Landsarkiven och släktforskarna; Från forskarförbundet upprepades önskemålet om lördagsöppet och öppet senare på dagarna — hellre en stängd dag under veckan än lördagsstängt. För oss känns det tyvärr lite ointressant när vårt stora problem i sammanhanget är ca 45 mil. Astrid Forsberg från Härnösands Landsarkiv berättade därifrån och om sitt arkivlän. Hon berörde inget om varken den ort vi var i eller vårt eget län trots att båda tillhör det arkivområdet (än så länge). Fastighetsmaterialet 1930 – 2000 finns numera i Härnösand. Ann-Kristin Axelsson från Göteborgs Landsarkiv berättade bl.a. om deras upplägg gentemot släktforskare. Det diskuterades om sekretessen, 70 år eller vad. Efter som flyttning och vigsel inte innehåller några kontroversiella uppgifter torde inget krav på sekretess föreligga för de längderna. Ett annat ämne rörde parkeringsplatser och - priser vid landsarkiven.

Arkivutredningen; Sveriges Släktforskarförbunds remissvar på arkivutredningen där man bl.a. tillstyrker bildandet av ett arkivverk men att detta inte får urholka landsarkivens regionala ansvar och suveränitet. I remissvaret påtalar man även vikten av att allt arkivmaterial skall tillhandahållas gratis.

Namn åt de döda; Nästan 50 % av samtliga poster är nu adopterade. Datum för rapportering har framflyttats till 2004-03-31. Den nya dödsboken beräknas komma ut till riksstämman 2004.

Förbundets projekt; Kugelbergiska klippssamlingen (~1880 – 1912) kommer att ges ut på dvd. Korrekturläsning av komplementbanden till Elgenstiernas "Den

svenska adelns ättartal" pågår. 1890-års folkräkning kommer att ges ut på cd i höst. Härnösands stifts herdaminnen med supplement kommer ut i nytryck. (Föreningen har beställt) Snart kommer Emigrant-sök på Rötter avseende in- och utvandrare. Begravda i Stockholm, t.o.m. 2001 har getts ut på CD. (Föreningen har inköpt) I Göteborg har inrättats en internetuppkopplad forskarstuga i "gamla kontoret".

Register och Registerregister; Nils Marelius som imponerade genom att trots sin höga ålder och att han haft en stroke i januari redogjorde för registerregistret. Han underströk vikten av att uppdatera detta kontinuerligt. Jag tyckte mig märka att vi var många som skruvade på oss och att vi inom oss utlovade bättring.

Efter kvällsbuffén underhöll förbundsordförande med sång och ett föredrag om en amerikaemigrant som han av en slump (?) återfann.

Söndagsförmiddagen ägnades åt databaser och internetresurser. Då framgick med all tydlighet att stridsyxan mellan SVAR/Arkion och Gensline inte är nedgrävd.

Kyrkböcker på nätet; Peter Wallenskog berättade om och visade Genslines kyrkböcker på internet. Gensline digitaliserar de gamla mikrofilmerna så att kvaliteten på materialet blir inte bättre än filmerna var. Man beräknar att kyrkböckerna från hela Sverige ska vara digitaliserade i slutet av 2004.

Ett historienät Sverige; Tommy Dahlberg från SVAR/Arkion visade ur deras digitaliserade material. Deras material är scannat och höll därigenom en väsentligt högre klass. SVAR/Arkion digitaliserar bl.a. folkräkningen 1870, 1880, 1890 och 1900, material från vården, sjömanshushandlingar, registerkort med fotografier från fångvårdsstyrelsen.

Digitala forskarsalen och läromedelsprojektet; Riksarkivet/SVAR visade bl.a. exempel på hur man arbetade med digitaliserade kartor.

Demografiska databasen – Indiko; Bo Persson och Sören Edvinsson berättade om Demografiska databasen som hör under Umeå universitet och finns i Karesuando, Haparanda, Jörn och Umeå. De samlar uppgifter i huvudsak från kyrkböcker, från 62 valda församlingar, och sammanställer i databaser. Indiko är ett verktyg för att söka i deras databas. Exempel på hur man i Indiko kan få fram en antavla för en utvald person visades.

Efter föreningsinformation, evenemangstips och lunch avslutades konferensen.

En trevlig konferens med späckat program men även goda möjligheter att knyta kontakter med andra släktforskare. Det som var negativt var att ljudanläggningen i lokalen inte var så bra.

Ewa Sandberg



VÄRLDENS LÄNGSTA LINBANA

Sedan mitten av 1800-talet har linbanor använts för godstrafik i större skala. Det var en svensk som utvecklade den första linbanan med järntrådlina. 1845 satte han upp sin anläggning vid Falu koppargruva.

På 1930-talet började Bolidenbolaget att planera inför den kommande gruvdriften i Kristineberg. Man behövde lösa transporten av slig till smältverket i Rönnskär. Det fanns redan järnväg mellan Boliden och Rönnskär. Fågelvägen mellan Kristineberg och Boliden är drygt nio mil och den då befintliga landsvägen mellan orterna var fjorton mil.

För att få brytningen i Kristineberg lönsam måste transportkostnaderna hållas nere. En ny kortare landsväg byggdes och sligen transporterades med lastbil. Bristen på drivmedel och gummi under andra världskriget gjorde att bolaget blev tvungna att hitta ny lösning för transportererna. Förslagen var att bygga järnväg från Bastuträsk via Norsjö, att bygga en decauvillebana eller linbana. Förslagen järnväg och linbana blev de som kom att vägas mot varandra. Järnvägen beräknades ta dubbelt så lång tid att bygga och dessutom kräva mycket dyrbart järnmaterial. Valet blev därför linbana.

Planeringen inför det gigantiska projektet startade 1941. Vintern 1941/42 sysselsattes 170 man med stakningsarbete och markundersökningar. Vintern var ovanligt sträng vilket bl.a. innebar att det hände att indikatorerna visade fast mark trots att det egentligen var gungfly under käpparna.

Kontraktet för banan skrevs den 9 april 1942. Sommaren 1942 arbetade 1'300 man vid linbanebygget. Bolidens egen personal stod för vägbyggen och transporter. En 30 meter bred gata höggs utefter hela sträckan och materialvägar togs fram. Av de 12 mil sommarväg som bröts bestod 2 mil av kavelbroar över myrmark. Till vägbygget behövdes 24'000 m³ betong, 1'100 ton armeringsjärn och 400'000 meter kablar och linor. Den 14 april 1943 invigdes anläggningen.

Linbannebygget hade kostnadsberäknats till 13 miljoner kronor men kom att kosta ca 20 miljoner. Bygget finansierades delvis genom ett pristillägg på koppar med 15 %, benämnt "kopparskatten". Staten beviljade också 80 % avskrivning på anläggningskostnaden.

Linbanebyggarnas kamp i Lapplands- och Västerbottensskogarna hade väckt intresse i världspressen. Strax efter att anläggningen satts i drift kom t.ex. en delegation från USA representerande sammanlagt 500 tidningar.

Linbanan mätte drygt 96 km, över berg, myrar, skogar och sjöar. Tidigare hade linbanors fundament

byggts i trä eller järn, men de var här helt tillverkade i armerad betong. Stolparna var runda, en form som inte bröt mot naturens egna linjer.

Banan indelades i åtta sektioner och sträckningen berodde delvis på att bolaget ville komma nära de kända mineralfyndigheterna i området. Från början arbetade ca 40 man i två skift på linbanan. Åren 1943 – 55 skickade mellan 230'000 och 280'000 ton slig per år. De första åren fanns ca 900 korgar och som mest har på sträckan funnits 1'400 korgar. Varje korg kunde ta en last på 1,2 ton. Under en period hade man treskift och banan syselsatte då ca 60 personer. I slutet av 1950-talet sattes lättare korgar in som kunde ta 1,4 ton vardera. Alla stationer automatiserades 1964. Fram till 1986 klarade linbanan konkurrensen från lastbilarna. Den 20 oktober 1986 beslutade Bolidenbolaget att lägga ner linbaneverksamheten och den 9 januari 1987 lämnade den sista malmkorget utlastningsstationen i Kristineberg.

När Boliden AB meddelade att linbanan skulle läggas ner bildades spontant en intresseförening – Världens Längsta Linbaneförening.



Hängengården, Glommersträsk

De första nybyggarna i Arvidsjaurs socken, Stina Olofsdotter och – oäktingen - Per Israelsson Käck kom 1757 från Skelleftebygden tillsammans med sina fem barn. År 1809 insynade förre sergeanten Johan Johansson Edström från Ersmark, gift med Käcks dotter Christina, backen som kallades "Häingna". Johan började med att timra upp den kornbod han fått i giftermålgåva av sin svärfar. Efter hand kom allt fler byggnader att uppföras, ett s.k. månghussystem där varje hus hade sin speciella funktion.

Förste nybyggaren Käcks barnbarn Johan Edström uppförde mangårdsbyggnaden i två våningar år 1810. En utbyggnad gjordes 1839. Bostadshuset innehåller storkök, pigkammare, sal, skolsal med rum för lärare. Dessutom finns ett blindrum.

Käcks ättlingar bodde kvar på Hängengården fram till 1935. Hembygdsföreningen förvärvade gården och har under årens lopp samlat in över 3'000 bruksföremål. Nybyggarmuseet illustrerar hur folk levde under en 200-årig och sjudande företagsepok i bygdens historia.

utdrag ur artikel av Jörgen Fryxell publicerad i nr 1-3/2002 **Vallonättlingen**, medlemsblad för Sällskapet Vallonättlingar

Emigration från Råneå till Nebraska

Enligt flyttningsbetyg nr. 70 från Råneå, utfärdat den 11 augusti 1881, utflyttade till Nordamerika Bonden Lars Henrik Henriksson och hans hustru Gustava, född Nilsson, tillsammans med de sex barnen: Maja Lisa, Frans Oskar Karolin, Elisa Rebecka, Johan Axel, Laurentia Gustava och Katrina Lovisa.

Lars Henrik och Gustava hade elva barn, men fyra av barnen avled i difteri år 1864 och en son i scharlakansfeber, varför endast sex barn kunde följa med vid emigrationen från Långsel i Råneå.

Hustru Gustava Nilsson (1837 – 1921) kom från Druggesläkten. Hennes mor var Karolina Margareta Drugge, född 1815 i Långsund Råneå, och hennes morfars far var Lars Larsson Drugge, född i Söderfors 1764. Han arbetade som knipsmed i Melderstein år 1790.

Enligt flyttningsbetyg nr 71 från Råneå, även det utfärdat den 11 augusti 1881, utflyttade dessutom drängen Nils Petter Larsson till Nordamerika. Inom parentes må nämnas att Nils Petters styvmor var Stina Juliana Drugge, född 1827 i Långsund Råneå. Vid flyttningen 1881 var Nils Petter Larsson 21 år gammal. Han gifte sig året därpå, den 21 december 1882 i St. Paul, NE, USA med Katrina Lovisa, dotter till ovan nämnde Lars Henrik Henriksson. De fick sex barn i Nebraska. Den yngsta av dessa hette Ellen Larsson, född 1895 i Boelus, Howard, NE, USA. Ellen har skrivit ned det hon har upplevt i USA och det hon hört berättas om förfäderna från Sverige. Hennes berättelse "Life in Nebraska and our heritage" utgör ett mycket intressant dokument, som beskriver hur emigration i slutet av 1800-talet från Norrbotten till USA kunde gå till och hur det nya livet "over there" utvecklade sig. Här nedan följer en fri översättning av vissa delar från Ellen Larssons skrift:

"Min morfar Henrikson (Lars Henrik) var en underbar man. Han hade vitt hår och skägg. Han hade ett så vänligt sätt och han var en god kristen. Han höll mäsas i vårt hem även om han inte var en ordinarie präst. Han hade även missionärer i sitt hem för gudstjänster. Morfar hade en underbar fruktträdgård i den nordvästra delen av deras tomt. Vi såg honom ofta arbeta där ute.... Han avled i Howard., NE år 1904 av en hjärtattack vid spisen, när han skulle göra upp eld. Han blev begravd på den Svenska pionjärkyrkogården. Vi barn undrade hur Gud i sin himmel kunde förstå honom, när han endast kunde tala svenska. Men vi fick svaret att Gud förstår allting.

När morfar var pojke brann deras hem. När det brann rusade morfar in i huset, och vad tror Du han kom ut med? Det var ett gevär — ett som var hemgjort

och som han hade fått och det var ett begagnat vapen. Det var det vapen han använde när han jagade vilda kalkoner. Han tog med sig vapnet när han kom över från Sverige.

Min mormor Gustava Henriksson var en liten kvinna, mycket ambitiös och arbetsam. Hur väl minns vi inte det välbekanta ljudet av Bang och sedan Bang – Bang från västolen för mattor. Min mor använde den också.

Min far, Nils Peter Larson (1860 – 1941), fick söka arbete när han var tolv år gammal. Jag tror att han begav sig från Lappselsberg, där han var född, till Råneå. Där arbetade han som vaktmästare vid ett hotell. Där fick han ta hand om hästarna i stallen, sela av och på hästarna, köra fram till hotellets ingång och vänta där med häst och vagn, som var transportsättet på den tiden, om man skulle ta sig till en annan plats. Han hade dessutom till uppgift att ringa i den stora kyrkklockan, som hängde i en lång timmerstock, fastsatt i en pivot eller axel. För att ringa måste man vara två stycken och de måste använda den som en sorts gungbräda för att få klockan att svänga. Min far och mor konfirmerades i Råneå kyrka år 1876. De hade varit där tre veckor före och blivit undervisade. Det var en Luthersk kyrka. Människorna tog sig till Råneå fyra gånger per år: påsk, midsommar, höst och jul. Dessutom hade de gudstjänst hemma. På sommaren reste de med tvåhjulig kärra med häst och på vintern med släde eller gick en del av vägen. Avståndet var omkring 25 miles (40 km).

Den 13 augusti 1881 lämnade morfar och mormor Henriksson med sina sex barn och med min far sitt hemland och deras första destination var Råneå, där efter reste de till Strömsund där de gick ombord på ett ångfartyg, som tog dem nerför Bottniska viken och därefter genom Bottenhavet till Stockholm. Därifrån tog de en båt, som tog dem genom Borens kanal, sedan sjön Vättern och vidare till Göteborg. Sedan med ett gammalt skepp över Nordsjön till Glasgow. Där bordade de "Anker Line", som tog dem över Atlanten. Från New York reste de med tåg till Chicago och sedan till St. Paul i Nebraska. De anlände dit den 13 september, vilket var precis en månad efter avfärden från deras hemland. De kunde inte komma längre med tåg. Resten av resan till Boelus skedde med vagn dragen av oxar.



Vinnare

Till korsorden som fanns med i Boden-ANAN 4/2002 hade 18 lösningar insänts till rutnätet och 13 till vaxkakan. Vid årsmötet drogs vinnarna bland de rätta lösningarna. För rutnätet blev lottvinnarna: Sonja Ekman, Barbro Lampinen och paret Berit o Göte Åslund. För vaxkakan blev lottvinnarna: Berit o Göte Åslund, Sven Olby från Västerås och Lena Johansson. Förstapriserna var penninglotter och de övriga fick var sin trisslott.

Årsmötet 9 mars 2003

Årsmötet hölls i Almska skolan vars stora sal blev fylld till sista plats. Mötesordförande var förre kommunalrådet Christian Lindgren och mötessekreterare var Stina Elming. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föreningens räkenskaper. Inga stadgeändringar föreslogs.

Ingmar Åkerstrand, Constance Rutberg och Herman Wahlberg hade av sagt sig omval. Björn Fredriksson omvaldes till ordförande. Efter slutna omröstning valdes Stina Elming och Ewa Sandberg till ordinarie styrelseledamöter. Hagar Nordlund och Kerstin Johansson valdes till styrelsuppleanter. Till revisorer valdes Carl-Lennart Persson och Sixten Sandberg med de personliga suppleanterna Catharina Källström och Rickard Pahlsson. Valberedningen bestående av Kristina Öhman, Inger Enberg och Kalle Brandin omvaldes med den förstnämnda som sammankallande.

Björn Fredriksson redogjorde för föreningens planerade aktiviteter under det kommande verksamhetsåret.

Kalle Brandin informerade om samarbete med Fager-nässkolan för att ge elever en första inblick i släktforskning.

Kristina Öhman berättade att motläsningen av födel-seböckerna var klar. Nu återstår en del dataarbete innan nästa utgåva av cd-skivan är klar. 35'939 barn är registrerade av 54 ideellt arbetande medlemmar. Som tack för arbetet bjöd föreningen deltagarna på fikat (med välsmakande bröd bakat av Stina Elming).

Till representanter på årets riksstämma valdes Hagar Nordlund och Ewa Sandberg med Arnold Lagerfjärd och Martin Johansson som ersättare.

Ingmar Åkerstrand och Constance Rutberg avtackades för sitt styrelsearbete med var sin bok. Herman Wahlberg som inte var närvarande kommer att av-tackas vid ett senare tillfälle genom ordförande Björn. Ingmar Åkerstrand passade på tillfället och skänkte föreningen ett dedikerat exemplar av sin senaste bok.

Vinnare i besökslotteriet blev Kristina Öhman. Vins-ten var en värmeljusstake i glas. Ett lotteri vars lotter såldes under årsmötet hade två vinster, tavlor med bilder målade av Ulla Wikman. Vinnarna blev Stig Andersson och Arnold Lagerfjärd.

Christian Lindgren tackades för sin medverkan med ett exemplar av boken "Byggnader på kulturområdet i Boden"

Rätt korsordslösning

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | N | O | R | R | I | G | Ä | R | D | E | N | | T | R | |
| 2 | I | D | E | A | L | I | S | E | R | A | R | | R | A | S | T |
| 3 | K | A | N | G | O | S | | G | A | S | K | L | O | C | K | A |
| 4 | K | L | A | N | | T | Ä | N | K | T | | Ä | T | K | O | M |
| 5 | A | K | R | A | N | E | S | | S | W | I | S | S | A | I | R |
| 6 | L | V | | R | I | N | K | | L | O | | | A | R | N | E |
| 7 | U | A | | Ö | L | | A | L | I | O | T | H | | E | D | N |
| 8 | O | R | A | K | E | L | | U | N | D | R | A | R | | U | |
| 9 | K | N | A | | N | | Ä | R | G | | I | S | | O | S | |
| 10 | T | | S | S | | T | | K | O | S | A | C | K | A | T | T |
| 11 | A | P | E | L | S | I | N | E | R | | N | H | L | | R | A |
| 12 | | E | N | E | R | G | I | N | | M | G | | | V | I | C |
| 13 | A | R | | J | | E | | | | Ä | E | T | S | Ä | | K |
| 14 | H | U | S | F | Ö | R | H | Ö | R | S | L | Ä | N | G | D | |
| 15 | L | | U | | | Ö | R | | T | | N | O | G | | | |
| 16 | M | Y | N | N | I | N | G | S | L | A | D | D | A | R | E | |
| 17 | A | T | T | I | T | U | D | E | | R | | A | | E | K | A |
| 18 | R | O | | P | U | T | A | R | | E | U | R | O | P | A | |
| 19 | K | R | Y | A | | S | L | U | M | | S | E | M | P | R | E |



ÄTTLINGAR till Gabriel Månsson

Cajsa Persdotter

- Gustava Gabrielsdotter *1805-11-14 Alträsk Lule lfs (BD) † 1880-01-17 Turtola Övertorne fs (BD), 74 år
- Isak Bomb *1804-11-06 Svartbjörnsbyn Lule lfs (BD) † 1870-08-30 Turtola Övertorne fs (BD), 65 år
- Isak Petter Isaksson *1827-10-13 Boden Lule lfs (BD) † 1828-05-03 Boden Lule lfs (BD)
- Lars Olof (Lind) Styf *1829-03-06 Boden Lule lfs (BD) † 1911-10-04 Boden Överlule fs (BD), 82 år
- Christina Juliana Ersdotter *1830-02-11 Boden Lule lfs (BD) † 1914-09-12 Bodens fattiggård Överlule fs (BD),
- Isak Olof Larsson *1852-01-28 Boden Överlule fs (BD)
- Lisa Lena Johansdotter *1853-01-21 Överlule fs (BD) † 1885-10-22 Överlule fs (BD), 32 år
- Johan Arvid Isaksson *1878-01-10 Överlule fs (BD) † 1880-07-15 Överlule fs (BD), 2 år
- Beda Elisabet Isaksdotter *1879-12-22 Överlule fs (BD)
- Wilma Kristina Isaksdotter *1882-10-10 Överlule fs (BD)
- Anna Viktoria Isaksdotter *1885-10-11 Överlule fs (BD) † 1885-12-14 Överlule fs (BD)
- Lars Erik Larsson *1853-12-25 Boden Överlule fs (BD) † 1918-03-02 Svartbäcken Överlule fs (BD), 64 år
- Gustava Åström *1845-06-06 Skatamark Överlule fs (BD) † 1924-10-17 Svartbäcken Överlule fs (BD), 79 år
- Erik Gustaf Fabian Larsson *1875-01-20 Boden Överlule fs (BD)
- Lucia Johanna Isaksson *1876-12-14
- Lucia Ingeborg Larsson *1897-12-13
- Wendla Larsson *1900-01-15 † 1921-05-17, 21 år
- Edit Augusta Larsson *1901-12-09 † 1904-01-05, 2 år
- Gustaf Felix Larsson *1904-05-12
- Elin Adelia Larsson *1906-05-28 † 1921-03-26, 14 år
- Betty Gunhild Larsson *1908-07-30
- Aina Irene Larsson *1912-10-18
- Else Ingegerd Larsson *1920-06-18
- Elina Larsdotter *1877-02-08 Boden Överlule fs (BD) † 1922-05-17, 45 år
- Augusta Larsdotter *1879-01-25 Boden Överlule fs (BD)
- Johan Felix Larsson *1882-01-14 Boden Överlule fs (BD)
- Hilda Maria Åström *1882-02-17 † 1929-04-25, 47 år
- Nils Felix Larsson *1907-08-13 † 1920-05-27, 12 år
- Edit Viola Larsson *1909-10-12
- Ethel Lilly Maria Larsson *1911-02-28
- Fritz Edgar Göte Larsson *1912-09-25
- Stig Ivan Hjalmar Larsson *1914-08-01
- Göta Aline Larsson *1916-06-08
- Knut Erik Herman Larsson *1919-01-13
- Nils Åke Larsson *1923-07-21
- Nils Olof Larsson *1885-06-19 Boden Överlule fs (BD) † 1946-11-08 Svartbäcken Överlule fs (BD), 61 år
- Justina Elisabet Ekström *1890-06-22 Nederkalix fs (BD)
- Nils Arne Larsson *1918-05-04 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Elsa Elisabet Larsson *1920-07-01 Överlule fs (BD)
- Olof Melker Larsson *1921-10-18 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Ragnhild Martin Larsson *1923-03-01 Svartbäcken Överlule fs (BD) † 1923-04-03 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Erik Osvald Larsson *1924-09-13 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Sigfrid Reinhold Larsson *1926-02-25 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Irma Frideborg Larsson *1928-04-21 Svartbäcken Överlule fs (BD)
- Anna Elise Larsson *1887-10-09 Boden Överlule fs (BD) † 1955-10-24 Boden Överlule fs (BD), 68 år
- August Johansson *1895-05-18
- Nils August Bertil Larsson *1918-10-06 Boden Överlule fs (BD) † 1996 Bjurholms fs (AC), 78 år
- Gustaf Arvid Englund *1879-12-31 Vittjärvi Överlule fs (BD) † 1950-05-13 Vittjärvi Överlule fs (BD), 70 år
- Anna Viktoria Larsson *1926-03-11 Boden Överlule fs (BD)
- Nils Petter Larsson *1855-07-07 Boden Överlule fs (BD) † 1855-07-14 Boden Överlule fs (BD)
- Albertina Larsdotter *1856-09-25 Boden Överlule fs (BD)
- Britha Ottiliana *1880-02-20 Boden Överlule fs (BD)

ÄTTLINGAR till Gabriel Månsson

- Nils Johan Öström *1852-10-01 Överlule fs (BD)
- Jenny Helena Alexandra Öström *1882-09-07
- Nils August Öström *1884-10-09
- Johannes Larsson *1858-08-04 Boden Överlule fs (BD) † 1932-03-10 Edefors fs (BD), 73 år
- Britta Greta Enberg *1863-09-16 Överlule fs (BD) † 1937-12-08 Edefors fs (BD), 74 år
- Anna Johanna Juliana Ingeborg Larsson *1901-08-23 Sörviksudden Edefors fs (BD) † 1958-01-02 Harads l
- Knut Valdemar Jansson *1901-04-15 † 1979-12-27 Harads Edefors fs (BD), 78 år
- Bror Bertil Jansson *1923-11-03 Edefors fs (BD) † 1924-03-12 Edefors fs (BD)
- Vera Elvira Jansson *1925-02-28 Edefors fs (BD)
- Hildur Matilda Larsson *1903-10-05 Sörviksudden Edefors fs (BD)
- Stens Helvigia Larsson *1905-12-23 Sörviksudden Edefors fs (BD) † 1999-06-19 Edefors fs (BD), 93 år
- Roderik Larsson *1901-06-02 Edefors fs (BD) † 1987-02-07 Edefors fs (BD), 85 år
- Stig Arnold Lagerfjärd *1928-10-09 Bovallen Edefors fs (BD)
- Mathilda Larsdotter *1861-03-14 Boden Överlule fs (BD) † 1910-03-07, 48 år
- Konstantin Johansson (Heinonen) *1855-07-20 Finska Torne
- John Leander Johansson *1881-07-31 † 1886-06-13, 4 år
- Gustaf Johansson *1883-09-26
- Amelie Kristina Johansson *1885-12-13
- Hildur Augusta Johansdotter *1888-01-31
- John Leander Johansson *1890-04-02
- Henny Matilda Johansson *1892-01-27
- David Emanuel Forslund *1891-01-28 Överlule fs (BD) † 1922-02-08, 31 år
- Karl Johansson *1894-06-06 † 1908-01-10, 13 år
- Georg Laurentius Konstantin Johansson *1897-10-22 † 1918-05-27, 20 år
- Edvin Martin Johansson *1901-12-27 † 1922-02-23, 20 år
- Vera Johansson *1907-11-02
- Valborg Albertina Johansson
- Karl Gösta Andersson
- Per Adolf Larsson *1862-04-07 Boden Överlule fs (BD)
- Maria Helena Pettersson *1863-07-09 Nederlule fs (BD)
- August Larsson *1863-05-07 Boden Överlule fs (BD) † 1907-02-04, 43 år
- Johanna Wikström *1858-11-22 Pite lfs (BD) † 1910-12-15 Överlule fs (BD), 52 år
- Klas August Larsson *1887-07-26
- Jenny Lovisa Larsdotter *1889-03-28
- Selma Christina Larsdotter *1891-02-19
- Beda Johanna Larsdotter *1893-01-25
- Gustaf Johannes Larsson *1895-02-23 † 1897-04-16, 2 år
- Ellen Augusta Larsdotter *1897-05-06 † 1898-03-20
- Gustaf Ferdinand Larsson *1898-04-03
- Karl Filip Larsson *1899-07-10 † 1915-02-15 Pite lfs (BD), 15 år
- Anna Lisa Larsdotter *1865-03-18 Boden Överlule fs (BD) † 1866-03-26 Boden Överlule fs (BD), 1 år
- Anna Lisa Larsdotter *1866-10-19 Boden Överlule fs (BD) † 1867-08-16 Boden Överlule fs (BD)
- Carl Jacob Larsson *1871-02-01 Boden Överlule fs (BD)
- Johanna Olsson *1871-07-15 Överlule fs (BD)
- Elin Johanna Larsson *1893-04-21
- Karl Johan Larsson *1894-07-26
- Isak Petter Isaksson *1831-05-05 Boden Lule lfs (BD) † 1832-08-14 Boden Överlule fs (BD), 1 år
- Erik Abraham Isaksson *1833-05-17 Boden Överlule fs (BD) † 1837-11-17 Boden Överlule fs (BD), 4 år
- Isak Petter Isaksson *1836-02-22 Boden Överlule fs (BD) † 1906-01-22, 69 år
- Greta Caisa Isaksdotter Ruth *1838-10-18 Boden Överlule fs (BD)
- Elisabet Sophia Isaksdotter *1841-07-26 Boden Överlule fs (BD)
- Maria Erica Isaksdotter *1844-02-12 Boden Överlule fs (BD)

Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

medl.nr.

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|-----|
| Eva Carlsson | Stallbacken 1 A | 960 24 | Harads | 0928 - 10 299 | 571 |
| Kerstin Johansson | Ringvägen 5 | 961 35 | Boden | 0921 - 17 662 | 572 |
| Eva Engman | Hyggesvägen 14 | 955 32 | Råne | 0924 - 55 570 | 573 |
| Bror Ogestadh | Dammgränd 65 | 961 44 | Bodforsen | 0921 - 50 829 | 574 |
| Eva Preutz | Drottninggatan 9 | 961 35 | Boden | 0921 - 12 654 | 575 |
| Siw Mikko Schmidt | Bataljonsvägen 28 | 961 43 | Bodsvedjan | 0921 - 51 198 | 576 |
| Inger Bergström | Ringvägen 2 A | 961 35 | Boden | 0921 - 12 124 | 577 |
| Eivor Mölleskog | Stationsgatan 13 A | 961 31 | Boden | 0921 - 14 163 | 578 |
| Bengt Eriksson | Smaragdvägen 51 | 961 46 | Heden | 0921 - 65 980 | 579 |
| Göran Sundbaum | Orrgatan 7 | 961 74 | Boden | 0921 - 14 512 | 580 |
| Marianne Andersson | Fallvägen 7 | 961 40 | Norra Svartbyn | 0921 - 15 647 | 581 |

Adressändringar

| | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|-----|
| Ingrid Sundquist | Råbäcken 48 | 961 93 | Boden | 0921 - 48 30 21 | 126 |
| Kerstin Nyström | Musikantvägen 1 C | 961 40 | Södra Svartbyn | 0921 - 51 240 | 297 |
| Berith Bengtsson | Björkelundsv. 4 C | 961 62 | Boden | 0921 - 14 206 | 302 |
| Kajsa Norman | Hjortronvägen 67 | 196 35 | Kungsängen | 08 - 581 652 93 | 513 |



BÖFF

gratulerar dessa medlemmar
som fyllt jämna år under det
första kvartalet år 2003

Bernt Lindkvist

Bo Westin

Eivor Mölleskog

Eva Engman

Gerð Lisbom

Kerstin Hedlund

Knut Isaksson

Olycksdrabbad familj

Medlemmen Rune Isaksson har tipsat tidningsredaktionen om bl.a. två notiser ur dödböcker. Den ena avsåg Bonden Olof Olofsson från Svartbjörnsbyn som drunknade 1790, den andra om två små barn från samma by som dränktes 1824.

Eftersom pappan till de dränkta barnen hade samma namn som den drunknade bonden kontrollerade vi om det förelåg något släktskap de döda emellan. Det gjorde det. Den drunknade var de dränkta farfar.

Olof Olofsson var född 1754. Hans första hustru dog 1784 i barnsäng 29 år gammal. Han gifte om sig 1785 med Catrina Ericsdotter från samma by. I deras äktenskap föddes sonen Olof 1789. Året efter drunknade alltså Olof sr. Noteringen i dödboken löd den 24 april 1790 för bonden Olof Olofsson: "Drunknade genom att hästen läpp i öppen vak på älven vid Boden på afvan". Catrina gifte 1795 om sig med bonden Anders Hansson från samma by.

Olof Olofsson född 1789 gifte sig 1808 med Ester Nilsson från Buddbyn. Noteringen i dödboken löd den 22 maj 1824: *Anna Helena 1 3/4 år och Olof 5 1/2 mån, bonden Olof Olofssons barn dränkta af deras vid häradsrätten för vansinnig förklarade moder Esther Nilsson i Svartbjörnsbyn*". Olof fick troligen skilsmässa (ej kontrollerat) och gifte om sig 1828 med Maja Lisa Andersdotter från Svartbyn. De fick minst åtta barn.

TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de gåvor och bidrag vi fått:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Alice Karlsson | Boden | Ingrid Larsson | Boden |
| Allan Krispinsson | Boden | Ingrid Sundquist | Råbäcken |
| Allan Nilsson | Åkerby | Iris Westbom | Boden |
| Annika Nordmark | Boden | Jan Långström | Boden |
| Ann-Mari Tuvebäck | Boden | Jan U. Storm | Enskede |
| Arne Karolin | Erikslund | Kenneth Silverplats, Norrigården | Boden |
| Arnold Lagerfjärd | Torpgården | Kerstin Andersson | Boden |
| Barbro Palmér | Boden | Kerstin Lehto | S. Svartbyn |
| Brage Hermansson | Boden | Kjell Dines | Erikslund |
| Britt Forsberg | Solna | Klas Gunnertfeldt | Boden |
| Britta Lundman | Svartbyn | Lars och Barbro Lampinen | Unbyn |
| Carina Livbom | Boden | Lennart Engström | Råneå |
| Constance Rutberg | Erikslund | Linus Hansson | Trångfors |
| Elin Broström | Harads | Lisbeth Hed | Boden |
| Elisabeth Sjölund | Råbäcken | Margit Ericsson | Boden |
| Elsie-Britt Sundberg | Degerbäcken | Marino Eriksson | Boden |
| Eva Vikström | Råbäcken | Martin och Harriet Södermark | Sävast |
| Gerd Livbom | Boden | Mikael Engström | Sävast |
| Gun Eriksson | Sidensjö | Olof Blombäck | Boden |
| Gun och Valdemar Gustafsson | Boden | Rolf Fredriksson | Boden |
| Gunilla Kassberg | Södra Svartbyn | Rune Johansson | Edet |
| Gunnar Idberger | Erikslund | Sigrid Lundholm | Töre |
| Gösta Sundqvist | Boden | Siv Karlsén | Boden |
| Hans Lindgren | Boden | Siv Nilsson | Åkerby |
| Harry Boqvist | Unbyn | Sixten Berg | Boden |
| Helen Lindberg | Boden | Stig Ekberg | Norra Svartbyn |
| Helga Pettersson | Bodsvedjan | Sture Nilsson | Sävast |
| Ingela Utterström | Djursholm | Svante Sandström | Boden |
| Inger Enberg | Unbyn | Sven Åkerström | Råneå |
| Inger Morin | Boden | Sören Nilsson | Boden |
| Ingmar Åkerstrand | Bredåker | Torbjörn Selberg | Sörbyn |
| Ingrid Edholm | Jukkasjärvi | Ulf Engström | Hässelby |
| | | Ulf Nevell | Heden |
| | | Yvonne Öhrvall | Boden |
| | | Gåva via Öhmans Begr.byrå | Kalix |

Jag söker  rötter

Jag söker föräldrarna till:

Soldat Gabriel Nikodemusson Hofman f. 1762-01-20, bosatt i Yttre Vebomark nr 3 och i Mångbyn Lövånger. Död 1837-03-24 i Mångbyn Lövånger.

Jag söker föräldrarna till:

Anders Carlsson f. 1758, **brukskolare** i Kengis bruk Pajala och hans hustru Maria Magdalena f. 1770, död 1849 i Mockträsk Överluleå.

Margareta Näslund, Drejarvägen 7, 961 40 Boden
e-post: svante.na@telia.com

samt till alla som gett bidrag i mikrokortsparbössan.



Besöksstatistik

Den 19 mars blev vår nya medlem Eivor Mölleskog den 37 000:de besökaren som skrivit in sig i vår gästbok och fick då som belöning för detta två trisslotter. Glädjande nog vann hon på den ena, men vinsten var tyvärr väldigt liten. Grattis i alla fall!

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
retur med den nya adressen till:

Boden Överluleå ForskarFörening
c/o Sandberg
Kålrotsvägen 11
961 47 Boden

B Föreningsbrev



STUDIEPROGRAM



*Jorden är
rund
framtiden är
cirkelformad*



HANTVERK

Knuttimring
Block- och rundtimring
Smide
Knivslöjd

DANS

Bugg
Linedance

DATA

Våga klicka
Grundkurs
Word
Excel
Internet
Photoshop
Bildredigering

ALLMÄNT

Jägarskolan
Skogskurser
Släktforskning
Aktiekunskap
Hembygdsforskning
Musik



**Studieförbundet
Vuxenskolan**

**Har du anmält dig till vinterns
verksamhet?**

Almgatan 6 Telefon 0921-171 90. Fax 0921-198 00
boden@sv.se, www.sv.se/boden