

# Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden  
Öberluleå  
ForskarFörening



Nr 3

Årgång 10

Augusti 2001



Kommunarkivarie Barbro Marainen och BÖFF:s ordförande Björn Fredriksson

## Överlämning av byafotograferingen

Vid utlämningen av CD-skivan, som skedde i församlingshemmet i Boden, blev det fullt hus. Fyra bildspel, av de totalt 42, visade vi under en timme. Sällan har väl så många, varit så tysta, under så lång tid. Enda gången, en kraftig reaktion märktes, var när bilder på Centrallasarettet visades. Vår förhoppning är, att byarna vid sina träffar nu under hösten, visar bildspelen för innevånarna. Det kanske är ett lämpligt sätt att introducera nyinflyttade i byn, eller vägen till en studiecirkel "Vi forskar på vår by".

Tyvärr så var representanter från 9 byar inte närvarande vid utlämningen och dessa 9 byar har fortfarande inte hämtat CD-skivan. Vid utlämningen till byarna, så överlämnades även allt arkivmaterial till Bodens kommuns arkiv, Barbro Marainen, för förvaring i all framtid. Se bild!

### Innehåll

- s.2 Föreningsinformation,  
Ordförande har ordet
  - s.3 Kulturhusens dag,  
Arkivens dag,  
Nytt i hyllan och i  
Boklådan,  
Mötesannons,  
Återställare, Läst,  
Städning,
  - s.4 Ofärd över Nordan-  
landet del VII  
*Anders Sandström*
  - s.7 Ur Bredåkers byakista  
*Ingmar Åkerstrand*  
Renskrivningen  
*Kristina Öhman,*  
Skvallerspaltan
  - s.8 Soldatgatan 2 C  
*Gunnar Glaas*
  - s.9 Årets möten
  - s.10 En släkt skingras  
*Arnold Lagerfjärd*
  - s.14 Antavla för Axel  
Bergstedt  
*Eila Fredriksson*
  - s.15 Nya medlemmar,  
Adress- och namn-  
ändringar,  
BÖFF gratulerar,  
Tack, Besöksstatistik,  
Efterlysning
- Bilaga: Medlemskort,  
Visumansökan

# Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

Föreningens adress: c/o Elming, Glimmervägen 17, 961 46 BODEN

Postgiro: 157 58 – 6 Bankkontonr: 9960 420015 7586

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: 0921 - 504 13, e-post: [boff.boden@spray.se](mailto:boff.boden@spray.se)

Ordförande	<b>Björn Fredriksson</b>	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 65 315
		e-post: <a href="mailto:bjorn.fredriksson@egonet.se">bjorn.fredriksson@egonet.se</a>			
V.ordförande	<b>Arnold Lagerfjärd</b>	Trollsländevägen 9	961 68	Boden	tel 0921 - 13 750
Sekreterare	<b>Stina Elming</b>	Glimmervägen 17	961 46	Boden	tel 0921 - 65 388
Kassör	<b>Barbro Lampinen</b>	Unbyn 290	961 93	Boden	tel 0921 - 480 021
		e-post: <a href="mailto:barbro.lampinen@telia.com">barbro.lampinen@telia.com</a>			
Ledamot	<b>Ingmar Åkerstrand</b>	S Bredåker 57	961 95	Boden	tel 0921 - 470 556
Styrelsesuppleanter	<b>Constance Rutberg</b>	Svartbyv. 10 D	961 37	Boden	tel 0921 - 16 311
	<b>Hagar Nordlund</b>	Saxvägen 29	961 42	Boden	tel 0921 - 15 264
Valberedning	<b>Kristina Öhman</b>	Kyrkgatan 33 1 tr	961 75	Boden	tel 0921 - 15 979
	<b>Inger Enberg</b>	Unbyn 291	961 93	Boden	tel 0921 - 480 095
	<b>Lars-Gunnar Palm</b>	Iduns väg 6 A	961 62	Boden	tel 0921 - 53 617
Revisorer	<b>Carl-Lennart Persson</b>	Karetvägen 24	961 42	Boden	tel 0921 - 53 333
	<b>Sixten Sandberg</b>	Österby 950	961 95	Boden	tel 0928 - 40 132
Revisorsuppleanter	<b>Britta Lundman</b>	Domarvägen 17	961 39	Boden	tel 0921 - 13 879
	<b>Herman Wahlberg</b>	Kyrkgatan 18	961 34	Boden	tel 0921 - 10 942
Redaktion för medlemsbladet:					
Ansvarig utgivare	<b>Ewa Sandberg</b>	Kälrotsvägen 11	961 47	Boden	tel 0921 - 72 274
		e-post: <a href="mailto:ewa.sandberg@privat.utfors.se">ewa.sandberg@privat.utfors.se</a>			
	<b>Eila Fredriksson</b>	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 65 315
		e-post: <a href="mailto:eila.fredriksson@egonet.se">eila.fredriksson@egonet.se</a>			
Bildansvarig	<b>Kristina Öhman</b>	Kyrkgatan 33 1 tr	961 75	Boden	tel 0921 - 15 979
Kontakt i datafrågor	<b>Gunnar Glaas</b>	Kungsgatan 38	961 64	Boden	
		e-post: <a href="mailto:gunnar.glaas@telia.com">gunnar.glaas@telia.com</a>			

## MEDLEMSAVGIFT, KODKORT och NYCKEL

Medlemsavgiften för år 2001 är 100 kronor.

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården. Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 80 kronor. För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen. Kortet ger tillträde till lokalerna från kl 07.00 till kl 21.00 alla dagar i veckan. Nyckeln ger tillträde till kammaren där vi förvarar våra samlingar.

Tag kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

## ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

## PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:  
vecka 45 - manusstopp 19 oktober  
vecka 8 - manusstopp 3 februari

### Ordförande har ordet

I Angeläget nr 3/2001 (sid. 26) är valberedningens förslag till förbundsstyrelse redovisat. Jag ställer mej två frågor grundat på detta förslag: 1. Finns Norrland? 2. Finns kvinnor? Idag är det självklart att ett riksförbund har en rikstäckande styrelse, samt att lika många kvinnor som män innehar styrelseposter.

Den 4 april var vi inbjudna av Föreningen Norden till ett första möte om deltagande i ett ungdomsutbyte i Boden 26-28 okt. med invånare från Apatity (Ry), Uleåborg (Fi) och Alta (No). Ett av träffens ämnen är rasism, där vi genom släktforskarutbyte kan göra en insats. Sammanhållande för det fortsatta planeringsarbetet är vår vice ordf. Arnold Lagerfjärd.

Det stora renskrivningsarbetet har nu gått så långt att jag bedömer att vi lagom till jul kan komma ut med en CD-skiva för Edefors och Gunnarsbyns församlingar.

På "Kulturhusens dag" den 9 september deltar BÖFF som vanligt. I år har vi för avsikt att, i tingssalen i kommunhuset, visa bl.a. bildspel på de byggnader som funnits/finns på och runt omkring kommunhusen.

VÄLKOMNA!

Byafotograferingen: Vid utlämnandet av CD-skivan, vilket skedde i Församlingshemmet i Boden, blev det fullt hus. Fyra bildspel, av de totalt 42, visade vi under en timme. Sällan har väl så många varit så tysta under så lång tid. Enda gången en kraftig reaktion märkte, var när bilder på Centrallasarettet visades, innan det revs.

Har ni tänkt på att den 8 febr. 2002 fyller föreningen 10 år. Årsmötet tillsatte en grupp, under ledning av Kristina Öhman, att planera firandet. Var med och lämna förslag och idéer om hur vi på trivsamt och värdigt sätt skall genomföra 10-årskalaset.

Björnvrål

## Kulturhusens dag 9 september

Årsmarrangemang kommer att gå av stapeln i Tings-salen i Bodens stadshus. Där kommer Boden Överluleå ForskarFörening att visa ett bildspel med bilder av tidigare och nuvarande byggnader i centrala Boden. Se även "Ordförande har ordet" och kommunens annons i lokalpressen "September i Boden, kultur och fritids-staden".

## Arkivens dag 10 november

Planeringen inför årets upplaga av Arkivens dag har just börjat så några närmare detaljer om arrange-mangen i Boden kan vid "pressläggningen" inte lämnas. Preliminärt ska dock Folkets hus bli platsen. I nästa nummer av Boden-ANAN, i kommunens annons "November i Boden, kultur och fritidsstaden" samt särskild annons lämnas besked om vad planeringen lett fram till.

## Nytt i hyllan

Årets upplagor av årsböckerna från **Sveriges Släktforskarförbund** och från **Pro Memoria** (som även är årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven) har kommit. De kan läsas i lokalen och får som vanligt inte lånas hem under innevarande år.

Boken "Sorsele-samesläkter i Ammarnäs-området" av Thea Hälleberg har vi numera.

Vi fyller på i hyllorna bl.a. med renskrifter. Senaste tillskotten är:

**Piteå landsförsamling:** totalt tio pärmar med husförhörslängder och födda, vigda, döda

**Piteå stadsförsamling:** en pärm

**Älvsbyn** födda 1809 – 1929, vigda 1809 – 1929 och döda 1809 – 1929 samt födda vigda döda byavis i vissa byar inom Älvsbyn.

**Nysätra** (AC), byar och gårdar 1650 – 1800

**Burträsk** (AC), Isak Grapes kyrkobok 1600 – 1800-tal

**Lövånger** (AC), husförhör 1600 – 1800

**Bygdå** (AC), byar och gårdar 1600 – 1800

## Nytt i Boklådan

Nya böcker till avsalu är:

Sockenkarteverket del 2 av Georg Palmgren

150:-/medlemmar 135:-

"Sån't var livet" i Bodens fästning och garnison

250:-

För Dig som vill att vi skickar tillkommer frakt- och emballagekostnad.

## Medlemsmöte

Onsdag den 12 september klockan 19.00

i Robbgården

På dagordningen bl.a.:

Rapport från Riksstämman

Renskrivningen

Förbundsfrågor

Kaffe

Besökslotteri

VÄLKOMMEN

## Återställare

Våra återställare har varit uppskattade så vi fortsätter med en ny omgång. Några har redan anmält sig, men det finns platser kvar. Vi börjar så fort det finns tillräckligt många anmälningar.

Tre gånger tre lektionstimmar, kvällstid 18.30 – 21.00 preliminärt onsdagar.

Anmälan till Eila eller Björn (0921 – 65 315) eller Ewa (0921 – 72 274).

## Läst

Vår medlem Ebba Loräng har skrivit en artikel "Historien om den långa lappflickan" som publicerats i senaste numret (nr 72 juni 2001, sid 72) av "Ätt och Bygd". Den finns att ta del av i tidningshyllan i köket.

## Städning

Nu har vi inte längre någon ALU, APR eller vilken bokstavskombination som gäller. Med andra ord är det åter dags för MEDLEMMARNA att ta hand om städning etc. i Råbäcksgården. DET ÄR UPP TILL DIG SOM BESÖKER LOKALEN ATT SE TILL ATT DÄR ÄR PRYDLIGT OCH LUKTAR FRÄSCHT! Städmaterial finns i "skrubben" direkt till höger innanför ytterdörren. Finns ingen soptunna intill huset så återfinns den intill Norrigårdens gavel.

Tillsammans ska väl 350 medlemmar klara av detta.

## Medlemskort

Med Boden-ANAN följer medlemskort till alla som betalt sin avgift senast 2001-07-31.

## OFÄRD ÖVER NORDANLANDET del VII -av Anders Sandström

I mitten på 1700-talet påbörjades en väldig kamp mellan England och Frankrike om herraväldet på haven, samt i Indien och Nordamerika. I Europa angrep Englands allierade Preussen sin granne Sachsen och bröt därmed freden i det tysk-romerska riket. Som en av Westfaliska fredens undertecknare hade Sverige åtagit sig att upprätthålla denna fred och efter franska påtryckningar gick man i krig mot Preussen. Kriget som var illa förberett slutade också med förluster i manskap, inte minst vad gäller folk från norra Sverige.

### Pommerska kriget 1757-62

Sommaren 1757 överfördes den svenska armén till Svenska Pommern och Västerbottens regemente deltog därvid med en fältbataljon om ca 900 man. På grund av bristfällig ledning, utbildning och utrustning blev den svenska insatsen begränsad. Som vanligt skördades de flesta offren av sjukdomar i förläggningar och på garnisonsorter. Ett antal bataljer levererades dock och vid Fehrbellin den 28 september 1758 stupade hela 85 västerbottningar. Bland dem korpralen Olof Renborg Höök vid Livkompaniet, som "blef skjuten vid attacken i Fehrbellin". Dessutom tillfångatogs ett antal soldater, av vilka en del återkom och åter andra inte återvände. En del dog i fångenskapen och några som Lars Harr från Buddbyn och Olof Dryg från Rutvik gick i Preussisk tjänst.

Kriget fördes dock långt borta i främmande land och berörde inte norra Sverige på annat sätt än regementets nog så kännbara förluster. Det finns dessutom uppgifter som visar på att skattetrycket rentav minskade under krigsåren. Intresse för krigshändelserna fanns dock, det visar inte minst de frågor som Abraham Hulphers fick när han passerade länet på sin norrländska resa år 1758. Efter medling

slöts dock fred utan landavträdelser i maj 1762, varpå regementet hemförlovades.

### Abraham Hulphers norrländska resa 1758

Sommaren 1758 gjorde den tjugofyraårige köpmanssonen Abraham Hulphers från Västerås en lång resa, som resulterade i dagboken "Resa genom Norrland 1758". Den 26 juli anlände han till Ersnäs och noterade att lantmännen avsåg bärga det slagna höet i det vackra väder som rådde. Efter ett besök i Luleå stad via Gäddvik, kom han senare på dagen till Gammelstad, där rekrytering pågick.

Livkompaniet hade förlorat 60 man i Pommern och skulle kompletteras. Det hela övervakades av överstelöjtnant Lagerbom och en assessor Qvist, vilka berättade att skjörbjugg och annat klimat var en bidragande orsak till avgångarna. Vidare berättades att kompaniet utgjorde 175 man, varav 134 från Luleå socken och 41 från Råneå socken.



Abraham Abrahamsson Hulphers. Foto SPA.

På kyrkovallen var också flera hundra bönder församlade denna onsdag, alla klädda i grå rockar, röda filtmössor och kängor. Dessa samlade sig nyfiket runt resenären och frågade vad nytt man hörde



söderifrån om krigsfolket, krigets slutande och den pågående rekryteringen. Samma frågor ställde ”hvar bonde och gästgifvare, kärring eller piga”, som råkades på hela resan. Något svar kunde dock Hulphers naturligtvis inte ge, eftersom han intet visste därom.

Efter ett besök i Torneå och Kemi återvände Hulphers till Luleå gamla stad den 5 augusti. Han berättar denna dag att bönderna fägnade sig mycket över den kontraorder som de utmarscherande soldaterna fått i Piteå. På denna order hade dessa nu till allmän glädje återvänt. Vidare så förväntade sig befolkningen den svenska arméns hemkomst. Detta skulle dock som vi vet dröja nära fyra år!

### Gustav III:s ryska krig 1788-90

Huvudsakligen till följd av inrikespolitiska orsaker arrangerade Gustav III ett intermezzo vid svensk-ryska gränsen i Savolaks sommaren 1788. Med hjälp av kosackuniformer, som beställts hos operaskräddaren i Stockholm, iscensatte Savolaksbrigadens chef, Berndt Johan Hastfehr, ett ”ryskt” anfall mot en svensk gränspostering. Med denna incident som motiv anföll sedan den svenska armén och flottan Ryssland.

Livkompaniet, under Johan Petter Schildt, embarkerade den 21 juni en skuta i Luleå stad för seglats till Ratan. Här skulle regementet samlas i sin helhet för vidare transport sjöledes till Helsingfors. Så skedde också efter den 1 juli och färden gick via Öresund, där lotsar togs ombord till Helsingfors.

Den svenska fälttågsplanen gick i korthet ut på att örlogsflottan skulle besegra den ryska flottan och således bereda väg för en svensk landstigning nära den ryska huvudstaden Sankt Petersburg. Efter det oavgjorda sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 förlorade dock svenskarna initiativet och sedan efter den danska krigsförklaringen i augusti samma år avstannade krigshändelserna nästan helt.

Vid en generalmönstring av Västerbottens regemente den 12 och 13 januari 1789 hade det ursprungliga manskapet om 1.003 man, minskat med nästan hälften. För Livkompaniet var det ännu värre, av kompaniets 154 man var blott 56 friska, 30 vakanta och hela 68 sjuka.



Soldat i uniform m 1779 för infanteriet. Foto KrA.

Sommaren 1789 återupptogs striderna och Västerbottens regemente deltog bl a i slaget vid Uttismalm den 28 juni och Anjala den 15-17 augusti. Vid den förstnämnda av dessa två drabbningar anförde kungen själv den första marschgruppen med avantgardet, varibl a västerbottningarn under regementschefen Wilhelm Maurits Pauli deltog.

Ungefär samtidigt fick Livkompaniet en ny chef i Claes Anders Ulfhjelm, och nya rekryter anlände från Sverige. Det sista helt visst nödvändigt med tanke på de stora avgångarna bland manskapet. Krigets avgörande föll emellertid till sjöss och inte till lands. Efter den svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken i början av juli 1790 och den därpå följande fullständiga segern vid slaget i Svensksund den 9 juli, slöts fred i Värälä utan landavträdelser från någon part.

När Västerbottens regemente åter generalmönstrades den 24 augusti sistnämnda år var läget betydligt bättre för Livkompaniet. Nu var hela 126 man friska och endast 40 sjuka, samt 8 rotar vakanta. Det hela förmodligen ett resultat av gjorda nyrekryteringar. Efter denna mönstring marscherade regementet till Vasa, varifrån Kalix och Torneå kompanier fortsatte marschen hemåt. Övriga soldater, utom 100 sjuka som kvarlämnades, färdades båtledes till Västerbotten. Av de sjuka kvarlämnade avled större delen och endast ett fåtal vände åter.

Till de stora manskapsförlusterna för Västerbottens regemente kan också läggas det svåra missväxtåret 1787. Ett nödår utan motstycke i den långa raden av missväxtår under den gustavianska tiden.

Dessutom ryktades det om ryska infall över gränsen bortom Kemi träsk. Detta föranledde försvarsåtgärder i norr och kungörelser med uppmaning till försvar av den egna landsändan utfärdades. Gamla avskedade officerare och civila ämbetsmän anmodades föra befälet. För att leda och öva befolkningen i Luleå och Råneå socknar utsågs den nära åttioårige gamle majoren Fredrik Wilhelm Frisell i Luleå. Han hade som ung tjänat både kung Stanislaus i Polen, samt varit med i förra kriget mot Ryssland och det Pommerska kriget.

Några fientliga anfall vidtogs dock inte mot Västerbotten och när fred slöts hade länet ännu en gång förskonats från krigets direkta verkningar. Hårdare tider skulle dock stunda!

### Källor:

- Benedich, Carl (1924) Västerbottens fotfolk. Stockholm.  
 Nordberg, Albert (1965) Luleå sockens historia I. Luleå.  
 Steckzén, Bertil (1955) Västerbottens regementes officerare till år 1841. Umeå.  
 Stormyr, Harald (1974) Övre Norrlands historia IV. Umeå.  
 Generalmönsterrullor Västerbottens regemente (KrA).

UTSICHT AF FREDS TEMPLET OCH RYSKA STRANDEN



Värälä där fredsförhandlingar hölls mellan Sverige och Ryssland i augusti 1790. Foto KrA.

# Ur Bredåkers Byakista

av Ingmar Åkerstrand

Innan bilen och telefonen på allvar fått grepp om vårt samhälle var det inte så lätt att få hjälp av läkare, barnmorska, brandkår, veterinär eller präst till begravningar på landsbygden. Instanser såsom sjukhus, brandkår och kyrka fanns ju bara i kommunens tätort. För bredåkersborna var Bodens kommuncentrum även på 1800 och 1900-talet.

På byastämman 1912 väcktes frågan om inköp av likvagn. En likvagnskommitté tillsattes. Året därpå antogs billigaste anbud som inkommit. Det var ifrån Piteå och på 600 kronor. För att bli delägare skulle hemmansägare teckna sig för *hel* lott. Arbetare och övriga intresserade för *halv* lott. Det blev 71 hela och 24 halva lotter.

Inför denna mystiska uppdelning på hel och halvlotter blev jag konfunderad över hur dessa skulle utnyttjas? Skulle den som hade halvlott bara få använda den vid vartannat dödsfall i familjen, eller fick den bara skjutsa sina lik halva vägen? Eller skulle bara halva liket få fraktas till kyrkogården?

Svaret fick jag i stämmoprotokoll den 28/9 1913 så lydande:

## § 4

*Stämman tillerkände enhälligt, de personer som betala likvagnen halflott lika stor begagnanderätt, som de personer som betala hellott.*

## § 5

*Att justera dagens protokoll utsågs Hemmansägarna*

*J. G. Juhlin och Erik Hedqvist.*

*Dag som ovan*

*O. F. Enberg  
Sekreterare*

Den 6 jan. 1939 gick så även likvagnen i graven. Då hölls likvagnssammanträde. Auktion var utlyst på likvagnen och två bodar. Martin Nordberg, Södra Bredåker fick likvagnen för 50:-, N. J. Karlsson, fick bodan på södra för 67:-, och John Wallbrant fick den på norra för 46:-

## Projekt: Födelseböcker

Jag hoppas, att sommaren hittills har varit bra och att ni nu börjar längta efter aktiviteterna på Råbäcksgården.

Jag skrev i förra numret av Boden-ANAN, att jag skulle återkomma och be om hjälp med födelseböckerna. Själv räknar jag inte med att vara tillbaka förrän någon gång efter den 1 september.

Det vi nu behöver göra är att skriva de tre sista åren på Överluleå församling, åren 1899, 1929 och 1930 och att kolla det som är inskrivet i datorn. De som vill delta i koll-läsningen bör ta kontakt med mig före starten. För det arbetet måste man vara två. Det är bra om ni själva kan hitta en partner. Om det inte går skall jag försöka hjälpa till.

Kristina Öhman  
Tfn 0921-159 79

## SKVALLERSPALTEN

Mikrokort: Nederluleå E:1 9/10

Dessa som för hvarjehanda grofwa lustar och missgärningar blifwit, efter Lag och Kongl.förordningar wederbörligen straffade.

### År 1774

Januari den 23 undergick qwinspersonen Maria Sandberg hemlig skrift och aflösning för lönskaläge.

### År 1775

Den 22 januari undergick Brukskarlen Eric Larsson uppenbar kyrkopligt, för begången tjufnad.

- den 15 ejusdem undergick qwinsperson Caisa NN-dotter ifrån Harads hemlig skrift, för andra gången begångit lönskaläge, med drängen Jöns Andersson ibidem.

- den 2 april blef drängen Jöns Andersson i Sacristian intagen för lönskaläge med qwinspärsonen Caisa NN-dotter ifrån Harads.

- den 26 Martii undergick qwinspärsonen Dordia Persdotter ifrån Ersnäs hemlig skrift och aflösning för begånget lägersmål; skulden blef oskyldigt (erlagd) på soldaten Sundman i Härtsön.

- den 15 oktober undergick qwinspersonen Catharina Nilsson ifrån Sunnerbyn för lönskaläge hemlig skrift och aflösning. Densamma dag undergick drängen Olof Andersson ifrån Brobyn för lönskaläge hemlig skrift och absolution.



## Soldatgatan 2 C



1959 på hösten flyttade vi från Sundkvistgården i Råneå till Boden. Närmare bestämt till Soldatgatan 2C. Ägare till det huset då var Ingvar Larsson, jag tror han var från, eller bodde i Bredåker.

Jag tänkte att jag skulle försöka att ge mig in på en liten beskrivning av familjerna i huset. Åtminstone som jag minns dem. En del uppgifter kanske inte stämmer till hundra procent, en del kan kanske till och med vara felaktiga. Ni får ha i minne ni som läser detta, att dessa nedplitade rader är minnen från den tid då jag var mellan tre och sju år gammal, nedskrivna ungefär fyrtio år senare.

I huset fanns och finns fortfarande tre trappuppgångar, i A- och C- uppgångarna finns fyra lägenheter och en vindskupa, i B-uppgången två lägenheter.

I vår lägenhet bodde mamma Marianne, pappa Erik och jag. Ibland bodde mammas lillasyster Gun-Britt hos oss. Det var bra, det kändes som att ha en storasyster och en reservmamma på en

och samma gång. Jag minns hur kinkig jag brukade bli när Gun-Britt med de andra stora flickorna skulle på bio eller så.

I lägenheten bredvid bodde Bror och Lilly Johansson, henne minns jag bara som "tant Johansson", hennes man, som jobbade på byggen, verkmästare eller något sådant, dog under den här perioden, femtiosju år gammal. De hade sex barn: Gunda, Sixten, Lennart, Gretel, Gunvor och Kerstin. Jag tror att alla flickorna, utom Gunvor, for till Stockholm. Gunvor for nog till England, Sixten kommer jag inte ihåg, men Lennart minns vi som en mycket sympatisk försäljare i en herrekipering.

Ovanför Johanssons bodde Helge Värme, jag tror han hade en pojke som hette Andreas, någon fru minns jag inte, men däremot minns jag att "farbror Värme" tillrättavisade mig flera gånger för att jag lämnade min cykel framför ytterdörren. Jag var tydligen lite bekväm redan då. Han engagerade sig också, eller rättare, drev på midsommarfirandet på gården. De flyttade till något höghus mitt i stan.



In i deras lägenhet flyttade familjen Sund. Jag tror pappan hette Stig, mamman hette i alla fall Terttu, hon hade en tryckkokare som jag då tyckte var en spännande sak. Deras äldste son Bosse var väl med någon gång och lekte "indianer och vita", men Tage och Kristina lekte jag mycket med, liksom Åke i familjen Lundgren ovanför oss.

Förutom Åke bestod familjen av Ruben och Frida, jag tror att hon kom från Malmberget, och storasyster Ulla. Så vitt jag vet bor Åke i Svartbjörnsbyn och Ulla i Piteå. Ruben körde buss. Jag minns att han brukade parkera bussen på gatan bakom huset. Han var alltid noga med att titta under bussen, så att inga ungar fanns där, innan han körde iväg.

I vindskupan bodde Kerstin, efternamnet var Söder...något. Jag har sett henne som duktig kassörska på ICA-Extra, numer ICA-Kvantum och tidigare Boströms Supermarket.

Vi var tre femtiosexor i huset, alla födda inom två veckor i augusti. Två av dem, den tredje var jag, bodde i B-uppgången.

Nere bodde familjen Öhgren, Arnold och Barbro med barnen Lilian och Birgitta. Arnold var lokförare och hade fotografering som hobby. Han hade toaletten som mörkerrum. Dessutom torde han vara ganska känd för de flesta i dragspelskretsar här i Boden. Barbro var jättesnäll, men pratade lustigt tyckte jag, kanske det berodde på att hon kom från Pite-hållet. De hade bil och dessutom en sommarstuga i Öjebyn. Birgitta, en vecka yngre än jag, slog mig i skallen en gång med en piassavakvast, jag hade nog retat henne lite för mycket. Lilian minns jag, kom att hålla på med keramik å sådant, väldigt duktig.

På andra våningen bodde familjen Broström. Erik och Agnes och deras pojke Kjell, sex dagar äldre och visare än mig. Senare tillkom lillasyster Britt. Erik var en noggrann snickare, född i Brobyn, som mest bara pratade överlulebondska och log i mjugg gjorde han när man inte förstod. Han och min pappa fiskade ofta tillsammans, jag tror de hjälptes åt att bygga en granbåt, som sedan sjösattes i Hollsvattnet där de har stuga.

Agnes kom från Mattila och var jätteduktig på att sy kläder. Senare jobbade hon på sjukhuset. Kjell jobbar inom vården och Britt vet jag inte, men hon är gift och har bott i Australien, nu tror jag hon bor i den villa på Sandenområdet, som föräldrarna senare köpte.

Kjell kom att bli min bästa vän under uppväxtåren och vi har nog hittat på ett och annat hyss under åren, som till exempel när vi smetade ner gårdskarlen Rydings bil med tjära. Jag tror pappa fick jobbet med att rengöra den.

Rydings bodde i A-uppgången, andra våningen till vänster. De var ett äldre par. Jag tror han blev sjuk och dog och hon flyttade någonstans. Då flyttade familjen Johansson in där, Allan och Dagny och deras tre barn: Inger, Tommy och Mikael. Jag kommer inte ihåg så mycket om den familjen, annat än att jag tror Inger jobbade i något fort och Lillmicke, som vi kallade honom, har jag stött på ett par gånger i Malmö.

Resten av familjerna har jag bara svaga minnen av, kanske beroende på att de inte hade några barn i lekbar ålder.

I vindskupan bodde ett par kvinnor, som jag inte kommer ihåg vad de hette och under Johanssons en familj som hette Engström.

Bredvid Johanssons bodde fru Tufvesson och hennes dotter Karin.

Det var till att sköta sig, för under Tufvesson bodde en polis som hette Bertil Öhrvall. Jag minns att vi brukade fråga honom om lov, om vi skulle ge oss på sådana olagligheter som att skjutsa varandra på cykel. Det skulle naturligtvis gå bra om vi höll oss på gården och inte for ut på vägen.

Berättelser, anekdoter, historier och livsöden om dessa människor, huset och människorna och husen runt omkring skulle kunna fylla en hel bok. Jag har dock föredragit att göra ett sammandrag av det som hade kunnat bli en bok.

Gunnar Glaas

## Årets möten

Medlemsmöte    onsdag 12 september, kl 19.00  
- " -            söndag 25 november

## En släkt skingras

av S. A. Lagerfjärd

Många är de släkter och familjer, som spritts vida omkring under de senaste hundra årens folkomflyttningar på grund av till exempel emigration och avflyttning till de ständigt växande städerna. Om en sådant släkt handlar denna berättelse.

Centralfigurerna i berättelsen är bonden August Larsson, född den 19 maj 1863, och hans hustru Johanna, född Wikström den 22 november 1858. De bodde på Bodsvedjan i Boden och fick åtta barn.

### Augusts härstamning och släkt

August var son till fältjägaren Lars Olof Styf och dennes hustru Christina Juliana Ersdotter. Lars Olof var son till bonden och soldaten Isak Bomb i Boden, vilken härstammade från en bondesläkt i Gäddvik, samt dennes hustru Inga Gustava Gabrielsdotter, vars föräldrar kommit från Närke.

Om Lars Olof Styf berättas, att han vid kronprins Karls (senare Karl XV) besök i Norrbotten var med om att staka en flotte, som prinsen åkte med genom forsarna vid Boden. Ett par andra händelser berättas också om honom. De förefalla belysande för den tidens spritvanor och för dess indrivningsväsende.

Vid ett tillfälle skulle Lars Olof Styf lägga ett ladutak. Han tog med "ett kvarter" brännvin. Det tog slut, och på eftermiddagen tog han med ytterligare brännvin. Även detta tog slut. Då lyfte han upp den tomma flaskan, såg på den och sade: "Jer 'e deo el jö, so bestemm?" (Är det du eller jag, som bestämmer?) Därefter drack han icke mer sprit. Blev han sedan bjuden, svarade han avböjande: "Tack, men jö hä just foj!" (jag har just fått).

Den andra episoden berättas om Lars Olof, när han var fjärdingsman. En gång besökte han en gumma och utmätte hennes kaffepanna. Därvid fästes ett märke över pipen. Gumman sade då: "Det var illa! Jag som hade tänkt bjuda på kaffe!" För nutidens människa förefaller det ju mycket märkligt, att man kunde utmäta en kaffepanna. Men skulle man då alls kunna utmäta någonting var man nog tvungen ta enkla vardagsvaror. Annat fanns sällan.

Lars Olof Styfs yngre bror Isak Petter blev soldat Bom på Svedjan, där han också skall ha haft ett hemman. Om Isak Petter sägs, att han simmat över älven vid Svedjan. Det verkar ha varit ett morskt tilltag. Sedan han tagit sig över skall största

svårigheten ha varit att ta sig ur forsen och in i det lugnare vattnet vid stranden.

Ett par av Lars Olof Styfs söner for till Amerika. Isak Olof, den äldste, for 1891. Han dog i gula febern i Kalifornien. Senare for Petter Adolf, vilkens hustru hette Maria. Hon skall ha varit ett rikt gifte. Uppgifterna växlar om hennes hemgift. Kontanterna skola ha uppgått till 3000 eller 6000. Hur det var blev Petter Adolf invecklad i äventyrligheter, och han reste så småningom till Canada. Om Petter Adolf berättar hans brorson Claes: "Han stod på ett högre plan än sina bröder och systrar. Han var realskolebildad, det var stort på den tiden."

Petter Adolf ska ha blivit pälsgjare i trakten av Winnipeg. Han gifte sig med en Normark från någon ort i trakterna av Hundsjö öster om Boden.

### Johanna och hennes bror Nils August.

August Larssons hustru Johanna var alltså från Norrfjärden. Hennes yngste broder var Nils August Pettersson, född i Kopparnäs i början av 1860-talet. Han blev med tiden nog så berest.

Som liten fick Nils August engelska sjukan och kunde därför ej gå förrän vid fyra års ålder. Under ungdomen hade han tuberkulos. Dätidens bot för en av sjukdomarna var sänkläge och att tugga salt. I tjugoårsåldern gick Nils August till sjöss och blev snickare på en jordenrunt-seglare. Snickeriet mätte han ha lärt ordentligt, ty när systerdottern Jenny (Orre) 1920 besökte Piteåtrakten, fanns många av honom tillverkade stolar där.



Nils August hade varit hem en gång, innan August och Johanna år 1886 gifte sig. Johanna hade då fått full vävuppsättning. Rullstolen var särskilt fint gjord med 24 rullar svarvade. Han hade också svarvat pinnstolar, som målats med guld och annan färg. Hyvlar, bänk och svarv var också med. Det var förvånansvärt, att han hunnit så mycket den korta tid han var hemma.

Johanna lärde sig skriva för att kunna skriva brev till Nils August och till blivande maken, när de började sällskapa år 1884. Även August Larsson lärde sig skriva då.

Då ingenting hördes av Nils August på år, började brodern Petter Wikström forska efter honom genom en lärare i Håkansön. Man fick så småningom veta, att Nils August varit i Melbourne i Australien, där han byggt ett hus åt brittiske konsuln. Därefter hade han farit till Johannesburg i Sydafrika för att söka guld. Tre gånger hade han gett sig ut på expeditioner tillsammans med några andra. Från tredje resan återvände han aldrig, och ingen vet vad som hände. Det var 1896 eller 1897, alltså före boerkriget. Genom att han haft några inmutningar fick man reda på att han varit där. Syskonen fingo ärva litet pengar, som han haft insatta i en bank. Ett foto, som finns kvar av Nils August Pettersson, är taget i F. W. Bernaya "Elite" Studio i Charters Towers, vilket är en gruvstad i Queensland i Australien. Guld hade hittats där 1871.

En gång hade Nils August skickat fem biljetter till de hemmavarande. Ett par personer från Kopparnäs använde två, resten fick förfalla. August och Johanna bestämde sig för att stanna i Sverige.

### August Larssons och Johannas barn

Av August och Johannas barn dog två i späda ålder. De återstående sex var Claes född 1887, Jenny född 1889, Selma född 1891, Beda född 1893, Gustaf född 1898 och Filip född 1899.

August dog 1907 och Johanna 1910. Barnen skingrades sedan. Claes arbetade någon tid i fästningsbygget i Boden men övergick till järnvägsbygge. Han levde sedan som pensionär i Malmö. Jenny, Selma, Beda och Gustaf lämnade Sverige. Innan dess hade Jenny varit anställd hos Stoltz vid Åberget, skidlöparen Stoltz' föräldrar. Selma och Beda hade haft plats vid garnisonen med klädlagning. Gustaf var någon tid hos Petrus Blomkvist i Öändan.

Jenny hade haft tio kronor i månaden i lön hos Stoltz. Bättre husmor än fru Stoltz har hon aldrig mött, berättar hon.

Den yngste, Filip, placerades hos en morbror Gustaf i Kopparnäs. Han var också hos en jordbrukare Danielsson, vars far varit riksdagsman. Bönderna körde vid denna tid turvis mjölken till Piteå, och det var en stor ära att få fara till stan i ärende. När Filip i februari 1915 skulle köra dit, körde han med kälkar och flak. En del mjölk hade han hämtat. Vägen var högst på mitten, och det ville slänga. Tydligt hade Filip gått ned på sidan och försökt styra upp kälken. Där hölls ej flaket av någon bult utan åkte av och träffade gossens huvud och hals. Han kvävdes i snön. Hästen hade stannat och stod stilla.

### I Amerika

Selma skaffade sig efter en tid plats i Granby Bay, vilket namn sedan ändrades till Anyox, ett indianskt namn. Det var ett gruvsamhälle, där även en masugn fanns. Röken därifrån dödade all växtlighet miltals omkring. På hotellet, där hon arbetade, träffade Selma James McEwen, som också var anställd där. Hon var den första vita flicka, som mötte sin blivande man i Anyox. De for senare till Juneau i Alaska, där sonen Jim föddes i januari 1915. Det var dock dåligt med arbete där, varför de 1916 åkte till Seattle och vidare till Anyox igen. Gustaf Larsson kom dit som byggnadsarbetare och Jenny Larsson som kokerska.

Strax efteråt omkom Selmas man under arbetet i gruvan. Hon fick ut en försäkring från bolaget. Dessutom insamlade mannens arbetskamrater en del pengar.

Ett par andra arbetare klarade sig bättre. De hade samma bädd och samma arbete, bara olika skift. En gång, när båda var ute, slog ett stort stycke kopparmalm genom taket. Sängen slogs ner genom golvet.

En dag i juli 1916, när det var mycket torrt, ställde gnistor från ett tågsätt till masugnen till brand. Man fick fly mot vattnet. Selma tog med mat för sig och Jim, och Jenny glömde ej att ta med sina handarbeten. Gustaf arbetade dag och natt, tills elden var släckt. Han var en hjälte. Men det fanns andra män, som tog med flaskor och filter och satte sig vid vägkanterna och drucko. En del av dem omkommo. När elden hejdades var den tre fot från dynamitmagasinet.

Syskonen lämnade snart Anyox, där malmen numera tagit slut. På deras tid där glänste kopparsoftet i de nybakade kakorna.



## Gustaf F Larsson

Gustaf bosatte sig i Seattle och hade olika anställningar. En tid körde han ut mjölk och specerier, en tid kokade han choklad i en fabrik. Under första världskriget var han på ett skeppsvarv.

Med den största energi ägnade sig Gustaf åt studier, och han blev fil.mag på rekordtid. Under studietiden fick han vid ett tillfälle ett stipendium om 500 dollars.



Gustaf Larsson omkr. 1920

Det var för gott om lärare, varför Gustaf ej genast fick anställning. Han började på ett kontor, där han lärde sig läsa ritningar. Han började sedan bygga och sälja hus, och det gjorde han bra.

Depressionen kom 1929. Gustaf fick då börja köra mjölk igen. Sedan började han åter bygga hus och hade börjat med det tredje, när han år 1939 blev sjuk och dog. Han efterlämnade hustrun Anna samt sönerna Vincent och Mauritz.

## De tre systrarna

De tre systrarna ha så småningom samlats till Seattle. Jenny Orre är änka liksom Selma McEwen. Beda är sedan 1914 gift med August Granberg från Munksund. De har tre barn, Bertil, som är advokat, samt döttrarna Beatrice Cecilia och June Phyllis.

Några gånger ha de varit i tillfälle att besöka Sverige. Senast skedde detta 1958, då Jenny och Beda tillsammans med brodern Claes från Malmö reste omkring i hemlandet.

Jenny var först gift med John Oscar Lindberg och de bodde i Fairy Glen i Saskatchewan i Canada. År 1931 besökte Jenny första gången läkaren

McKendry i staden Melfort i Saskatchewan. Hon blev felbehandlad och berättade årtionden senare att hon sen inte kunde få barn.

Oscar hade kommit olagligt till USA. För Jennys besparingar köpte de en farm i Fairy Glen. Den gick i Jennys namn därför att Oscar fick kravbrev. Säljare var Petter Höglin.

Efter felbehandlingen anlidade makarna Lindberg advokaterna Diefenbaker i Prince Albert, också i Saskatchewan. Det var han som senare blev premiärminister i Canada. Jenny skrev 18 sidor med blyerts om läkarens behandling. Oscar renskrev det. Advokaten blev mycket nöjd med texten - han slapp en mängd utredningsarbete. Jenny lånade kladden till ett par gamla makar. När hon sen frågade efter papperen hade de kastat bort dem. Hon blev mycket missnöjd med detta.

Doktor McKendry bjöd först 500 dollar men Jenny var inte nöjd. Hon fick 1000 dollar. Advokaten skulle ha 30 procent samt court cost. Sistnämnda behövdes ju inte eftersom det blev uppgörelse utan domstol.

Diefenbaker var mycket nöjd med redogörelsen och prutade 200 dollar för den. Jenny tyckte sig minnas att hon betalt 175 eller 190 dollar, varav 100 i förskott för att advokaten skulle ta sig an saken.

Om man räknar på det går det knappast ihop. Men Jenny berättade så.

Folket i trakten verkar inte ha haft så stort förtroende för läkaren. En kyrkogård i trakten kallades "Doctor McKendry Experimental Farm".

Det var i samband med rättegången i Melfort 1931 hon först besökte läkaren.

Jenny berättade till sist, att hennes far odlade upp marken i Boden, där flygfältet senare kom till. Det var sten där när han arbetade upp jorden.



Jenny Orre och Selma McEwen med brodern Claes Larsson



**Jenny Orre , Seattle USA berättar:  
28/6 1963:**

1929 kom hon och maken Oskar Lindberg till Canada och köpte farm av Petter Höglin (senare arrenderade de, tydligen denna farm?). Hon var redan amerikansk medborgare. Maken hade kommit olagligt till USA. För Jennys besparingar köptes farmen, och för dessa drevs den första tiden. (Oskar fick kravbrev, och därför kunde farmen inte gå i hans namn). Jenny hade ej tänkt stanna i Canada egentligen.

Domstolsförhandling förekom en gång i Nelfort, då Jan Ericsson, Grönlid (fem mil från Fairy Glen), stämt Carl O. Sandberg, Grönlid för mordförsök. Svaranden hade burit ut käranden, och vad som förekommit ute visste man ej. Svaranden blev frikänd. Han sade: "I gently lifted him out." Det blev sen ett talesätt.

Ericsson hade hand om Oscar Hanssons affärer. Sandberg brukade bereda skinn och tillverka och sälja handskar. Vid misshandeln hade Ericsson (påstruken) skällt på Sandberg för att han inte betalat vad han var skyldig Hansson. På grund av depressionen var det dock knappast möjligt för någon att betala.

Grönlid hette platsen efter en norsk präst. Det förekom dock så mycket hembränning där att folk inte tyckte det var bra att prästens namn förknippades därmed.

Ericsson var från Kalix, Sandberg från Västerbotten och Hansson från Kalix.

**29/6 1963**

Far – August – hade enligt uppgift inga byxor förrän han var sju år.

Farmor brukade säja, att Lars Olof var den stiligaste karlen, som gick genom kyrkgången.

Farmor var nervsjuk. Hon kunde därför ligga, och det hände vid bak, att man för platsens skull eller för att ställning ej fanns måste sätta bakkbordet på sängen. En gång hade ett ben på sängen plötsligt gått av.

**30/6 1963:**

Johannes och Brita från Forsträsk (Edefors kommun) kom då och då och hälsade på, alltså i Svedjan i Boden, där familjen bodde. Mamma hade ju barn att sköta, så hon var glad, att Brita kom och tog hand om köket. Karlarna hade brännvinet och hade roligt. Dessutom skulle de fiska nätting, som Johannes tyckte om.

**13 juli 1972 på besök i Västra Bovallen:**

Det var mycket diabetes/sockersjuka i Styfsläkten. Jenny har det (Stens Larsson säger här, att mamma

Brita Margareta Larsson brukade vänta sig att hennes man Johannes skulle få sockersjuka, men han fick det inte). Petter Adolf Larsson hade 11 barn med hustrun och åtminstone tre med pigor. Att han utvandrade kan bero i första hand på att han var rädd för att bli mördad av bröderna till en piga han gjort med barn. Vid vigseln blev mamma (tydl. Jennys) arg på Petter Adolf, och det gick aldrig över. Prästen sa som vanligt: "Jag Petter Adolf . . . tager dig Maria Helena Pettersson . . ." Han sa inte efter - först när prästen sa det tredje gången sa han efter. Vad man kunde se av det senare verkade det som ett försök att ordna att äktenskapet senare kunde ogiltigförklaras.

Elva månader senare (efter moderns dödsdom av läkare?) kom den andre sonen Gustaf. Mamma fick tre barn efter dödsdomen. Gustaf hade en "slöja" över ett öga och var "practically" blind på det. Det märkte vi inte förrän han var 16 år i Amerika.

Jenny hade bara tänkt stanna i Amerika i fem år.

Hon berättar också om en dräng i moderns hemtrakter (Håkansön eller Kopparnäs) som sköt husbonden när han hämtade hö (i lagårdsboden?) och var i maskopi med sonen i huset. Orsaken skulle vara att husfadern ej låtit sonhustrun få svärmoderns kläder sedan denna dött. Båda brottslingarna halshöggs av skarprättaren som kallades dit. En syster till min mormor (?) klättrade upp i ett träd för att se och ramlade ner - om av förskräckelse eller annat vet man inte. Hon blev 96 år gammal. Dog kanske 1922 eller 1923. Min mor såg deras ben i skogen när hon var 9 år och ute i skogen och plockade lingon. Vid den tiden åt de inte lingon men sålde dem. De hade inte socker till dem. Det fanns sackarin, men mamma gillade inte det. (Rodrik L säger här, att man i hans föräldrahem drygade ut sockret med sackarin).

***Drottning Draga och Bobrikoff***

*visades i skioptikonbilder troligen 1905 - 06 på marknaden i Boden. Troligen var det första gången det visades sådana bilder i Boden. Senare visades nog sådana med nykterhetspropaganda i missionshuset.*

*Boden-marknaden slutade kanske omkring 1907 - 1908.*



## Antavla för min kusin Barbro Erikssons (f Bergstedt) far Axel Bergstedt

<p><b>Johan Albert Bergstedt</b> f.1874-05-03 Ankarskatan Piteå stad BD d.1925-12-28 Trundön:1 Norr fjärden BD Arb. / Bonde / Hem.äg Trundön:1 Norr fjärden BD g.1915-12-12</p>	<p>2 <b>Johan Olof Bergstedt</b> f.1843-10-31 Ankarskatan Piteå stad BD d.1891-12-29 Ankarskatan Piteå stad BD Fiskare Ankarskatan Piteå stad BD —g.1873-03-09</p>	<p>4 <b>Johan Bergstedt</b> f.1822-04-12 Norrmalm, Piteå stad BD d.1911-08-10 Öjebyn, Piteå lfs BD Fiskarborgare/Bonde Ankarskatan, —g.1844-11-14 <b>Stina Cajsa Olsdotter Sundström</b> f.1816-06-28 Avan, Nederluleå BD d.1855-11-24 Ankarskatan, Piteå stad BD Fiskarhustru Ankarskatan, Piteå sta</p>	<p>8 <b>Olaus Bergstedt</b> 16 f.1793-12-28 Kopparnäs:15, Piteå lfs BD d.1862-05-16 Norrmalm, Piteå stad BD —g.1821 17 <b>Margareta Cristina Wikstén</b> f.1799-07-06 Norrmalm:141, Piteå stad d.1865-04-18 Norrmalm, Piteå stad BD 9 <b>Olof Hansson Sundström</b> 18 f.1787-03-24 Ersnäs:15, Nederluleå BD d.1844-06-07 Luleå stad BD —g.1810-05-31 19 <b>Maria Christina Ericsson</b> f.1775-11-25 Antnäs:13, Nederluleå BD d.1851-09-12 Luleå stad BD</p>
<p><b>Axel Ingvar Bergstedt</b> f.1920-04-10 Trundön:1 Norr fjärden BD d.1985-06-16 Rosvik 25:1 Norr fjärden BD Järnverksarbetare Rosvik 25:1 Norr fjärden BD</p>	<p>1 <b>Amalia Öberg</b> f.1848-06-05 Ankarskatan Piteå stad BD d.1879-08-20 Ankarskatan Piteå stad Bd Fiskarhustru Ankarskatan Piteå stad BD</p>	<p>5 <b>Jonas Olsson Öberg</b> 10 f.1809-03-02 Heden, Öjebyn, Piteå lfs BD d.1849-06-06 Ankarskatan, Piteå stad BD F.d. Volontär /Musik./ Fiskare Ank —g.1840-11-26 <b>Brita Catharina Andersdotter-Sandlund</b> f.1811-02-05 Långnäs:11, Piteå lfs BD d.1889-08-07 Ankarskatan, Piteå stad BD Fiskarhustru Ankarskatan, Piteå sta</p>	<p>10 <b>Olof Jonsson Öberg</b> 20 f.1787-11-30 Öjebyn, Piteå lfs BD d.1872-11-04 Heden, Öjebyn, Piteå lfs B —g.1808-10-02 21 <b>Maria Hansdotter</b> f.1778-11-24 Hortlax, Piteå lfs BD d.1851-07-07 Heden, Öjebyn, Piteå lfs B 11 <b>Anders Svensson</b> 22 f.1772 Långnäs:11, Piteå lfs BD d.1834-09-23 Långnäs:11, Piteå lfs BD —g.1802-12-12 23 <b>Brita Catharina Svensdotter</b> f.1783-04-18 Långnäs:9, Piteå lfs BD d.1848-06-02 Långnäs:11, Piteå lfs BD</p>
<p><b>Maria Nilsson</b> f.1880-01-14 Antnäs (Inhyses) Nederluleå BD d.1935-06-08 Trundön:1 Norr fjärden BD Hemmansägarhustru Trundön:1 Norr fjärden BD g.1915-12-12</p>	<p>3 <b>Carl Adolph Nilsson</b> f.1848-11-15 Antnäs:6 Nederluleå BD d.1911-10-17 Antnäs (Inhys.) Nederluleå BD Torpare / Arbetare Antnäs (Inhyses) Nederluleå BD —g.1876-07-08 <b>Maja Brita Nilsdott Öqvist</b> f.1841-03-10 Alvik (Inhyses) Nederluleå BD d.1914-09-05 Antnäs (Inhys.) Nederluleå BD Arbetarhustru Antnäs (Inhyses) Nederluleå BD</p>	<p>6 <b>Nils Paulsson Broström</b> 12 f.1799-05-11 Unbyn, Nederluleå BD d.1865-10-24 Antnäs:6, Nederluleå BD Smed / Bonde Antnäs:6, Nederluleå —g.1832-02-23 <b>Erica Johanna Ericsson</b> f.1812-08-12 Antnäs:6, Nederluleå BD d.1865-09-13 Antnäs:6, Nederluleå BD Bondhustru Antnäs:6, Nederluleå B</p>	<p>12 <b>Paulus Pålsson Granmark</b> 24 f.1771-11-04 Brobyn, Nederluleå BD d.1844-04-27 Unbyn, Överluleå BD —g.1796-01-31 25 <b>Christina Nilsson</b> f.1773-10-30 Unbyn:11, Nederluleå BD d.1843-04-12 Unbyn, Överluleå BD 13 <b>Eric Larsson</b> 26 f.1747-12-27 Antnäs:6, Nederluleå BD d.1824 Antnäs:6, Nederluleå BD —g.1810-04-24 27 <b>Maria Helena Larsdotter</b> f.1770-09-01 Antnäs:10, Nederluleå BD d.1845-06-23 Antnäs:6, Nederluleå BD</p>
		<p>7 <b>Nils Peter Larsson Öqvist</b> 14 f.1810-09-16 Alvik (Skäret), Nederluleå BD d.1882-12-26 Alvik (Inhys.), Nederluleå BD Arbetare / Inhyses Alvik (Inhyses), —g.1839-05-04 <b>Brita Magdalena Hansdotter</b> f.1801-06-11 Harads, Nederluleå BD d.1883-01-03 Alvik (Inhyses), Nederluleå BD Arbetarhustru Alvik (Inhyses), Ned</p>	<p>14 <b>Lars Henric Nilsson-Öqvist (Brygg)</b> 28 f.1783 Alvik (Sold.), Nederluleå BD d.1850-07-23 Alvik (Skäret), Nederluleå —g.1807-10-27 29 <b>Catharina Abrahamsdotter Brännm</b> f.1779-01-18 Bränna:7, Överkalix BD d.1864-01-12 Alvik (Skäret), Nederluleå 15 <b>Hans Augustinsson (Allard) Wårja</b> 30 f.1769-09-03 Ersnäs:21, Nederluleå BD d.1837-04-28 Harads (Sold.), Överluleå —g.1794-02-13 31 <b>Magdalena Ericsson</b> f.1771-12-30 Harads:5, Nederluleå BD d.1809-02-25 Harads, Nederluleå BD</p>

## Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

medl.nr.

Sture Nilsson	Örtvägen 8	961 47	Sävast		485
Håkan Belting	Åkervägen 4 B	952 62	Kalix	0923 - 775 59	486
Gösta Falk	Tröskargatan 36	931 53	Skellefteå	0910 - 86 127	487
Ulf Öhman	Hermelinsgatan 24	971 41	Luleå	0920 - 232 366	488
Gunilla Lindgren	Östra Strandvägen 16 A	961 31	Boden		489
Louise Hässelbäck	Svartbyleden 22	961 40	Boden	0921 - 50 547	490
Bo Westin	Svartbyleden 22	961 40	Boden	0921 - 50 547	491

## Adress- och namnändringar

Per-Erik Engström	Grepvägen 35 B	961 42	Svartbjörnsbyn	0921 - 50 260	434
Anna Stenberg (tid. Wiik)	Lilla Grevegårdsv 23 2 tr	426 55	Västra Frölunda	031 - 465 379	216



**BÖFF**

gratulerar dessa medlemmar  
som fyllt jänna år under det  
andra kvartalet år 2001

Brita Lundman  
Anders Muola  
Max Texball  
Rickard Håhlsson  
Karl-Gunnar Lindström  
Sixten Berg

## TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de gåvor och bidrag vi fått:

Kristina Öhman	Boden
Knut Isaksson	Boden
Stig Lagerfjärd	Boden
Gunnar Glaas	Boden

samt till alla som gett bidrag i mikrokortsparbössan.

## Besöksstatistik

Grattis, säger vi till Ulla Wikman! Den 20 juli blev hon den 31 000:nde besökaren som skrivit in sig i gästboken, som finns i vår fina forskargård, och får därmed 2 trisslotter, vilka vi hoppas det blir storvinst på.  
**LYCKA TILL!**

## EFTERLYSNING

Material till nya nummer av Boden-ANAN. Tex släktutredningar, - varför du forskar, - vad du forskar på, - saker du funnit i din forskning, etc.etc. Kom ihåg att släkt- och hembygdsforskare har gemensamma intressen. Det du finner intressant finner även många andra intressant. (UTAN MATERIAL INGEN TIDNING!)

Begränsad eftersändning  
Vid definitiv eftersändning  
retur med den nya adressen till:

Boden-ANAN  
c/o Sandberg  
Kålrotsvägen 11  
961 47 Boden

## B Föreningsbrev



**BODEN**

### VÄND DIG TILL OSS NU STARTAR VI HÖSTENS CIRKLAR

Nyfiken på **DATA**. Vi har studiecirklar på dag- och kvällstid för vetgiriga nybörjare och dig som hållit på ett tag.

#### SLÄKTFORSKA

Släktforska för nybörjare och fortsättning  
Datorn som verktyg för dig som vill släktforska vidare

#### SPRÅK

Vi kan erbjuda språkcirklar för nybörjare och även för dig som vill lära mer.

ENGELSKA, FINSKA,  
FRANSKA, SPANSKA  
RYSKA, ITALIENSKA  
TECKENSPRÅK

#### HANTVERK & HOBBY

Akvarell	ECDL-Datakörkort
Porslinsmålning	Qi gong
Keramik	Gitarr
Jägarskola	Jazzdans
Flugbindning	Kom I Form
Clownskola	Salsa
Tovning	Data
Klädsömnad	Mental träning

**ABF söker cirkelledare i Hantverk och Språk**

**RING ELLER BESÖK GÄRNA VÅR EXPEDITION I BODEN**  
**TEL: 13640 ADRESS: Färgaregatan 10 A**