

Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden
Överluleå
ForskarFörening



Nr 2

Årgång 9

Maj 2000



Här lämnar Kristina Öhman över dokumentationen om Sunderby sjukhus till ordförande Björn Fredriksson

Foto: Carl-Lennart Persson

Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

Föreningens adress: c/o Sandberg, Kålrotsvägen 11, 961 47 BODEN

Postgiro: 157 58 - 6

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: 0921 - 504 13. e-post: boff.boden@spray.se

Ordförande	Björn Fredriksson	Nipvägen 18	961 44 Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: bjorn.fredriksson@egonet.se		
V.ordförande	Arnold Lagerfjärd	Trollsländevägen 9	961 68 Boden	tel 0921 - 137 50
Sekreterare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47 Boden	tel 0921 - 722 74
Kassör	Barbro Lampinen	Unbyn 290	961 93 Boden	tel 0921 - 48 00 21
Ledamot	Ebba Loräng	Kungsgatan 14 A	961 31 Boden	tel 0921 - 132 40
Styrelsesuppleanter	Constance Rutberg	Svartbyvägen 10 D	961 37 Boden	tel 0921 - 163 11
	Hagar Nordlund	Saxvägen 29	961 42 Boden	tel 0921 - 152 64
Valberedning	Kristina Öhman	Kyrkgatan 33 1 tr.	961 75 Boden	tel 0921 - 159 79
	Inger Enberg	Unbyn 291	961 93 Boden	tel 0921 - 48 00 95
	Anna-Maria Persson	Karetvägen 24	961 42 Boden	tel 0921 - 533 33
Revisorer	Carl-Lennart Persson	Karetvägen 24	961 42 Boden	tel 0921 - 533 33
	Sixten Sandberg	Österby 950	961 95 Boden	tel 0928 - 401 32
Revisorsuppleanter	Britta Lundman	Domarvägen 17	961 39 Boden	tel 0921 - 138 79
	Herman Wahlberg	Kyrkgatan 18	961 34 Boden	tel 0921 - 109 42
Redaktion för medlemsbladet:				
Ansvarig utgivare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47 Boden	tel 0921 - 722 74
		e-post: ewa.sandberg@privat.utfors.se		
	Eila Fredriksson	Nipvägen 18	961 44 Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: eila.fredriksson@egonet.se		
Bildansvarig	Vakant			
Kontaktperson i datafrågor:				
	e-post: gunnar.glaas@telia.com			
	Gunnar Glaas	Kungsgatan 38	961 64 Boden	

INNEHÅLL

sid 3	Korsordslösningar, Aktiviteter, Medlemsmöte
sid 4-7	Ekman
sid 8	Årsmötet, I Eyvind Johnsons fotspår, Fettisdagen
sid 9	Inget aprilskämt, Kamera
sid 10-11	Vilka var dom första flarkenborna?
sid 11	Nya mikrokort, Besöksstatistik, Nytt i hyllan, Påminnelse, SÖKES
sid 12	Goda råd... ,Vår äldsta, vår yngsta
sid 13	Skjutsväsendet, Historia
sid 14	Tack, Adressändringar
sid 15	Nya medlemmar, BÖFF gratulerar, Engelska kanalen, Redaktörens spalt

PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:
vecka 34 - manusstopp 6 augusti 2000
vecka 46 - manusstopp 29 oktober 2000

KODKORT och NYCKEL

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården.
Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 80 kronor.
För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen.
Kortet ger tillträde till lokalerna från kl 07.00 till kl 21.00 alla dagar i veckan.
Nyckeln ger tillträde till kammaren där vi förvarar våra samlingar.
Tag kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

Korsordslösningar och - vinnare

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	M	A	G	I	S	T	R	A	T			I	T	
B	A		R		T	O		L	Ö	D	D	E	R	
C	K	A	I	T	U	M	Ä	L	V	E	N		E	
D	T		N	E	P	A	L		Ä	R	A		R	
E	S	I	D	A		S	V	E	D			F	I	
F	T		S		G		K	N	E	K	T		K	
G	U	L	L	F	I	B	R	E	R		O	M	S	
H	L	E	A		R	I	O			F	L	O	R	
I	E	G	N	A		S	K		B	O	V		Ö	
J	N	A	T	U	R	A		V	A		M	U	S	
K		L	E	T	A	R		A	N	K	A	R	E	
L	B	A	N	O	M	R	Ä	D	E			N	I	T

Till de två korsord som var införda i nr 4/99 av Boden-ANAN insändes femton rätta lösningar, åtta till det rektangulära och sju till vaxkakan. De insända lösningarna rättades av Inger Enberg (som inte sänt in någon lösning) och dragning av vinnare gjordes vid årsmötet den 5 mars.

Vinnare blev Ewa Sandberg, Eila Fredriksson och Björn Fredriksson för det rektangulära och Björn Fredriksson, Gulli Lönnebjerg och Roger Lönnebjerg för vaxkakekorsordet. Förstapristagarna fick var sin penninglott och de övriga fick trisslotter.

Ett varmt tack till korsordskonstruktörerna Gunnar Glaas och Kjell Andersson och till korsordsrättaren Inger Enberg.



- ☞ 20 maj Loppmarknad
- ☞ 20 maj Cykelns dag
- ☞ 24 maj Medlemsmöte
- ☞ 30 maj Invigning "Stadsvandring i Eyvind Johnsons fotspår"
- ☞ 7 juni Storstädning av Råbacksgården
- ☞ 28-30 juli Hembygdsgårdar, Öppet hus
- ☞ 18-20 aug Skördefest, Öppet hus
- ☞ 9-10 sept ÖNFF-träff
- ☞ 10 sept Höstupptaktsträff

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något.
Din insats behövs. Anmäl dig redan nu.

Medlemsmöte

Onsdagen den 24 maj kl 19.00

i

Robbgården

ur dagordningen:

Inför förbundsstämman i Linköping:

Val av medlemsrepresentant

Behandling av motioner

Inför sommaren:

Stadsvandring i Eyvind Johnsons fotspår

Storstädningpersonal

Husvärdar

Besökslotteri

Kaffe

VÄLKOMMEN

Ur SJUTTIO ÅR I KIRUNA av Hjalmar Falk

Till mina Läsare :

Anmodad av gamla kirunabor att fortsätta mina tidigare skildringar och berätta något om glömda och snart glömda personer, vilka varit med om att skapa vårt samhälle, har jag försökt att ur minnets magasin leta fram gestalter, som jag mött under gångna år.

Liksom tidigare är det min subjektiva uppfattning, som kommer fram. Det är dock långt ifrån fullt utförliga beskrivningar. Mycket mer skulle kunna skrivas. Jag har försökt att i korthet få fram en liten minnesbild av var och en. Någon annan skulle säkerligen ha skildrat dem på ett helt annat sätt eller utvalt andra namn.

Denna skrift tillägnas dem, vilka bött här från seklets början samt övriga vänner av det snart svunna första Kiruna. Kanske kan den bidra till att läsarens egna minnen av dessa människor vakna till liv och härigenom medverka till en stunds förströelse. Det är min hälsning från de första sjuttio åren av Kirunas historia.

Kiruna hösten 1971

Hjalmar Falk

Olof Albert Ekman

När landsfiskalen P.W.Glad, vilken tidigare tjänstgjort i Haparanda, några år vikarierade för landsfiskal C.A.Olsson i början av 1920-talet, tog han därifrån med sig en av sina kraftiga och stora polismän, nämligen Olof Albert Ekman.

Ekman var ju van vid det livliga livet i nedre Tor nedalen under första världskriget, varför han snart fann Kiruna något enformigt. Efter något år flyttade han därför tillbaka till Haparanda. Men där hade stillheten redan börjat lägga sig över den lilla småstaden. Efter något betänkande återvände han så till Kiruna och, enligt vad han själv påstod, något bättre förmåner än vid det första besöket.

Det var under första världskrigets slutskede, som Ekman började sin polismannabana. Han fick genast ett intressant arbete, då gränsstaden vimlade av folk med olika tungomål. Han hade att göra såväl med vanliga fyllerister som fullfjädrade internationella förbrytartyper. Han fick vara med om att återställa ordning bland enkla "jätke-gubbar" i hembrännarnästen och bland gulaschbaroner på stadens finare näringsställen.

Albert Ekman var född i Lappträsk, Karl Gustavs församling den 26 november 1893. År 1917 anställdes han som extra polis i Haparanda med en lön av sjuttiofem kronor i månaden. Efter olika förordnanden såväl i Haparanda som längs järnvägs linjen Haparanda - Karungi kom han in vid gräns polisen. Den 1 maj 1920 blev han ordinarie polisman i Haparanda. Som ovan nämnts gjorde han ett kort

besök i Kiruna. Det var år 1922. Riktig kirunabo blev han först år 1927 och sedan tjänstgjorde han här till uppnådd pensionsålder.

På 1920-talet pågick rätt mycken lönnbränning i Kiruna och dess omgivningar och Ekmans förnämsta arbetsuppgift blev att försöka få slut på detta olagliga näringsfång. Mest känd under sin kirunatid blev han därför som lönnbrännarnas fiende nummer ett. Otaliga vinternätter fick han ligga ute i skogarna och vakta lönnbrännarnästen.

Områdena kring Sakkaravaara, Aptasvaara och stränderna vid Altajärvi, Rakkurijärvi och Rautasälven blevo honom välbekanta, och han kom att bli mycket väl insatt i langarnas lokaliseringspolitik.

För sin skicklighet och enastående förmåga att uppspara lönnbrännare fick han flera belöningar.

Många mer eller mindre sorglustiga upplevelser vid sammanträffanden med lönnbrännare och langare fick han göra under årens lopp.

En sommardag kom till polisen i Kiruna ett egen domligt alarm från Kurravaara. Korna hade kommit hem berusade från sitt skögsbete. Landsfiskalen och överkonstapeln fingo något att fundera över. Tänk om det fanns en full tjur bland korna, och tjurar äro ju starka och kraftiga djur samt ilska av sig. Därför måste poliskårens starkaste man beordras dit, och det föll på Ekman lott att bringa ordning och reda i "ko-fylleriet". Det blev ganska mystiskt redan från början, ty Ekman kunde rapportera att korna till och

med hade varit i knivslagsmål. De voro knivskurna efter sidorna. Ekman fick sina aningar och snart hade han nystat upp hela historien. Korna hade funnit ett bränneri i skogen. De hade druckit upp omkring 100 liter mäsik. Bryggeriägaren hade kommit och upptäckt förödelser, blivit ilsken och med kniv i handen jagat iväg korna.



Med beslagtagna hembränningsutrustningar på tingshusets bakgård. ca 1935 Okänd fotograf

Ett annat äventyr. Intill vägen mellan Kiruna och Kurravaara upptäckte han en gång ett nedlagt bryggeri och intill detsamma fanns ett lager hembränt, väl undangömt och övertäckt. Ekman hade något annat brådsikande uppdrag att fullgöra, varför han ej kunde sitta och vänta på ägarens ankomst. Han tog därför och tömde flaskorna och fyllde vatten i dem i stället. Förr eller senare skulle han nog få höra talas om detta fynd. Det dröjde ej heller så länge, innan polisen fick anmälan om en person, vilken till mycket höga priser sålde vatten under uppgift att det var sprit. Den lönnkrögaren åkte fast utan några större besvär.

Under Ekmans första tid i Kiruna fanns ej polisbil för transport av fyllerister, utan han fick ofta nattetid släpa eller bära motspänstiga fyllerister längs gatorna på väg till fyllerifinkan.

Ekman hade en respektingivande gestalt. Det kunde hända att det pågick ett gatugruff någonstades och polisen alarmerades. När så Ekman kom, behövdes det bara att någon fick se honom och ropade "Ekman kommer", så blev det hur lugnt som helst. Då Ekman kom fram hade han bara att uppmana dem, vilka voro kvar, att gå hem var och en till sitt.

Några ovänner bland dem, vilka han omhändertog, sade han sig ej ha kunnat förmärka. Han berättade en gång: "Jag har aldrig varit elak men jag har haft respekt med mig. Om någon börjat bråka och göra motstånd har jag hållit fast honom tills han

lugnat ner sig, och det jag sagt till dem har varit bestämt och jag har blivit åtlydd."

Att han hade stor respekt med sig kan man förstå av följande.

Jag minnes en gång, när han besökte mig, att han talade om, att han sovit mycket dåligt den gångna natten på grund av en bråkig arrestant, vilken fört ett sådant oväsen att han varit tvungen gå ner och tysta denne. Han bodde nämligen i en lägenhet i tingshuset.

Senare samma dag träffade jag den polisman, som haft vakttjänstgöring på polisstationen under natten. Även denne berättade om den bråkige arrestanten. Men så mitt i natten hade Ekman kommit in iklädd nattskjorta och tofflor. Han hade dragit på sig byxor men hängslena släpade efter honom och han såg verkligen fruktansvärd ut. Utan att bevärda sin kamrat med en blick gick han genom vaktrummet fram till celldörren och öppnade den. Det blev ögonblickligen tyst och Ekman återvände, fortfarande utan att säga ett ord. Men nattron var återställd.

De många vinternätter vännen Ekman i kyla och snöstorm fått tillbringa ute i ödemarken på jakt efter lagbrytare visade sig så småningom ej ha gått spårlöst förbi. De sista åren i Kiruna fick han därför lättare tjänstgöring och var föreståndare för polisens hittegodsavdelning.

En lång följd av år var Ekman även tingshusvaktmästare.



Gamla tingshuset i Kiruna, (relativt nybyggt) fotot är troligen från början av 1930-talet Okänd fotograf

År 1954 fick han pension och bosatte sig i Luleå, varifrån han efter några år flyttade till Boden. Där var han en aktad och värderad medlem i Kyrkobrodrakåren.

Den 22 september 1969 somnade han in.

Olof Albert Ekman var med på den tid, då man ännu dagligen kunde se poliser på Kirunas gator. Man kommer ihåg honom som en polisman av den typ, vilken kunde jämföras med Londons bobbies.

Bilden till höger på föregående sida föreställer min pappas barndomshem, det gamla tingshuset i Kiruna. Till vänster på nedre våningen låg tingssalen och på övre våningen bodde mina farföräldrar.

På bilden syns en massa människor samlade. Man ser bl.a. några samer och poliser i förgrunden, ser man sen på flaggstången så är flaggan hissad och det betyder att ting pågår.

Längst till höger av huset, lite bakom, låg bakgården där farfar står bland hembränningsapparaterna på den andra bilden.

Det här huset finns inte längre kvar.

Olof Albert Ekman var min farfar. Hans hustru, min farmor var Svea Karolina Nordqvist född i Svartbyn, Överluleå förs.

Deras barn

Gunhild Svea Maria f 16/8 1919 Haparanda,
Nedertorneå förs

Albert Ragnar f 8/1 1922 Haparanda,
Nedertorneå förs

Maj-Britt f 1/10 1925 Haparanda,
Nedertorneå förs

Olof Harry f 15/4 1928 Kiruna,
Jukkasjärvi förs

Paret Ekman ligger begravda på Överluleå förs. kyrkogård. Ett stenkast därifrån på hembygdsområdet står nu farmor Sveas mammas barndomshem, nämligen Robbgården.

Ulla Wikman (f Ekman)
tel 0921 – 480 129

e-post: ulla.wikman@zeta.telenordia.se

Alberts svärmors föräldrar som bodde i Robbgården



Johan Jacob Ersson f. 5/5 1831 d. 10/4 1912.

Han var troligen det första barn som döptes i Överluleå kyrka. (Står att läsa i von Ahns bok om Överluleå förs.)



Anna Lisa Larsdotter f. 17/2 1836 d. 24/2 1916.

På nästa sida finns min pappas antavla i fyra generationer. Där återfinns bl.andra Albert, Svea, Johan Jacob och Anna Lisa.

<p>Olof Albert Ekman f.1893-11-26 Kauppila n5, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) d.1969-09-22 Boden Överluleå sn (BD) Polisman Kiruna Jukkasjärvi sn (BD) g.1917-12-25</p>	<p>Karl Johan Ekman f.1853-12-22 Näsbyn n16 Nederkalix sn (BD) d.1909-09-12 Kauppila n5, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) Bonde Kauppila n5, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) —g.1879-08-31</p>	<p>Johan Henrik Nilsson Ekman f.1827-10-01 Näsbyn n16, Nederkalix sn (BD) d.1894-06-94 Kauppila n5, Lappräs, Karl-Gustaf s Bonde, arbetare Kauppila n5, Lappräs —g.1851-11-02</p> <p>Brita Cajsa Larsdotter Sundbäck f.1825-03-26 Börjelsbyn, Nederkalix sn (BD) d.1902-01-21 Kauppila n5, Lappräs, Karl-Gustaf s Husmor Kauppila n5, Lappräs, Karl</p>	<p>Nils Olof Nilsson 16 f.1795-01-09 Näsbyn, Nederkalix sn (BD) d.1876-06-05 Näsbyn n8, Nederkalix sn () —g.1817-11-07 17</p> <p>Brita Henriksdotter Åberg f.1789-11-12 Näsbyn, Nederkalix sn (BD) d.1853-06-02 Näsbyn n16, Nederkalix sn</p> <p>Lars Johansson Sundbäck 18 f.1800-11-22 Börjelsbyn, Nederkalix sn () d.1866-01-26 Kauppila, Lappräs, Karl- —g.1822-12-27 19</p> <p>Sofia Elisabeth Berg f.1798-12-20 Näsbyn, Nederkalix sn (BD) d.1879-12-01 Lappräs, Karl-Gustaf sn ()</p>
<p>Olof Harry Ekman f.1928-04-15 Kiruna Jukkasjärvi sn (BD) d.</p>	<p>Maria Johanna Petter Rundgren f.1860-09-27 Sieppijärvi Kolari sn, Finland d.1914-03-11 Haparanda Nedertorneå sn (BD) Husmor Kauppila n5, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD)</p>	<p>Petter Olof Olofsson Rundgren f.1831-04-18 Kengis Bruk, Pajala sn (BD) d. Bruksarbetare Kengis Bruk, Pajala sn —g.1853-</p> <p>Stina Kajsa Johansdotter Fors f.1835-01-15 d. Husmor Kengis Bruk, Pajala sn (BD)</p>	<p>Olof Olofsson Rundgren 20 f.1810-07-29 Kengis Bruk, Pajala sn (BD) d. —g.1831-03-17 21</p> <p>Eva Kajsa Hjertröm f.1806-12-16 d.</p> <p>Johan Johansson Fors 22 f. d. —g. 23</p> <p>Anna Greta Olofsdotter f. d.</p>
<p>Polisman Boden Överluleå sn (BD)</p>	<p>Lars Fredrik Nordqvist f.1860-12-01 Gemträsk Överluleå sn (BD) d.1928-09-23 Saukkola n2, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) Bonde Kauppila n5, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) —g.1885-10-19</p>	<p>Lars Aron Nordqvist 12 f.1829-01-04 Gemträsk, Nederluleå sn (BD) d.1895-04-09 Gemträsk, Överluleå sn (BD) Torpare Gemträsk, Överluleå sn (BD) —g.1857-12-26</p> <p>Anna Kristina Nilsdotter 13 f.1827-07-24 Svartbjörnsbyn n4, Nederluleå sn (BD) d.1923-05-22 Gemträsk, Överluleå sn (BD) Husmor Gemträsk, Överluleå sn (BD)</p>	<p>Erik Larsson Nordqvist 24 f.1801-05-04 Wibbyn, Nederluleå sn (BD) d.1878-12-07 Gemträsk n2, Överluleå sn —g.1828- 25</p> <p>Magdalena Gunnarsdotter f.1807-04-04 Prästholm, Råneå sn (BD) d.1891-04-20 Wibbyn, Överluleå sn (BD)</p> <p>Nicolaus Larsson 26 f.1790-03-22 Svartbjörnsbyn, Nederluleå d.1870-07-13 Lappmotjärn, Råneå sn (BD) —g.1811-04-01 27</p> <p>Brita Maria Nilsdotter f.1793-05-21 Wibbyn, Nederluleå sn (BD) d.1874-11-22 Lappmotjärn, Råneå sn (BD)</p>
<p>Svea Karolina Nordqvist f.1897-01-17 Svartbyn Överluleå sn (BD) d.1983-01-22 Boden Överluleå sn (BD) Husmor Kiruna Jukkasjärvi sn (BD) g.1917-12-25</p>	<p>Brita Margareta E Johansdotter f.1861-11-22 Svartbyn, Robbgården Överluleå sn (BD) d.1936-06-08 Saukkola n2, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD) Husmor Saukkola n2, Lappräs Karl-Gustaf sn (BD)</p>	<p>Johan Jacob Eriksson 14 f.1831-05-05 Svartbyn n3, Överluleå sn (BD) d.1912-04-10 Svartbyn, Överluleå sn (BD) Bonde Svartbyn, Robbgården, Överlu —g.1857-04-30</p> <p>Anna Lisa Larsdotter 15 f.1836-02-17 Svartbyn n7, Överluleå sn (BD) d.1916-02-24 Svartbyn, Överluleå sn (BD) Husmor Svartbyn, Robbgården, Överl</p>	<p>Johan Erik Åström 28 f.1801-04-23 Svartbyn n8, Nederluleå sn d.1862-04-25 Svartbyn n3, Överluleå sn () —g.1828-11-24 29</p> <p>Brita Lisa Jacobsdotter f.1803-09-05 Sävast, Nederluleå sn (BD) d.1892-09-26 Svartbyn n3, Överluleå sn ()</p> <p>Lars Hansson 30 f.1795-03-20 Svartbyn n7, Nederluleå sn () d.1878-11-13 Svartbyn n7, Nederkalix sn —g.1830-09-26 31</p> <p>Lisa Kajsa Hansdotter f.1805-10-26 Ängesbyn, Nederluleå sn (B d.1858-05-25 Svartbyn n7, Nederkalix sn</p>

Årsmötet den 5 mars 2000

I år höll Boden Överluleå ForskarFörening årsmöte inte som vi brukar inom kulturområdet invid vår egen lokal utan i MekB19:s officersmäss. Om det var skälet till att mötet hade färre besökare än vanligt, eller om det var av andra skäl vet vi inte. Det var alla fall 25 medlemmar som slöt upp.

Ordförande Björn Fredriksson berättade kort om MekB19:s historia innan han hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmötet inleddes med en tyst minut för under det gångna året avlidna medlemmar. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kristina Öhman och till mötessekreterare Ewa Sandberg. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Den redovisade bl.a medlemsökningen från 292 till 326 medlemmar, och den stora mängden aktiviteter som bedrivits i föreningen. Revisorn Carl-Lennart Persson läste upp revisionsberättelsen. Ekonomin i föreningen är god, med en vinst för det gångna året på 1'786 skr. Vid årsslutet var föreningens tillgångar 93'310 skr med en kortfristig skuld på 50'000 skr, detta trots att föreningen under året investerat i en ny begagnad kopieringsmaskin. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

Som ny ordinarie ledamot i styrelsen invaldes Arnold Lagerfjärd, tidigare suppleant. Constance Rutberg, tidigare ordinarie ledamot invaldes som suppleant. Som ny ledamot i valberedningen invaldes Inger Enberg efter Linnéa Westerberg som av sagt sig omval. Övriga ledamöter omvaldes.

Björn Fredriksson redogjorde för det som är inplanerat det kommande verksamhetsåret. Mötet beslutade att föreningen ska skänka det album som vi år 1996 fick av Eyvind Johnsons änka, Cilla Johnson, till

Eyvind Johnsonsällskapet Bodenavdelningen under förutsättning att de godtar villkor som innebär att albumet inte får lämna Boden. Arbetet med skyltutställningen "I Eyvind Johnsons fotspår" fortskrider (se annan artikel) liksom renskrivningen av födelseböcker. Vi håller också fortlöpande kontakter med kommunen och länsstyrelsen om "Landsarkiv i Boden". Föreningen är remissinstans till förbundets organisations- och stadgekommité, och Björn är deltagare i kommittén. Föreningen kommer i höst att vara värd för den årliga träffen för forskarföreningarna i övre Norrland (ÖNFF).

Dragningar förrättades. Besökslotteriets vinst, en inramad tuschteckning, utförd av Ulla Wikman, föreställande Råbäcksgården vanns av L.G.Palm. Korsordsvinnarna redovisas på annan plats. Innan vi skingrades för dagen drogs även vinnarna i det lotteri vars lotter försåts dels i Råbäcksgården veckan före årsmötet, dels vid mötet. Där fick Kristina Öhman användning för sin "dramaten" även på hemvägen, hon vann nämligen både första och andra priset. Hon valde knivsetet och pläden. Den återstående boken vanns av Hagar Nordlund.

Kristina Öhman överlämnade tre fyllda pärmar (därför "dramaten") innehållande en klippsamling, som hennes avlidne make påbörjat och hon färdigställt, med tidningsklipp om tillkomsten av Sunderby sjukhus och nedläggningen av Bodens lasarett. Hon avser att komplettera med klipp fram tills beslut är fattat om vad som ska ske med de tömda lasarettbyggnaderna.

Efter en kaffepaus berättade Erling Molin om mässen och dess inventarier. Han guidade oss runt i lokalerna och berättade historien kring många av de föremål som förevisades. Visningen var mycket uppskattad av de närvarande.

I Eyvind Johnsons fotspår

Den skyltutställning som vi berättade om i förra numret av Boden-ANAN håller nu på att förverkligas. Den 30 maj 2000 kl 18.00 inviger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Karlsson utställningen.

Skyltarna kommer att sättas upp på åtta platser: Boden Central, Pumptorget, Brännastrand, Kungsbron, "Stora Bion" (dvs. hörnet Åhlens/Centralparken), "Wallströms Café" (dvs. hörnet Åhlens/parkeringen), "Lundströms Järnhandel-Kyrkan-Tingshuset" (dvs. på väggen till Handelsbanken vid Kyrkgatan), "Röda Kvarn" (dvs. på väggen mellan Lindex och Hemtex vid Gågatan).

Du är välkommen att närvara vid invigningen. Den kommer att påbörjas vid Boden Central. På vandringen genom staden kommer vi att guidas av Björn Fredriksson.

Fettisdagen den 7 mars

Boden-Överluleå Hembygdsförening ordnade i år en sparkstöttingtävling. Dagen till ära var vädret klart och omkring minus åtta grader. Sparkföret var fint och alla deltagarna såg fram emot intressanta lopp. Hela åtta lag ställde upp, varav ett var själva BÖFF vars lag bestod av Sune Persson, Björn Fredriksson och Susann Björnström — ett starkt lag.

Hur gick det då?

I första heatet kom vi ut starkt, men slutade ändå på plats två. Det är godkänt, eftersom fyra lag deltog. Andraplatsen gav oss en finalplats. Här mötte vi större motstånd och hamnade till slut på bronsplatsen. Vann gjorde Naturskyddsföreningen. Grattis till er!

Efter den hårda tävlingen bar det iväg in i hembygdsgården, där vi möttes av nykockt kaffe och underbart goda hembakade semlor

Susann Björnström

Inget aprilskämt

": för sitt idoga arbete med material, foton, kartunderlag, intervjuer mm som lett till en färdig bok – ett bevis på en förmälig samordning"

Så löd motiveringen när studiecirkeln "Övre stadsdelen i Boden" den 1 april i år fick ta emot Studieförbundet Vuxenskolan Norrbottens kulturpris år 2000. Priset delades ut vid en ceremoni i sammanhållning med Studieförbundet Vuxenskolan distriktsmöte som hölls i Folketshuslokalen i Medborgarhuset. Prisutdelare var vice distriktsordförande Alice Larsson. Hon höll ett tal om och till prisstagarna där hon bl.a. tog upp att det här var den tredje boken som tagits fram om Boden via studiecirkel med Vuxenskolan som samarbetspartner. Tre deltagare har varit delaktiga i samtliga böcker. I den studiecirkel som nu belönats deltog: Rickard Pålsson (cirkelledare), Per-Tage Kågebjör, Yngve Lundström, Ivar Lundström, Lars Bergström, Owe Eriksson, Gösta Sundqvist, Arne Isaksson, Hans Lindgren, Kristina och (framlidne) Rohland Öhman. På plats att ta mot priset, som förutom diplom och blommor bestod av en prischek på 5'000 kronor, fanns sju av deltagarna.



Efter prisutdelningen redogjorde Rickard för hur man lagt upp studiecirkeln; hur och var man hittat material; om mödor och glädjeämnen under arbetets gång. Han nämnde bl.a. om den diskussion som förekommit om och och komma (,).

Kameran

Härovan har vi redogjort för den utmärkelse som Studiecirkeln "Övre stadsdelen i Boden" fått för sitt arbete. Gruppen som fick priset hade att ta ställning till vad de skulle göra med pengarna. Det beslut de kom fram till har vi i föreningen stor anledning att känna

tacksamhet för. De beslutade nämligen att inköpa en digitalkamera för pengarna och att skänka den till Boden Överluleå ForskarFörening. Nu räckte inte priset fullt ut, men någon i gruppen lade till mellanskillnaden.



Den 18 april 2000 skedde överlämnandet vid en informell ceremoni i Råbäcksgården. Där överlämnade vinnarna gåvan till ordförande i Boden Överluleå ForskarFörening, Björn Fredriksson, och redaktören för Boden-ANAN, Ewa Sandberg. Det gåvbrev som medföljde stipulerar att kameran får lånas av medlemmarna i studiecirkeln och i övrigt skall den användas för föreningens ändamål. Ceremonin avslutades med kaffe och tårta.

Fotot härintill är taget av Eila Fredriksson med den nya kameran.



Vilka var dom första flarkenborna?

Flarkens byaförening bildades den 5 februari 1998. Det visade sig att många av medlemmarna var intresserade av byns historia. Jag har bott 45 år i Kiruna och var där medlem i Kiruna Amatörforskarförening. Där ägnade vi oss mycket åt forskning om dom första nybyggarna i ödemarksbarna norr och öster om Kiruna tätort. Mitt intresse vaknade igen när jag flyttade tillbaka till Boden 1994. Eftersom jag är född i Flarken var det naturligt att jag började undra vilka som var dom första flarkenborna.

Jag började med att köpa "Gula kartan"* som förutom ekonomisk karta även kan kallas hembygdens karta. Denna karta redovisar på baksidan bl.a. uppgifter om nykolonisationen och om fornlämningar. Kartan visade att det fanns sex forntida gropar, varav tre var kokgropar, en knapp kilometer väster om Flarkengården, som är vår hembygdsgård.

Den 7 juni 1997 besökte 24 medlemmar Ytternoret och vi hittade också dom sex groparna som var redovisade på "Gula kartan". Tre av groparna var kokgropar och tre var boplatsgropar och saknade skärvtenspackning. Groparnas ålder hade vid fornminnesinventeringen bestämts till ca 2000 år. Vi kunde alltså konstatera att vid Jesu födelse fanns en befolkning vid Ytternoret som förmodligen levde på jakt och fiske. Groparna låg på en plats nära en havsvik som då gick in i Ytternoret. Var dessa fiskare och jägare dom första flarkenborna? frågade vi oss.

Nästa fråga vi ställde oss var när dom första fast boende kom till Flarken. Vi studerade "Gula kartan" och konstaterade att Flarken inte är en by i juridisk mening utan består av torp och småbruk belägna inom byarna Svartbyn, Vibbyn och Brobyn. Jag besökte lantmäteriets arkiv i Luleå och studerade Lagaskifteskartan för Vibby och Broby byar som upprättades åren 1832 – 1839. Denna karta redovisade ingen bebyggelse i Flarken. Där emot fanns en del stätterängar vid Flarkån och vid Rörträsket. När jag gick igenom jordregistret på lantmäterikontoret fann jag en intressant akt nämligen akt 584 "Karta över mark för soldatrotarna i Vibbyn och Brobyn" upprättad år 1839 av G. Hollström.

Vid sammanträde den 19 september 1892 var följande närvarande::

För soldatroten

Spets

Svan

Ström

Hök eller numera

Malmström

Palm

såsom kompanichef

Gode män:

Rotemästare

Isak Olof Hansson

N.P. Söderström

Anders Olsson

A.O. Bergqvist

N.P. Rönnbäck

L.P. Olsson

Nils Petter Hansson

Herr Löjtnant E. Grape

Johan Johansson från
Svartbjörnsbyn och
C.J. Bergdahl från Sävast

* Blad Smedsbyn 25L:25

Min slutsats blir att ovan nämnda soldater var dom första fast boende i Flarken. Vid kartans upprättande år 1889 fanns redan en hel del mark uppodlad. Denna odling har tydligen skett mellan 1839 och 1889.

År 1901 beslöt riksdagen att indelningsverket skulle avskaffas. Många av soldaterna köpte då ut soldattorpen av markägarna. I soldatrullorna på Boden Överluleå ForskarFörening har jag funnit följande uppgifter om soldaterna i Flarken.

Soldat Strömberg Brobyn Överluleå, ibland Ström. Tidigare Johan Julius Strandberg 9:e komp. antagen 19/1 1877. 1,72 m lång och gift.

Soldat Malmström Brobyn Överluleå 9:e komp. Bodde 1,3 mil från Boden (hette antagligen Höök som soldat) tidigare Nils Gustav Karbin, född 2/2 1858, antagen 19/1 1877. 1,72 m lång, gift, rött hår och ljusblåa ögon.

Soldat Spets Vibbyn, Överluleå, 1,3 mil från närmaste skjutsstation (Boden). Tidigare Karl Johan Fredriksson, född 29/12 1865, antagen 5/3

1887, 1,72 m lång, gift, ljusbrunt hår, ljusgrå ögon och aflångt ansikte.

Soldat Palm Vibbyn, Överluleå, 1,3 mil från Boden, 3,3 mil från Kompaniplatsen Notviken. Förut August Andersson. Avsked 28/4 1921, född 17/4 1860, antagen 11/1 1884, 1,75 m lång och gift, ljusbrunt hår, ljusblå ögon. Roten A Widman Flarken, 1886 förberedande korpralsskola, godkänd.

Soldat Nils Johan Storm, Råneå kompani, född 2/11 1834, död 14/9 1919, 85 år. Avgick som soldat troligen år 1884. Ersatt av Ullrik Carlsson Engström, född 1863, soldat år 1884 i Skatamark. (Eftersom Storm är min farfarsfar gör jag följande tillägg.) Storm har bott i Brobyn. Åren före sin död bodde han hos sin son Karl Nilsson i Flarken. Hans hustru Greta Stina Hansdotter bodde hos sin släkt i Vibbyn före sin död. Hon var född i Buddbyn 26/1 1832, död 4/7 1917. Storm har under sin soldattid troligen bott i Skatamark.

Boden 26 februari 2000
Eliud Carlsson
Tel. 0921 - 13 167

Nya mikrokort

Vi har fyllt på i pärmar och "bordssnurra" med följande nya mikrokort:

Edefors	flyttlängd	1909 – 1923
Karl Gustav	förs.bok	1919 – 1929
Pajala	förs.bok	1901 – 1920
Pite lfs	förs.bok	1913 – 1929
Pite sfs	förs.bok	1912 – 1925
Pite sfs	hfl-register	1811 – 1861
Pite sfs	vigsel/död-register	
Råneå	förs.bok	1910 – 1929
Älvsbyn	förs.bok	1900 – 1927/8
Överkalix	förs.bok	1900 – 1929
Alatornio	hfl	1750 – 1818

Besöksstatistik

Den 27 mars 00 noterade sig den 24'000:e besökaren sig i vår gästbok. Det var den trogna forskaren Ulla Wikman som lyckades tangera strecket. För den bedriften fick hon två trisslotter.

Nytt i hyllan

- * Lunsjö – Släktforskarens uppslagsbok
 - * Facsimilutgåva av – 1734 års lag
 - * Nordlöf – Rättshistoria för släktforskare
 - * Thorsell & Schenkmanis – Släktforskning vägen till din egen historia
 - * Lindblom & Thorsell – Prästens lilla kråka
- Ytterligare en fullmatad pärm från vår medlem Nils Joelsson med utredningar, företrädesvis från Råneå socken.

Påminnelse

Några medlemmar har ännu inte betalat årets medlemsavgift. Till dem bifogar vi ett nytt inbetalningskort med tidningen. Får du ett inbetalningskort fastän du betalat in medlemsavgiften före månadsskiftet april/maj så hör av dig till kassören (Barbro Lampinen tel 0921 - 480 021) så att saken kan redas ut.

Betalar du inte senast 2000-05-31 så kommer du att avföras ur medlemsregistret och eventuellt kodkort till ytterdörren kommer att avkodas.

SÖKES: Bildansvarig. En fotokunnig medlem med utpräglat bild- och ordningsinne som själv kan framställa bilder – och har vilja att göra det ideellt och tillgång till utrustning för ändamålet.

*Goda råd till en älskad hustru**Den 15 augusti 1900*

Min svärfar vistades sommaren 1900 i Fiskebäckskil, på västkusten. Hans hustru och deras tre gossar var hemma i Bodträskån.

Här följer ett utdrag från Arvids brev till Amanda

Min egen älsklings

.....

Jag har tänkt att du och barnen kunde fara ned till Björns och möta mig där du får väl alltid någon som följer dig ned och hjälper dig med barnen på ångbåten kanske du har Siri då bör du kunna reda dig bra och till den tiden är väl slagit färdigt så att du har Eva hemma. Snälla du, du behöver också få dig en svart klädning är ej Alma uppe eller kommer upp så far till Piströms i Boden och låt Alma sy åt dig

Gör mig till viljes i detta fall det vore så roligt att få möta eder alla i Björns. Far om möjligt så att du får vara i Björns en 8 dar så att vi får följas hem. Sök ställa så att du kommer ned hör du det det vore så roligt för barnen. Tänk hvad det skulle glädja dem som ej fått vara ute och se en ångbåt på hela sommaren. Far till Klusån på kvällen förut samt ligg der öfver natten behöfver du ej väcka barnen så tidigt tala så med kaptenen som hjälper dig köpa biljett 2 kl och hjälper på tåget då du kommer till Boden tag då en vagn som alltid står på andra sidan stationshuset i far till Björns ty du hinner nog ej underrätta dem i Björns.

Ja skriv och bed Johan Helligren möta dig vid stationen o hjälpa dig med barnen. Se blott efter dem så de ej falla från båten eller tåget samt se efter dem i Björns så att de ej gå till banan och blifva öfverkörda.

.....

Stina Elming

**Vår äldsta medlem -
Bertil Hedman**

fyller i september 90 år. Han föddes och växte upp i Vittjärv, en vital 90-åring som fortfarande deltar i Bodens Manskörs aktiviteter.

Bertil Hedman har arbetat vid Televerket och var också aktiv i fackföreningen. Han har varit en föreningsmänniska och har som sådan varit med om starten av tre föreningar: Vittjärvs IK, Lulebygdens Forskarförening och Boden Överluleå ForskarFörening. Han deltog i vårt första möte 1992, där han valdes till revisor. Tyvärr har hans syn försämrats så att han nu läser med stort besvär.

Bertil Hedmans intresse för forskning väcktes genom fadern, som med stor kunskap berättade om gamla tider. När Bertils fru gick bort 1975 började han forska mer aktivt. Som den eldsjäl han är lyckades han engagera andra gamla bybor att forska om Vittjärv. Resultatet blev "Vittjärv – en by i förvandling" som trycktes 1990.

Samtidigt började Bertil ägna sig åt släktforskning. Utan att ha gått någon studiecirkel började han. Med hjälp av bl.a. Gun-Marie Åkerström och Arne Isaksson kom han bakåt i tiden. Han har funnit en anfader, som var fogde i Ängesbyn och var tillsatt av Gustav Vasa på 1500-talet.

På grund av sin försämrade syn har han varit tvungen att lägga forskningen åt sidan. Nu är det sången och Odd Fellow, som upptar hans tid.

Vi önskar honom en trevlig 90-årsdag och att Bertil skall få behålla hälsan ännu många år.

**Vår yngsta medlem -
Stig Lagerfjärd**

fyller 23 år i november. Han är född i Finland men kom till Boden när han var mycket liten och räknar sig därför som bodensare.

Stig läser historia vid Luleå universitet. Som en del av sina studier skrev han en B-uppsats om bygdespelmannen Arvid Lundkvist, som var från Edefors. Stig behövde då göra en del släktforskning. Till hjälp hade han sin far, som under många år har släktforskat. Stig lärde sig då en del, om hur man går till väga och vad kyrkböckerna kan ge. Det tyckte han var intressant och gick därför med i vår förening.

Sina kunskaper i släktforskning fick Stig användning för, när han sommaren 1999 sommarjobbade i Råbäcksgården.

Vi önskar Stig lycka till i de fortsatta studierna, som just nu handlar om ångbåtstrafiken på Luleälven.

av Kristina Öhman

Skjutsväsendet

Sedan medeltiden fanns det bestämmelser som gav kungen och hans sändebud rättighet att kräva skjuts och härbärge av bönderna i riket. I första hand var det gästgivarens skyldighet att tillhandahålla hästar och åkdon, men bönderna var även skyldiga att ställa upp med ytterligare hästar när så behövdes.

För bönder som bodde vid genomfartsvägarna blev dessa åligganden betungande. År 1855 fanns det 1473 gästgiverier i Sverige. Från dessa gästgiverier utgick det året 1.371.386 hästar.

Bredåker och Svartlå hade, 1780, tydligen gemensam skyldighet att hålla fyra hästar tillgängliga för att skjutsa någon högre potentat till Lule gamla stad, när så erfordrades. Från Bredåkers byakista har jag hämtat byamännens vädjan till landshövdingen om att endast vara skyldiga att hålla två hästar.

Framställningen beviljades i sin helhet. Byamännen visste tydligen hur man skulle lägga orden för att beveka Landshövdingen. Nästan hälften av skrivelsen handlar om den vördnad och underdånighet man hade för den mäktige.

Det vore intressanta veta om den här typen av smicker ger utdelning nu på 2000-talet. Min avsikt är därför att kontakta Svartlås byaälderman för att tillsammans skicka en vädjan till Landshövdingen och Landstinget. Vem vet? Kanske vi kan halvera lands- tingskatten för Bredåker och Svartlå.

Ingmar Åkerstrand
Byaälderman i Bredåker, 2000
tel 0921 - 470 165



Bonden Lars Persson från mörkaste "vischan" är för första gången i sitt liv i staden. Han vandrar gata upp och gata ned och betraktar med nyfikenhet och stort intresse butikshyllorna samt de i skyltfönstren utställda varorna. Slutligen kommer han till ett ställe, där det med stora sirliga guldbokstäver står: J Carlsson. Högstnotarie. Men hur han än tittar, kan han inte här upptäcka ett spår av några utställda skyltvaror. Detta synes honom högst besynnerligt. Efter en stunds stilla undran segrar nyfikenheten och han kliver beslutsamt in i den mystiska affären. Det enda han ser vid sitt inträde är två unga män, som sitter och skriver vid var sin pulpet.

"Vad i all världen säljes här?" frågar Lars Persson mäkta förundrad.

"Jo, här säljer vi åsnor", replikerade en av de unga männen, som genast kommit underfund med vad slags besökare det är.

"Såå", säger Lars Persson, "då måste ni haft strykande åtgång eftersom här endast är två stycken kvar".

Ingafs i Lule - Gl. Stad d. 3 Juli 1780.

Högwärlborne Herr Grefwe Højmarskalk och Landsköfving samt Riddare af Kongl. Majts. Swards Orden.

Eder höga Nåde!!

Såsom boendes i Swartlå och Bredåkers Byar i Luleå Loken, som blifwer ifrån Swartlå til Gästgifwaregården Sju, och ifrån Bredåker fem mil, är oss nästan omöjligt at framkomma till gammelstaden då wårt hållwarf infaller; Och som wi således alltid äre förantlåne, at anluta andra som för våra hålltygn äro ansvarige, så blifwer oss atfwär stor swärighet, at uppå en gång skaffa fyra hästar. Hos Eder Hög Grefliga Nåde är derföre wår aller underdånigste bön och anhällan, det wid håll-täggningen så kunde passas, at när det toges 2^{de} hästar ifrån wår by, the andra 2^{de} hästarne toges af the nästgräntsande Byarne; Emedan wi ei kunde hafwa så stor swärighet med 2^{de} hästars anskaffande, då bägge de andra, kunde sjelfwe vara för sina hålltygn ansvarige. Under ofwaktande af Nädgunstigt utslag framhärda med djupaste wördnad

Eder Hög Grefliga Nådes

*Aller underdån ödnjukaste
på begäran uppläst
af Gabr. Hakansson*

*Allen underdån ödnjukaste
genare
Anders Jönsson i Swartlå
nämndeman Johan Johansson i
Bredåker
å santeliga Byamännens
wägnar.*

Resol.

I afseende på the härutinnan anförde sküb, pröfwar jag tilligt Lökandernas begäran bifalla: Hwarföre thet och shall äligga Gästgifwaren i Lule Gl Stad, at endast twänne för hwarje gång, ifrån byarna Swartlå och Bredåker i Hällskjuts inlåda, på thet thessa Byamän, såsom fjerran boende, och theföre nödgas lega andra för sig i håll, samt hafwa swärt at få så många som tillika theras håll bestrida, ej måga försättas i något lidande; utan bör, sedan twänne hästar ifrån desse byar, eller för deras räkning, blifwit för them i håll tagne, the öfriga ifrån mäsmare i håll laget warande byar inbodas. Lule Gl Stad d. 4^{de} Julii 1780

EW Leijonstedt / A Heggström /

TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de gåvor och bidrag vi fått:

Gun och Valdemar Gustafsson	Boden	Svante Sandström	Boden
Lillemor och Dick Öhman	Boden	Helen Lindberg	Boden
Torbjörn och Dick Elming	Boden	Birger Zetterström	Boden
Lars Lampinen	Unbyn	Britt-Inger Forsberg	Bromma
Barbro Lampinen	Unbyn	Ingvar Sandström	Svartbjörnsbyn
Rune Johansson	Edet	Alice Karlsson	Boden
Barbro Johansson	Edet	Jan Storm	Enskede
Constance Rutberg	Erikslund	Britta Lundman	Södra Svartbyn
Sven-Olov Rutberg	Erikslund	Familjen Degerlund	Öjebyn
Ingrid Eriksson	Trångfors	Ingrid Edholm	Jukkasjärvi
Åsa Eriksson	Trångfors	Sören Nilsson	Boden
Kristina Öhman	Boden	Stig Ekberg	Norra Svartbyn
Ulf Hansson	Sundsås	Tyra Henriksson	Boden
Marino Eriksson	Boden	Olof Blombäck	Boden
Eva Aasa Karinen	Unbyn	Sven Åkerström	Råneå
Ronny Johansson	Boden	Lisbeth Hed	Boden
Knut Nyström	Boden	Eilert Gezelius	Södra Svartbyn
Hans Lindgren	Boden	Lotta Lemon	Boden
Lennart Engström	Råneå	Kerstin Östgård	Heden
Ingrid Larsson	Boden	Lisa Persson	Boden
Jan Svanholm	Boden	Susann Larsson	Sävastön
Max Texvall	Södra Svartbyn	Knut Isaksson	Boden
Arnold Lagersvärd	Torpgården	Yvonne Öhrvall	Långsjön
Sixten Berg	Boden	Margareta Sandberg	Boden
Linnéa Westerberg	Buddbyn	Sören Björkman	Luleå
Helga Pettersson	Bodsvedjan	Elsie-Britt Sundberg	Degerbäcken
Inger Enberg	Unbyn	AGBOK	Svartbyn
Åke Karlsson	Boden	Eyvind Johnson-sällskapet	Boden
Linus Hansson	Trångfors	Studiegruppen "Övre stadsdelen"	Boden
Svante Näslund	Boden	Arbetsgruppen i Björns	Svartbjörnsbyn
Ewa Sandberg	Sävast	Byaålderman Lars Sundström	Heden
Lars-Gunnar Palm	Boden	Domus	Boden
John Persson	Södra Svartbyn	Asfaltbeläggningar AB	Boden
Sven Broström	Boden	Svartbjörnsbyns by	Svartbjörnsbyn
Donald Sundh	Boden	Boden Frakt AB	Boden
Rolf Fredriksson	Boden	Boden Mail	Boden
Karl-Erik Engelmark	Unbyn	Bodens by	Boden
Bo Wallin	Boden	NTG	Boden
Per-Erik Ström	Tobo		
Barbro Palmér	Boden		

samt till alla som gett bidrag i mikrokortbössan.

Adressändringar

Susann Larsson	Torpgårdsgatan 8	961 68	Torpgården	0921 - 69 118	118
Magnus Hansson	Soldatgatan 5 C	961 77	Boden	0921 - 54 268	239
Annika Johansson	Ringvägen 24	950 42	Morjärv		272
Torbjörn Engström	Kungsgatan 14 B	961 31	Boden		346

Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

medl.nr.

Ture Wadenholt	Befälsvägen 1 B	961 36	Boden	0921 - 15 827	426
Kåre Andersson	Alträsk 62	961 95	Boden	0921 - 481 117	427
Elsbeth Almergren	Lassbyn 222	961 97	Gunnarsbyn	0924 - 21 151	428
Ronny Johansson	Raspvägen 2	961 42	Svartbjörnsbyn	0921 - 18 010	429
Hans Öhman	Björkgatan 17	961 67	Boden	0921 - 18 311	430
Bo Hultin	Befälsvägen 1 A	961 36	Boden	0921 - 55 011	431
Ulla Sellin	Prinsgatan 31 B	961 31	Boden	0921 - 53 744	432
Anna-Greta Henriksson	Timjanvägen 31	961 47	Sävast	0921 - 72 395	433
Per-Erik Engström	Grepvägen 33 B	961 42	Svartbjörnsbyn	0921 - 50 260	434
Stig Gustafsson	Rädisvägen 11	961 47	Sävast	0921 - 72 363	435
Bert Åberg	Västra Vidselsvägen 8	942 95	Vidsel	0929 - 30 556	436
Monica Nordberg	Gemträsk 40	961 91	Boden	0921 - 342 036	437
Arbetsgruppen i Björns c/o Bo Johansson	Havrevägen 12	961 42	Svartbjörnsbyn	0921 - 17 322	438
Monica Eriksson	Norribacksvägen 25	961 40	Svartbyn	0921 - 55 767	439
Karin Larsson	Allégatan 26	961 67	Erikslund	0921 - 50 119	440
Bo Wallin	Drottninggatan 21 D	961 35	Boden	0921 - 53 384	441
Inger Malmström	Lärvägen 2	961 39	Södra Svartbyn	0921 - 18 840	442
Yvonne Persson	Sergeantgatan 8 H	961 77	Boden	0921 - 51 726	443



BÖFF

gratulerar dessa medlemmar
som fyllt jämna år under det
första kvartalet år 2000

Gunnar Almqvist

Hlf Andersson

Daniel Bergman

Rut Hellström Björhammar

Nils Malin

Bengt Rönnbäck

Hia Wern

Engelska kanalen

Vår brittiska medlem Andrea Jones (bosatt i Boden) arbetar med ett projekt om kanalgrävningarna i Edefors och Heden utifrån engelskt perspektiv. Hon söker material till sitt arbete. Har du något som har anknytning till byggandet, strejken eller annat i form av foton, lönebesked, berättelser el.dyl. så ta kontakt med Andrea (hon talar svenska – stoppa henne om det går för fort). Dagtid finns hon oftast i föreningslokalen 0921 - 50 413, annars mobil 070 - 449 38 83.

Redaktörens spalt

I det här numret berättar Kristina Öhman om den äldste respektive den yngste medlemmen i föreningen. Vi tror att många skulle uppskatta att på det här sättet få veta lite mer om sina med-medlemmar. Skriv till oss och berätta om dig och din forskning eller intervju någon annan medlem. Med din hjälp kan det bli ett stående inslag i vårt medlemsblad.

Som framgår av den stora mängden medarbetare i det här numret så gav efterlysningen i det förra resultat. Låt det fortsätta på det sättet så att vi kan fylla fyra nummer av Boden-ANAN varje år. Ditt inslag kanske inte kommer med i nästföljande nummer, men "hav tålamod". Inga efterlysningar eller återfunna rötter har kommit in, därför saknas de rubrikerna den här gången.

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
retur med den nya adressen till:

B Föreningsbrev



Boden Överluleå ForskarFörening
c/o Sandberg
Kålrotsvägen 11
961 47 Boden



TRADITION FANTASI, NYSKAPANDE

Genuin Norrbottensk miljö
- Fullständiga Rättigheter
Stor uteservering
Måndag - Fredag 10,30 - 22,00
Lördagar 12,00 - 22,00
Söndagar 12,00 - 20,00
Välkomna
(EM fotboll på Storbilds-TV)

Tele. 0921-103 51
300 meters gångavstånd från campingen