

# Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden  
Öberluleå  
Forskar Förening



Nr 4

Årgång 8

November 1999



# Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

Föreningens adress: c/o Sandberg, Kålrotsvägen 11, 961 47 BODEN

Postgiro: 157 58 - 6

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: 0921 - 504 13. e-post: [boff.boden@spray.se](mailto:boff.boden@spray.se)

Ordförande	Björn Fredriksson	Nipvägen 18	961 44 Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: <a href="mailto:bjorn.fredriksson@egonet.se">bjorn.fredriksson@egonet.se</a>		
V.ordförande	Constance Rutberg	Svartbyv. 10 D	961 37 Boden	tel 0921 - 163 11
Sekreterare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47 Boden	tel 0921 - 722 74
Kassör	Barbro Lampinen	Unbyn 290	961 93 Boden	tel 0921 - 48 00 21
Ledamot	Ebba Loräng	Kungsgatan 14 A	961 31 Boden	tel 0921 - 132 40
Styrelsesuppleanter	Arnold Lagerfjärd	Trollsländevägen 9	961 68 Boden	tel 0921 - 137 50
	Hagar Nordlund	Saxvägen 29	961 42 Boden	tel 0921 - 152 64
Valberedning	Kristina Öhman	Prinsgatan 25	961 31 Boden	tel 0921 - 159 79
	Linnéa Westerberg	Buddbyvägen 41	961 42 Boden	tel 0921 - 600 75
	Anna-Maria Persson	Karetvägen 24	961 42 Boden	tel 0921 - 533 33
Revisorer	Carl-Lennart Persson	Karetvägen 24	961 42 Boden	tel 0921 - 533 33
	Sixten Sandberg	Österby 950	961 95 Boden	tel 0928 - 401 32
Revisorsuppleanter	Britta Lundman	Domarvägen 17	961 39 Boden	tel 0921 - 138 79
	Herman Wahlberg	Kyrkgatan 18	961 34 Boden	tel 0921 - 109 42
Redaktion för medlemsbladet:				
Ansvarig utgivare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47 Boden	tel 0921 - 722 74
	Eila Fredriksson	Nipvägen 18	961 44 Boden	tel 0921 - 653 15
Bildansvarig	Rohland Öhman	Prinsgatan 25	961 31 Boden	tel 0921 - 159 79
Kontaktperson i datafrågor: e-post: <a href="mailto:gunnar.glaas@telia.com">gunnar.glaas@telia.com</a>				
	Gunnar Glaas	Kungsgatan 38	961 64 Boden	

## INNEHÅLL

sid 3	Föreningsmöte, Motorvärmare, Arkivens dag, Rättelser, Övrigt, Kurs
sid 4-5	Gravstensinventering
sid 6-7	Gård i släktens ägo
sid 8-9	Rapporter från Karlstad
sid 9	Dator, Rapport från ÖNFF, Renskrivning
sid 10-11	Beredskapsminnen
sid 11-12	Ur Hülpers dagbok
sid 12-13	Stens Larsson
sid 14	Nya medlemmar, Adressändringar, Tack, Födda, Från annat håll
sid 15	Efterlysningar, Julhälsning
BILAGA: 2 korsord	

## PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:  
vecka 7 - manusstopp 31 januari 2000  
vecka 19 - manusstopp 24 april 2000

## KODKORT och NYCKEL

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården.  
Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 80 kronor.  
För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen.  
Kortet ger tillträde till lokalerna från kl 07.00 till kl 21.00 alla dagar i veckan.  
Nyckeln ger tillträde till kammaren där vi förvarar våra samlingar.

Tag kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

## ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

Första advent - söndagen den 28 november

håller vi **ÖPPET HUS** i Råbäcksgården

kl 12.00 – 14.00.

Vi visar släktforskning, säljer böcker (julklappar)  
och glögg med pepparkakor.

därefter hålls

## **ÅRTUSENDETS SISTA FÖRENINGSMÖTE**

kl 14.00

i **Almska skolan**

Tillsammans bestämmer vi då nästa års medlemsavgift.  
Vi får höra redogörelser från riksstämman och från föreningsträffen med Övre  
Norrlands forskarföreningar och har dessutom chansen att få gratis medlems-  
avgift nästa år.

Fika

Besökslotteri

**VÄLKOMMEN**

### **Motorvärmplatser**

BÖFF hyr även denna vinter (1/12 - 31/3) tre motorvärmplatser, vid kyrkogårdsmuren, av Överluleå församling. Du kan betala 5:-/dag eller 50:-/mån för att ha uppvärmd motor när du kommer ut från forskarlokalen. Vid stolparna gäller principen "först till kvarn", så även om du betalat för en månad, kan vi inte garantera att där finns ledig stolpe, om du är sent ute.



### **Arkivens dag**

Lördagen den 13 november anordnas Arkivens dag över hela landet. I Boden är temat "Staden och Garnisonen" och arrangeras av ARKION, Bodens kommunarkiv, Boden Överluleå Forskar-Förening, Norrbottens Försvarsområdes Region-Arkiv samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län Bodengruppen. Arrangemangen går av stapeln i **Gamla Tingshuset** intill kyrkan och består bl.a. av utställningar och föredrag. Tiden är 11.00 – 15.00. Se annons i Reklamjournalen.

### **Rättelser**

I förra Boden-ANAN, nr 3/99, angavs felaktig fotograf till bilden från Snipen-resan. Fotografen var Svante Näslund. Vi ber Svante och Sixten om ursäkt för förväxlingen. (Texten hade Sixten skrivit.)

Priset på kanotguiden för Råne älvdal är 75:-

### **Övrigt**

På Medlefors folkhögskola hålls den 26 – 27 november lokalthistorisk konferens. Anmälan dit ska göras senast den 19 november. Närmare upplysningar framgår av affisch i Råbäcksgården.

I Föreläsningssalen i Riksarkivet Stockholm hålls höstmöte den 24 november. Är du i Stockholm då och vill vara föreningens representant på mötet ta kontakt med någon ur styrelsen. Anmälan ska göras senast den 15 november.

### **Kurs**

Kom du av dig med forskningen? Behöver du en "återställare" - lite hjälp att komma igång igen? Vi planerar att hålla en kortkurs (3 x 3 timmar) i föreningens regi.

Anmäl intresse till Björn eller Ewa och tala om vilka tider som passar dig, kväll eller helg.



## Gravstensinventering

Att jag började med gravinventering var mer eller mindre en slump. Jag visste i och för sig att forskarföreningen uppmanat sina medlemmar att börja gravinventera, men eftersom jag hade fullt upp med min egen släktforskning så reflekterade jag ej över det.

En väninna, som arbetar som kyrkguide åt Överluleå församling under somrarna, frågade mej en dag om det var möjligt att ta reda på något om personer som är begravda. Hon funderade kring tre mossbelupna gravar i raden längst ner mot bostadsmuren (mot kyrkstugorna). Undrade vad det var för människor som låg i dessa gravar.

När jag fick dessa uppgifter av henne och började forska i dessa människor, som är en del av Bodens historia, så var jag fast i det som kallas gravinventering.

Dessa tre gravar hade följande inskriptioner:

Här hvilar snickarmästare J. J. L. Naesvall f. 2/7 1826 d. 1/1 1877, Amanda Elisabeth f. 2/5 1852 d. 22/1 1855, Sofia Lovisa f. 15/1 1854 d. 3/7 1856.

Den andra graven hade följande inskr. Organisten Rickard Lindgren född 7/2 1824 död 16/12 1874, hans maka Laura Naesvall född 4/10 1819 död 4/5 1866.

Och den tredje graven hade inskr. K. F. Schönfeldt, Comminister i Överluleå, 1835-1878.

J. J. Naesvall och Laura Naesvall visade sej vara syskon och barn till komminister Israel Naesvall.

Det går att läsa mer om dessa personer i det material jag lämnat till forskarföreningen.\*



När jag var färdig med forskningen kring dessa gravar, tog jag kontakt med Släktforskarförbundets ansvariga för gravinventering, Britt Hagman, frågade henne om dom var intresserade av det material jag forskar fram. Det visade sig att i Överluleå församling var endast en grav inventerad, så dom tog tacksamt emot mitt arbete och frågade om jag inte skulle fortsätta att inventera gravar. På den vägen är det.

När begravningsplatserna tinat fram i våras började mitt arbete. Utrustad med karta över Överluleå församlings begravningsplatser, block och penna, måttband, kamera, kriter, svamp och vattenflaska har jag systematiskt arbetat mej igenom kvarter för kvarter, läst på alla gravar, stannat vid alla gravar av intresse, skrivit ner inskriptionen samt eventuella andra inristningar, mätt gravstenarnas höjd, bredd, tjocklek samt noterat vilken stenart och i vilket skick den är i. Rullat ut kartan för att fastställa exakt vilket nummer den aktuella graven har. Noggrant skrivit ner allt, avslutat med att fotografera gravstenen.

Mitt motto har varit att skriva upp alla stenar som har dödsdatum före 1928, där jag har möjlighet att hitta igen personerna i dödböckerna, som vi har tillgång till i forskarlokalen. Otaliga är de timmar jag under sommarhalvåret har vandrat omkring på vår församlings begravningsplatser bland alla dessa gravar som har så mycket att berätta för oss om vår bygds historia och de människor som en gång levde och verkade här. Många olika yrken hade de som kom inflyttande hit från andra delar av vårt land, som t.ex. källarmästare, kronofogde, stenarbetare, handlare, bonde, lantmätare m.m.

Den stad de en gång byggde upp, monteras nu ner bit för bit. Det känns väldigt sorgligt.

Jag har under min forskning hittat en enda person, begravd i denna församling, som är född på 1700-talet och det är en kvinna vid namn Anna Lisa Thurdin. Hon var född 1797 och gift med

\*finns i pårm i forskarlokalen

Kronofogden och Riddaren af Kungl. Wasaorden Gabriel Öqvist. Detta par var också föräldrar till J. J. L. Naesvalls hustru, vars grav var ett av mina första objekt. De ligger begravda på kyrkogården. Det krävdes mycket arbete för att tyda inskriptionen på denna gravsten. Den är nästan omöjlig att läsa.

En del av människorna som är begravda här i Överluleå förs. har kanske vistats här en kort period och sedan lämnat Boden, men kommit tillbaka för att jordfästas här. Till exempel, källarmästare Petter Johan Olofsson född 1870 i Kyrkhult, Blekinge och gifte sig 1903 med Anna Helena Andersson född 1875 i Sollefteå. Paret hade 4 barn och kom till Överluleå förs. från Söderhamn 1906 och flyttade till Skellefteå 1910. Under de år dom bodde här dog ett av barnen, dottern Elsa Margareta född 1906 i Boden och dog 1907 i tuberkulos, endast 11 månader gammal. Flickan begravdes här i församlingen, var föräldrarna bodde vid sin död vet jag ej, men dom är jordfästa tillsammans med sin dotter.

En grav som berört mej mycket är den där fadern i familjen dör i lunginflammation i mars månad och i juni samma år dör modern i familjen genom självmord. Hon orkade förmodligen inte leva vidare efter makens död. Sex barn lämnades utan föräldrar, varav det äldsta, en son endast 12 år gammal. Två av barnen placerades ut i fosterhem, de övriga bodde kvar på hemgården och redde sig själva. Den äldste brodern gifte sig så småningom och bildade familj. Han bodde kvar på hemgården med sin familj. En av hans yngre bröder, tog den döde faderns bror hand om och en annan åkte till Nordamerika.

Om du vill bli gravstensinventerare, kontrollera då först med släktforskarförbundet att den grav du vill inventera, ej redan är inventerad.

Ulla Wikman

Gravstenarna är tecknade av Ulla. Den i mitten finns vid kyrkan och de två andra på Lundagård.



## Gård i släktens ägo

När jag började släktforska 1993 visste jag ju att min mor och hennes syskon var födda på Björkfors herrgård, Nederkalix socken. Jag visste också att min norskfödde morfar tillsammans med två andra normmän och en dansk hade köpt gården 1917. Mormor hade kommit dit 1919 i samband med giftermålet. Familjen fanns kvar där till 1939. Jag trodde inte jag hade någon annan koppling till stället. Min släktforskning skulle komma att visa på annat.

År 1763 ansökte kapten Henric Henricius om att få anlägga ett finbladigt sågverk med tvenne ramar i björkforsen i Sangisälven. Han avsåg att därmed ersätta sin grovbladiga sågkvarn. Tillståndet beviljades 1764, men gick då till Henric Henricius sterbhus eftersom han själv hade avlidit av gulsot den 19 november 1763. Av hans fyra barn i det första äktenskapet (med Kerstin Eriksdotter Dalin) efterlämnade han en dotter, född 1739 i Torne stad, som hette Christina Maria. Hans änka Maria Sjöberg gifte om sig och bosatte sig i Uleåborg. År 1787 var "Björkfors Manufactur Säg och Bruksägare, Råd och Handelsmännen i Torneå, Herrar Sigfrid Carlenius och Anders Zechardt, samt Herrar Handlande Samuel Rechartt och Johan Pipping. Bruksinspectoren var Herr Pehr Ahrström" Således var gården såld. Christina Maria Henricia gifte sig i Nederkalix den 10 maj 1767 med fänriken vid Österbottens regemente Magnus Fredrik Clementeoff som tjänstgjorde vid Kemi kompani. Deras sex barn föddes i Rovaniemi socken. Ett av barnen skulle komma att bo på Björkfors liksom sonen till ett annat. Först kom sonen Magnus Fredrik dit 1819 då han förvärvade(?) stället tillsammans med Johan Sundell från Haparanda. Tillsammans lät de bygga upp den nuvarande huvudbyggnaden (eventuellt med en äldre timmerstomme som utgångsmaterial). Innan han blev "brukspatron" på Björkfors hade Magnus Fredrik Clementeoff varit i tjänst som officer först vid Österbottens, senare vid Västerbottens regemente. Han hade tagit avsked därifrån den 20 december 1811. I sitt första äktenskap (med Florentina Bosin) hade han tre barn, födda på Lietakkala i Kemi socken. Två av

dessa kom att bo tillsammans med fadern och styvmodern på Björkfors. I det andra äktenskapet (med Sophia Johanna Sandberg) fick han en dotter, Sophia född 1811 "på svenska sidan" i Alatornio (Neder-). Hon dog före 1819.

På Björkfors bodde alltså på 1820-talet Henric Henricius dotterson Magnus Fredrik Clementeoff, hans fru Sophia Johanna Sandberg, dottersonsonen häradshövdingen Paul Fredrik Clementeoff och dottersondottern Maria Florentina Clementeoff. Den 16 februari 1834 dog häradshövdingen, 34 år gammal, ogift. Maria Florentina hade dessförinnan gift sig och flyttat därifrån. Ensamma kvar var alltså Magnus Fredrik och Sophia Johanna, 60 resp. 57 år gamla, utan ättlingar på stället. En annan dottersonson till Henric Henricius, en brorson till Magnus Fredrik, Fredrik Gustav Clementeoff, och hans familj flyttade 1835 in på Björkfors. Magnus Fredrik Clementeoff dog av slag den 18 oktober 1837. Änkan kom att leva kvar på Björkfors till sin död 85 år gammal, den 28 juni 1861. Sophia Johannas systerdotters make Johan Bergman Olsson blev delägare av Björkfors år 1830 och ensam ägare år 1844. I den släktens ägo fanns sedan Björkforsegendomen fram till 1904. Den bytte sedan ägare ett antal gånger innan det konsortium där morfar var drivande kraft köpte det år 1917.

Maria Florentina Clementeoff gifte sig den 3 augusti 1826 med huspredikanten och pärlfiskeriinspektören Bror Daniel Schmaltz. De var bosatta på Stensnäs i Innanbäcken, Nederkalix och fick sex barn. Dottern Paulina (född 1835) gifte sig den 11 februari 1859 med skolläraren m.m. Carl Robert Häggström. Innan de båda dog 1875 (40 resp. 45 år gamla) hann de få fyra barn varav ett dog samma år som föräldrarna. Den äldste sonen hette Frans Viktor och kom att bli handlare i Kalix och min mormors far.

Således var min mormor som kom som 20-årig nygift fru till Björkfors även dottersons dotterdotters sondotter till grundaren av stället, Henric Henricius. Det visste hon antagligen ingenting om.

## Från Henric till Ewa

### Min mormors farmors morfars morfar (474)

**Henric Henricius** f 1693 24/6 i Viborg (nuv. Ryssland)- d 1763 19/11 i Sangis, Nederkalix sn, g1 1731 i Stockholm m Kerstin Eriksdotter Dalin, g2 1749 25/4 i Nederkalix m Maria Sjöberg

Ebba Maria 1733-1733, Carl Hendrich 1734, Eric 1737, **Christina Maria** 1739 - 1821

### Mormors farmors morfars mor (237)

**Christina Maria Henricia** f 1739 12/9 i Torne stad - d 1821 12/9 i Hietala, Kemi sn, g 1767 10/5 i Nederkalix m Magnus Fredrik Clementeoff

Eva Maria 1767 - 1768, Gustav Vasilius 1769 - 1826, Henrik Volmar 1771 - 1843, **Magnus Fredrik** 1773 - 1837, Lovisa Margareta 1775 - 1852, Christina Maria 1778 - 1809

### Mormors farmors morfar (118)

**Magnus Fredrik Clementeoff** f 1773 21/8 i Rovaniemi sn, d 1837 18/10 i Björkfors, Nederkalix sn, g1 1798 23/12 på Lietakkala, Kemi sn m Florentina Bosin, g2 1806 7/10 i Nedertorne sn m Sophia Johanna Sandberg

Paul Fredrik 1799 - 1834, **Maria Florentina** 1802 - 1866, Daniel Gustav 1804-1804, Sophia 1811

### Mormors farmors mor (59)

**Maria Florentina Clementeoff** f 1802 18/1 i Lietakkala, Kemi sn - d 1866 3/11 i Stensnäs, Nederkalix sn, g 1826 3/8 i Nederkalix m Bror Daniel Schmaltz

Clementina 1828 - 1828, Alfred 1829, Lydia 1832 - 1908, **Paulina** 1835 -1875, Hilda Sofia 1838, Paul Gottfrid 1844

### Mormors farmor (29)

**Paulina Schmaltz** f 1835 21/1 i Innanbäcken, Nederkalix sn - d 1875 21/9 Kalix, Nederkalix sn, g 1859 11/2 i Nederkalix m Carl Robert Häggström

Thecla Suleima 1859 - 1910, Irene Paulina 1862 - 1875, **Frans Viktor** 1864 - 1928, Paul Robert 1869

### Mormors far (14)

**Frans Viktor Häggström** f 1864 21/10 i Kalix, Nederkalix sn - d 1828 17/10 i Kalix, Nederkalix sn, g 1887 27/11 i Överkalix m Elisabeth Margareta Bergström

Paul Robert 1888 - 1934, Paulina Elisabeth 1890 - 1891, Frans Sigurd 1892 - 1959, Ingeborg Paulina 1894 - 1979, Elisabeth Zuleima 1896 - 1978, **Elin Sofia** 1898 - 1957, Anna Irene 1900, Erik Axel 1903 - 1974, dödfödd dotter 1905, Viktor Martin 1906 - 1969, Edit Margareta 1909 - 1993, Frans Johannes 1913 - 1957

### Mormor (7)

**Elin Sofia Häggström** f 1898 31/12 i Kalix, Nederkalix sn - d 1957 28/1 i Prästhalm, Råne sn, g 1919 22/12 i Nederkalix m Erik Nes

Nils Olof 1920, Ingebjörg Margareta 1922, Karl-Erik 1924 - 1986, Per Sigurd 1926 - 1988, **Britta Elisabet** 1926, Frans Gunnar 1927 - 1950, Barbro Ingegerd 1933 - 1934, Paul Ivar 1936, Ragnhild Kristina 1937

### Mamma (3)

**Britta Elisabet Nes** f 1926 30/3 i Björkfors, Nederkalix sn, g1 1946 7/7 i Råne m Rolf Ingvar Sandberg, g2 1959 31/10 i Råne m Eric Johannes Nilsson

Lars-Erik 1946, **Ewa Margareta** 1948, Karin Elisabet 1953, Elin Anna Maria 1960, Stefan Johannes 1961, Kjell Gunnar 1965

### Jag (1)

**Ewa (Margareta) Sandberg** släktforskare sedan 1993, sekr i Boden Överluleå ForskarFörening



## Rapporter från Karlstad

Ordförandekonferensen genomfördes den 17/9 i Värmlands arkiv, som ligger på Sandgrundsudden, granne med danspalatset Sandgrund. Från kl 10.00 - 17.00 pågick denna. Nu gjorde det inte så mycket att man blev sittande inomhus, för var det någonting som lyste med sin frånvaro, så var det solen i Karlstad. För övrigt så regnade det alla tre dagarna vi var där.

Hela förmiddagen ägnades åt "bevarandet av folkbokföringen". Sammanfattningsvis kan det uttryckas så här: Det kommer att vara besvärligt att släktforska på 1900-talet om 100 år, alltså år 2099, om man inte kan personnumret på den man söker.

Den förste talaren i ovanstående ämne var Stockholms stadsarkivarie Rolf Hagstedt. Utöver ovanstående, informerade han om två andra saker. Rotemansarkivet 1898 - 1929 i Stockholm är en bra källa för oss släktforskare. Regeringskansliet har sänt ut en enkät till myndigheterna om sockenbenämningen skall finnas kvar i svensk folkbokföring.

Förste talare efter lunch var Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Leif Ahlberg. Det han propagerade för var samverkan mellan SHF och SSF. Han redovisade SHF:s organisation, struktur och målsättning, samt klargjorde tydligt att det är föreningarna som är viktiga. Det är där hembygdens bevarande sker. Leif pekade på ett antal former där samverkan borde kunna ske. Exempel på dessa är: studiecirklar, kortkurser, föredrag m.m.

Sista delen av dagen ägnades åt aktuell information från förbundet. Ny dödslista kommer ut första halvåret 2000. Håkan Skogsjö redovisade upplägget av anbytarforum på nättidningen Rötter. Guno Haskå redovisade läget angående kvalitet i släktforskning. Han ville att släktforskarna skulle kontakta honom, via nätet, för åsiktsutbyte.

e-post: [guno.haskaa@swipnet.se](mailto:guno.haskaa@swipnet.se)

Till våren kommer, i samarbete med SSF och UR, utbildning om släktforskning på TV.

Riksstämman avhölls i Centralsjukhusets matsal lördagen den 18/9. Till ordförande för stämman valdes, Sveriges Hembygdsförbunds ordförande, Leif Ahlberg och till vice ordf. Ian Hamilton.

Till sekreterare valdes Johan Lindman.

Efter fastställande av dagordning och debattregler, samt att stämman blivit behörigen utlyst, så föredrogs förbundsstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse om föregående års verksamhet. Det kunde konstateras att förbundets ekonomi är god.

Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. Verksamhetsplanen för år 2000 (finns på sid 18 - 19 i ANGELÄGET nr 3/99) fastställdes, samt budget och avgifter.

Punkten 3.6 i verksamhetsplanen: Möjligheter för invandrargrupper att släktforska ägnades lite extra tid.

Föreningarnas förbundsavgift blev fortfarande 7:-/medl. Styrelse och valberedning omvaldes i sin helhet.

Stämмоavgiften 100:-/ombud som tidigare år, men reseersättningen till stämman skall utgå med resekostnad överstigande 300:- och gälla från och med denna stämma, samt bilersättning utbetalas med 15:-/mil. Vägverkets avståndsangivelser gäller. Förbunds försäkring: Den av år 1998 bifallna motionen från Jönköpings Genealogiska Förening, har bearbetats under året och redovisades. Att gå med i den framtida förbunds försäkringen innebär att avgiften till förbundet höjs 1 - 2:-/medl.

Motioner: I vårt majmöte behandlade vi motionerna till förbundet. Då sade vi bifall till motion 1- 6. Så blev stämmans beslut också. Motion nr 7 beslöt stämman hänskjuta till organisations- och stadgekommitén. Motion nr 8 drog motionärerna tillbaka och nr 9 blev beslutad på stämman. (Se reseersättning ovan).

Förbundsordföranden Christer L:son Lager svärd nämnde vår motion från 1998, om Landsarkiv i Boden och sade därvid att vi hade arbetat bra, men det gällde att förankra med landsting, politiker och riksdag.



## ÖNFF 1999-09-25

Förutom deltagandet i ordförandekonferensen och riksstämman, så deltog jag (Björn) på cirkelledarkonferensen, som var i Rolf Edbergsalen på Arkivcentrum, och Eila på redaktionskonferensen i Rosenborgs herrgård. Nästan all övrig tid ägnade vi åt bokförsäljning. Vi hade nämligen hyrt bokbord tillsammans med Gellivarebygdens Forskarförening och Kiruna Amatörforskarförening. Genom ett bra samarbete med dem och Västerbotten, så kunde vi alla vara på de konferenser vi var anmälda till, samt få lite tid till att även titta på vad övriga utställare hade att bjuda på. Därmed kunde vi köpa lite "bra att ha"-böcker och en CD-skiva för föreningens räkning.

I den utställningslokal (gymnastiksal) vi var i, var även Genealogiska Samfundet i Finland, med stor bokflora och skärmutställning, Krigsarkivet och SVAR.

Det kommande riksstämмоarrangörer bör sträva efter, är att helst hålla stämma, konferenser och föredrag i samma byggnad, för de flesta deltagande föreningarna har inte råd att sända fler än två representanter. Dessa får då svårt att räkna till om avstånden blir för långa, vilket det var i Karlstad. Det måste först och främst upplevas roligt och i andra hand arbetssamt. Nu tyckte vi att det var tvärtom.

Björn Fredriksson



### Dator

Föreningen har som gåva fått en dator (486:a) med CD-ROMläsare. Den är i första hand avsedd för att söka uppgifter i de CD-ROMskivor föreningen har tillgång till\* och är placerad i lilla forskarsalen. I datorn är installerat Windows 95 med Officepaketet, Holger6 samt Anarkiv 3.3. Du får som medlem nyttja datorn men inte spara material på hårddisken (spara temporärt i "egen mapp" går bra men flytta över till din diskett innan du lämnar lokalen). Ewa Sandberg är kontaktperson för frågor som rör dator och skivor.

\* Emigranten, Dödskivan, Roten – samer och nybyggare i Norr- och Västerbottens lappmark.

Årets möte med Övre Norrlands ForskarFöreningar hölls i Kiruna den 25 september. BÖFF representerades där av mig och Stig Lagerfjärd. Vi befarade att det skulle kunna innebära halt väglag och kanske t.o.m. snö när vi skulle ge oss av ovan trädgränsen sent i september men det var en strålande höstlördag med sol och glödande färger som Kiruna visade upp. Vi samarbetade med annan förening redan från början av dagen genom att samåka med Kjell Mäki från Lulebygdens Forskarförening. Om det var Vägverkets eller vårt eget fel att resan blev lite längre än planerat får vara osagt men vi kan väl erkänna att på hemvägen sökte våra blickar ivrigare efter skyltar.

Till mötet som hölls i arrangörsföreningens lokaler kom, förutom vi tre, representanter från Föreningen Skelleftebygdens släktforskare (2), Gellivarebygdens forskarförening (2) och arrangerande Kiruna Amatörforskarförening (2). Där berättade vi vad respektive förening har för aktiviteter och erfarenheterna av dessa.

Vi beslutade: - att protokollet från mötet skulle delges även de icke närvarande föreningarna, - att vid kommande möten ska vi arrangera bokbord, - att förslag till kommande möten ska inlämnas senast den 1 maj aktuellt år till arrangerande förening som har att omgående kopiera och distribuera alla förslag till samtliga föreningar.

En föreslagen samarbetsform inom ÖNFF var att tidsmässigt samordna arrangemang så vi kan ha råd att annonsera. T.ex. gemensam dag för Öppet hus på flera orter.

Ett förslag som framlades inför nästa års möte att att ställning till var att mötena ska hållas i de orter som ligger mest centralt inom Övre Norrland (Skellefteå/Piteå och Boden/Luleå) och alternera mellan dessa.

Nästa års möte kommer att hållas i Boden och arrangeras av BÖFF.

Ewa Sandberg

### Renskrivningsprojektet

Vädjan till våra medlemmar! Det är några år kvar att skriva på Överluleå fs och Bodens stad, samt några påbörjade år som inte är klara. Hjälptill med detta, eller med motläsning, om du har möjlighet. Om vi hjälps åt så kanske vi kan vara klara med CD-skivan till sista december 2000, som planerat.



## Beredskapsminnen

av arméverkmästare Conny Holmström

När ett andra världskrig blev ett faktum 1939 - 1940, beslöt regeringen, vis av första världskrigets kris på bl.a. livsmedelssidan, att ransonerings av bl.a. livsmedel, bensin mm måste ske. Detta hade till följd att varje svensk medborgare skulle, i tid, tilldelas ransoneringskort, detta för att i möjligaste mån förhindra hamstring.

Detta med ransonerings var naturligtvis ett nödvändigt ont, som naturligt nog skapade problem i många familjer och då främst där husmödrarna hade många familjemedlemmar som skulle ha matsäck med sig till jobbet. Låt mig ta ett exempel från mitt eget hem. Vi var far och fyra bröder, som min mor skulle utrusta med matsäck sex dagar i veckan och med detta lyckades hon till allas vår belåtenhet. Men så hände det som inte skulle få hända. Hon skadade ett ben och måste läggas in på lasarettet för operation. Operationen var hon inte orolig för, men hur skulle det gå för oss och vår mathållning och när hon tänkte på det grät hon. Hon kallade då på undertecknad och frågade om jag ville ta på mitt ansvar matfrågan och då främst iordningställande av de fem matsäckarna per dag och beskrev ungefär vad dessa skulle bestå av. Vi fyra grabbar skulle ha 4-6 smörgåsar och en matback med närande mat och far skulle ha 4-6 smörgåsar och två matbackar varje dag. Detta gör sex stycken matbackar och ett trettiotal smörgåsar som skulle iordningställas varje morgon till senast kl 06.30. När mor, med gråten i rösten, redogjort för matsäcksinnehållet överlämnade hon till mig en, enligt mitt tycke, liten bunt ransoneringskort. Samtidigt berättade hon att det enda hon kunnat "hamstra" var en ganska stor mängd havregryn, men hon visste att havregrynsgröt var det vi helst av allt inte ville ha. Det hjälpte nog inte mycket att jag, för att trösta henne, sa att havregrynsgröt egentligen var bland det bästa jag visste. Sedan försökte jag övertyga henne om att hon inte skulle vara orolig för oss under de ca tre veckor hon skulle vara tvungen att ligga på lasarettet.

Första morgonen som jag skulle tjänstgöra för mor, steg jag upp kl 04.00 efter det att tre stycken hoplånade väckarklockor lyckats få mig vaken. Jag började dagen med att sätta den största panna jag hittade på plattan och denna kokade jag full med havregrynsgröt, som jag sedan fyllde de sex matbackarna med. Därefter bredde jag ett 40-tal smörgåsar med ett tunt varv margarin. Efter att jag packat de fem matsäckarna, kokade jag kaffe (surrogat). Då hade klockan hunnit bli 06.00 och jag väckte nu far och mina bröder och såg till att de efter en kopp kaffe fick med sina, med hemligt innehåll, packade matsäckar med sig till jobbet. Nu var det bara för mig att invänta reaktionen, i första hand vid vår första matrast kl 09.30. Vi åt alla fem i samma matsal tillsammans med ett femtiotal arbetskamrater. Jag satt vid ett bord en bit ifrån min fars och mina bröders bord. Mina bröder drack bara kaffe med smörgåsar vid första rasten, men far, som skulle äta vid båda rasterna, tog fram sin matback från värmeskåpet. Jag såg med spänning åt hans håll när han öppnade sin back och fick se dess innehåll, och det var inte några vänliga blickar han sände åt mitt håll. Han åt ett par skedar och smällde sedan igen matbackslocket. Sedan var det för mig att invänta nästa matrast kl 14.00. När vi kom in till denna och mina bröder såg innehållet i sina matbackar förstod jag att jag inte skulle få något beröm av dem heller, och när far öppnade sin, för dagen, andra matback och fick se dess innehåll och att det var detsamma som i frukostbacken, då blev han verkligen mycket, mycket arg. Han tog den öppnade backen i näven och kom med långa kliv fram till mitt bord. Han räckte fram backen och gjorde något som jag sällan hört honom göra förut. Han svor och sa med hög röst: "Va fan, tänker du dräpa mej med havregrynsgröt! Det här skall vi tala mer om när vi kommer hem i kväll". "Det kan vi göra" sa jag, "men i så fall efter det vi ätit kvällsmålet" och när han då undrade om det blev

gröt då också och jag talade om att jag kokat så att det skulle räcka då också "och så har ju du kvar i dina backar som vi kan värma upp". Då upprepade han sitt hot om samtalet vi skulle ha när vi kom hem, och han understöddes av mina tre bröder. När vi sen kom hem, värmdes jag gröten och ställde fram tallrikar, men nu nekade samtliga att äta det erbjudna. Då sa jag att om någon kunde hitta på något annat att äta, var det ju bra, dock utan att handla för det fåtal kuponger som fanns kvar. Sedan erbjöd jag mig att ställa min plats till förfogande och då blev de lite betänksamma.

Far klädde om och gick ut på byn (Heden) där vi bodde, och kom efter några timmar hem med några kilo kött, som han lyckats köpa av någon bybo. När han sen räckte fram köttet till mig och sa att jag skulle se till att det räckte de tre veckor mor var borta, då kunde jag ju inte säga annat än att han var en stor optimist och att han inte

förstod hur fantastisk mor var, som kunnat klara matfrågan så som hon gjort.

När jag sedan besökte mor på sjukhuset och talade om att nu hade hennes familjemedlemmar accepterat att äta gröt, blev hon verkligen överraskad, och när hon sen kom hem och fick överta en välfylld portfölj med ransoneringskort, blev hon återigen mycket glad. Jag gav henne sen tipset att hon inte skulle glömma att skicka havregrynsgröt någon gång då och då för nu hade vi lärt oss, även far, att äta den utan protester, om det nu inte hände lika ofta som under min första tid som hennes ersättare.

Infört i Boden-Artilleristen nr 1 1986.

Conny Holmström var född i Boden den 30 oktober 1913 och avled ibidem den 15 februari 1998.

## ur "Dagbok öfwer en resa genom Norrland I 758 af Abr.Abrah:son Hülphers."

### I Hollandsnäs(Höglandsnäs) den 25 juli:

"Bygnaderna war store, fönsterne höge ock 3 till 4 i bredd. Bänkar ock bord hölles renlige, ock hade man största nöije bese de upstädade gästkamrar."

### I Gammelstad den 26 juli:

"Här wid Gamalstaden hölts nu recriering med Luleå Compag., hwaraf 60 man i Pomern afgått, som nu upsattes. Herr öfwersteleutnanten Lagerbom ock assessoren Qvist, som på embetes wagnar woro här tillstädes, berättade, at det särdeles märkes om Wästerbotns regemente, at största afgangen wid alla tillfällen deraf förnimmes. Orsaken hölts wara den, at detta folk, som icke lida någon nöd, blifwa snarare af schörbiugg och anat climat beswärade än folket i södre ortherna. Luleå Compagnie utgöra 175 man, deraf 134 mantal och rotebönder hålla inom socknen, men 41 man utaf Rånö rökar äro i Luleå sockn 430. De på kyrkovallen församlade flere hundrade bönder klädde i grå rockar med röda filtmössor och kängor, woro så undersamme öfwer vårt åkedon, at de slogo en ring kring wagnen, at man ej kunde annat än förundra sig deröfwer. Det sades eljest i Luleå och Rånö wara de undersammaste bönder i hela landet. Desse nyfikne bönder samlade sig änteligen omkring oss i stora skockar, frågande hwad nytt man hörde söderifrån om krigsfolket,

krigets slutande och deras recruterung, men wi kunde ej gifwa dem derom någon underrättelse, emedan wi ej om sådant woro kunnige. Samma frågor förstälte oss hwar bonde och gästgifware, karing eller piga, som wi råkade på hela resan, undrande hwarföre wi begifwit oss på en så lång wäg. Wi sade dem, at vårt ändamål wore bese desse okände orther, och finne wi at här efter allmäna berättelsen icke bor lappar ock finnar, som man i södre ortherne förmenar. Man kom äntelig från de undersamme bönderne, sedan fogden, omtänkt hwad en sådan samling betydde, kom oss till hjelp at skiljas från deras samtal. Eljest woro bönderne höflige, så at wi med möda förmådde dem under samtalet sätja mössorne på hufwuden, och bewiste oss mycken tjenstaktighet."

### I Råne den 27 juli:

"Mellstens bruk med 2 hamrar för 15 år sedan anlagt är beläget en mil upp i elfwen, herr professoren Meldercreutz tillhörigt ock således än under frihetsår. Tiden tillät oss icke samma bese, som det war ur wägen. Malmen, berättade herr jnspector Fellenius, hämtas mäst från Gellivare järngrufwor i Luleå lappmark 10 mil, men uppbrukas till tackjärn med tillsättning af öregrundsjärn. Masungnen är belägen åt sjösidan, ock räknades ifrån kyrkan dit neder 3/8 m.



Transporten ifrån bruken sker utföre elfwen, men landvägen upföre för strömen."

I Vitå (på hemvägen) den 4 augusti, om bönderna:

"De beklagade sig, at ehuru tillgång wore efter rehnmassan, förminskades den likwist mycket af lapparne, som med sine rehna pläga fara hit neder i bethe." - "Uti ingen socken lærer sämre talas swänka än i Rånö. Det var oss omöijligt at förstå, hwad folket talade."

I Öjebyn den 6 augusti:

"Kläddrächten i Piteå war icke olik stadsklädnaden. Pigor och gummor hade alle sidentygmyssor, större dehlen cattunsförkläden, cattuns el. flannels, satinströjor ock kjortlar samt

stora silkeskläden i stället för halsdukar. Bönderna brukade mästadehlen grå wallmans-tröjor med tennknappar. I dag war allenast swart mössa."

"Wid öfwerfarten af Piteå elf, som är näst Ångermanån bredast, hade wi tillfälle första gången få se och känna smaken af åkerbären, som här i orthen wäxa i stor myckenhet, och af bondfolket säljes för 24 öre kannan till handlande i städerna, som dem insylta och på Stockholm medföra. Bären äro lika hallon, men hafwa en mörkrödare färg och särdeles mächtig smak."

Abraham Abrahamsson Hülphers var köpmansson från Västerås, född år 1734.



## Stens Larsson 1905-1999

Johannes Larsson Styf, f 1858 på Bodsvedjan, och Brita Margeta Enberg, f 1863 i Edefors socken, gifte sig 1885. Av det stora skogsbolaget fick de lov att bygga sig ett torp på östra sidan av Forsträsket en mil norr om Harads. Det omtalas på 1600-talet som Haradsbornas gäddträsk. Innan svenskarna började komma på 1300-talet var det en av de stora sjöar innanför kusten som samerna fiskade i. Makarna fick döttrarna Hildur och Ingeborg. Johannes önskade sig hett en pojke, som skulle heta Sten. Men det blev en flicka - som fick heta Stens. Avsändarna av post till henne envisades gärna med att kalla henne "Herr Sten Larsson, Bovallen".

Barnet gjorde sin förestående ankomst känd redan den 22 december 1905. Barnmorskan kom på kvällen men barnet gjorde sig ingen brådska och anlände till denna värld först på natten, när det redan var den 23:e. Barnmorskan levde i viss mån kvar i det förgångna, så i födelseboken kom det att stå den 22:a.

Den nya världsmedborgaren var alltid lite missnöjd med att vara född dagen före julafton; det blev gärna att födelsedagspresenten och julklappen blev samma sak.

Hon var i hela sitt liv - hon blev 93 år - inte värst nöjd med sitt felande födelsedatum. Så någon gång

vid mycket mogen ålder skickade hon sin man Rodrik till prästen i Harads för att rätta till saken. Det var inga problem med att få det ändrat; prästen skrev raskt den 24:e (!) december! Ingen tyngande byråkrati där inte!

I det sena århundradet omorganiserade staten det mesta, så även folkbokföringen. Skattemyndigheten fick överta denna. Under århundradets sista år fick skattemyndigheten i Luleå en anhållan från Stens att få sitt födelsedatum rättat.

Det kom ett telefonsamtal från skattemyndigheten: man kunde inte ändra utan någon form av bevis - t.ex. om barnmorskans anteckningar fanns i något arkiv, så man kunde få svart på vitt!

Det var bara att ge upp. Byråkratin hade segrat!

Stens Helvigia Larsson fick emellertid en namne. I telefonkatalogen hade man kunnat läsa namnet Stenz Mikaelsson. Hösten 1997 besökte Stenz Stens och berättade, att när hennes mamma "gick med henne" så hade hon besökt Bovallen. Där hade hon sett en så vacker kvinna som hette Stens så hon gav sin dotter det namnet.

Arnold Lagerfjärd



<p><b>Johannes Larsson Styf</b> f.1858 4/8 Boden Överluleå fs d.1932 10/3 Forstråsk Edefors fs</p> <p>Forstråsk Edefors fs g.1885 29/11</p>	<p>2</p> <p><b>Lars Olof (Lind) Styf</b> f.1829 6/3 Boden Luleå lfs d.1911 14/10 Boden Överluleå fs Soldat, bonde Boden, Svartbäcken Överluleå fs</p> <p>—g.1851 24/8</p>	<p>4</p> <p><b>Isac Jacobsson Bomb</b> f.1804 6/11 Svartbjörnsbyn, Luleå lfs d.1870 30/8 Turtola (Svanstein). Övertorneå fs Soldat, bonde Boden. Överluleå fs —g.1827 3/6</p> <p><b>Inga Gustava Gabrielsdotter</b> f.1805 14/11 Alträsk, Luleå lfs d.1880 17/1 Turtola (Svanstein). Övertorneå fs Soldathustru Boden, Överluleå fs</p>	<p>8</p> <p><b>Jacob Olofsson</b> f.1762 31/8 Gäddvik:5, Luleå lfs d.1828 19/6 Boden:10, Luleå lfs —g.1793 3/2</p> <p><b>Margaretha Larsdotter</b> f.1768 4/6 Brändön, Luleå lfs d.1830 17/9 Boden:10, Luleå lfs</p>
<p><b>Stens Larsson</b> f.1905 22/12 Forstråsk Edefors fs d.1999 19/6 Harads Edefors fs</p>	<p>1</p> <p><b>Christina Juliana Ersdotter</b> f.1830 11/2 Boden:9 Luleå lfs d.1914 12/9 Bodens fattiggård Överluleå fs Soldathustru Boden, Svartbäcken Överluleå fs</p>	<p>5</p> <p><b>Erik Pehrsson</b> f.1793 3/5 Boden:9, Luleå lfs d.1876 4/6 Boden:9, Överluleå fs Bonde Boden:9, Överluleå fs —g.1824 24/4</p> <p><b>Lisa Greta Ersdotter Rosenström</b> f.1801 2/6 Hertsön, Luleå lfs d.1870 16/5 Boden:9, Överluleå fs Bondhustru Boden:9, Överluleå fs</p>	<p>9</p> <p><b>Gabriel Månsson</b> f.1765 Gillberga ägor, Svennevad fs d.1839 10/1 Alträsk:6, Överluleå fs —g.1791</p> <p><b>Cajsa Nilsdotter</b> f.1775(1774) d.1852 14/11 Alträsk:6, Överluleå fs</p> <p>10</p> <p><b>Petrus Nilsson</b> f.1770 28/8 Boden:9, Luleå lfs d.1825 Boden:9, Luleå lfs —g.1791 26/4</p> <p><b>Anna Maria Andersdotter</b> f.1768 24/9 Harads, Luleå lfs d.1822 7/3 Boden:9, Luleå lfs</p>
<p><b>Brita Greta Enberg</b> f.1863 16/9 Forstråsk Överluleå fs d.1937 8/12 Forstråsk Edefors fs</p> <p>Forstråsk Edefors fs g.1885 29/11</p>	<p>3</p> <p><b>Lars Petter Larsson Enberg</b> f.1830 9/10 Harads:5 Luleå lfs d.1904 20/2 Sörviksudden Edefors fs Bonde</p> <p>—g.1853 14/8</p> <p><b>Anna Maria Nilsdotter</b> f.1831 27/2 Boden Överluleå fs d.1889 13/6 Sörviksudden Edefors fs Bondhustru Forstråsk Edefors fs</p>	<p>6</p> <p><b>Lars Hindrik Persson Fält</b> f.1804 29/9 Svartlä, Luleå lfs d.1881 27/5 Sörviksudden, Överluleå fs Bonde Sörviksudden, Överluleå fs —g.</p> <p><b>Maria Greta Isacsdotter</b> f.1799 25/10 Harads:5, Luleå lfs d.1874 4/4 Forstråsk, Överluleå fs Bonde Sörviksudden, Överluleå fs</p>	<p>11</p> <p><b>Erik Rosenström</b> f.1755 15/11 Alvik, Luleå lfs d.1834 28/6 Hertsön, Nederluleå fs —g.1793 3/2</p> <p><b>Catrina Larsdotter Stadig</b> f.1762 28/2 Rånbyn, Råneå fs d.1838 30/11 Hertsön, Nederluleå fs</p> <p>12</p> <p><b>Pehr Nilsson</b> f.1779 d.1863 26/5 Svartlä, Överluleå fs —g.1803</p> <p><b>Anna Lisa Larsdotter</b> f.1778 d.1853 2/8 Svartlä, Överluleå fs</p> <p>13</p> <p><b>Isaac Larsson</b> f.1772 29/1 Avan, Luleå lfs d.1864 15/12 Harads:5, Överluleå fs —g.</p> <p><b>Margreta Ericsdotter</b> f.1774 7/11 Harads:5, Luleå lfs d.1859 9/4 Harads:5, Överluleå fs</p>
		<p>7</p> <p><b>Nils Petter Nilsson Lindahl</b> f.1804 23/7 Bredåker, Luleå lfs d.1870 18/4 Furunäs, Överluleå fs Bonde Furunäs, Överluleå fs —g.1830 24/12</p> <p><b>Anna Helena Isacsdotter</b> f.1800 7/10 Boden, Luleå lfs d.1855 28/7 Furunäs, Överluleå fs Bondhustru Furunäs, Överluleå fs</p>	<p>14</p> <p><b>Nils Hansson Frisk</b> f.1775 15/9 Töre, Nederkalix fs d.1808 26/12 Nederkalix fs —g.1799</p> <p><b>Margreta Ericsdotter</b> f.1779 d.1835 11/12 Heden, Överluleå fs</p> <p>15</p> <p><b>Isac Andersson</b> f.1752 21/12 Svartbyn, Luleå lfs d.1819 30/6 Boden:10, Luleå lfs —g.1795 11/2</p> <p><b>Anna Olofsdotter</b> f.1758 20/5 Ängesbyn:10, Luleå lfs d.1829 20/9 Boden (inhys), Luleå lfs</p>

## Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen medl.nr.

Thure Lindgren	Kastanjevägen 33	462 50	Vänersborg	0521 - 69 595	401
Klas Gunnerfeldt	Hornsgatan 4	961 33	Boden	0921 - 19 740	402
Gudrun Häll	Björkelundsvägen 29	961 32	Boden	0921 - 56 192	403
Lars-Östen Sonebo	Svedjevägen 29	961 43	Bodsvedjan	0921 - 15 565	404
Andrea Jones	Stackvägen 3 B	961 39	Södra Svartbyn	070 - 4 493 883	405
Bodil Klasson	Bärvägen 1	961 48	Sävast	0921 - 73 509	406
Eva Vikström	Råbäcken 7	961 93	Boden	0921 - 483 005	407
Stig Andersson	Vattenfallsvägen 2	961 44	Trångfors	0921 - 65 415	408
Marianne Larsson	Kyrkogårdsgatan 10 B	961 77	Boden	0921 - 14 150	409

## Adressändringar

Kristina o Rohland Öhman	Kyrkgatan 33 1 tr.	961 75	Boden	0921 - 15 979	209
Ann-Christin Bengtsson	Hjovägen 2	121 50	Solna		306
Herbert Juntikka	Åkervägen 10 E	871 62	Härnösand	0611 - 158 62	184
Lotta Lemon	Bokvägen 2	961 37	Boden	0921 - 15 638	46
Lena Lundgren	Ormsta, Västra gården	137 91	Västerhaninge	08 - 50 032 308	348
Anders Ek	Källbogatan 8 C	941 63	Piteå	0911 - 211 442	73
Ulrika Mattsson	Forsnäs 201	960 24	Harads	0928 - 30 042	390

## TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de gåvor och bidrag vi fått:

Rickard Pahlsson	Boden
Herman Wahlberg	Boden
Lars Lampinen	Unbyn
Constance Rutberg	Boden
Lena Vikberg	Boden
Karl-Erik Engelmark	Unbyn
Ulla Wikman	Unbyn
Magdalena Gabrielsson	Boden
Lars-Östen Sonebo	Boden
Familjen Söderlind	Hundsjö
Ebba Loräng	Boden
Egon Palo	Trångfors
Jan-Erik Lidberg	Fjärdhundra
Birgitta von Ahn	Kallax
Gunilla Hvarfner	
Sven Öhman KF Lagercentral	Luleå
Kultur och fritidsförvaltningen	Boden

samt till alla som gett bidrag i mikrokortbössan.

## Födda

Uppmaningen att meddela sin födelse-tid till föreningen hörsammades tyvärr endast av ett fåtal. Eftersom det inte råder sekretess beträffande födelsedatum har vi kompletterat från lokala skattemyndigheten. Nu kan vi alltså uppmärksamma era jämna födelsedagar, vilket kommer att göras i efterhand för födelsedagar fr.o.m. årsskiftet om ni inte har sagt ifrån.

## Från annat håll

Numera heter Föreningen Släktforskare i Upplands medlemsblad "Runslingan".

Lulebygdens forskarförening gav i samband med sitt 10-årsjubileum i våras ut en jubileumsskrift som dels behandlar föreningens utveckling under de tio första åren dels innehåller ett antal artiklar. Den finns till salu i Luleå.

## Besöksstatistik

Under skördefesten då Råbäcksgården totalt besöktes av 272 personer skrev också den 21'000:e registrerade besökaren in sig. Det inträffade lördagen den 21 augusti och den som skrev in sig var föreningens "turnisse" Lars Lampinen. Han fick en penninglott (som dessutom gav vinst).

## Jag söker rötter

Har fått en förfrågning från Åland som jag inte klarar av. Hoppas att någon kan hjälpa mig.

Det gäller **korpralen Nicklas Lang** som stupade i slaget vid Villmanstrand 1741. Den 13/10 1746 reste hans broder, avskedade trumslagaren Hans Lang, från Uskela socken, i västra Nyland Finland, till Råneå socken för att bevaka arv efter sin stupade broder. Hans Langs hustru, Caisa Grelsdotter i Veckjärvi, samtyckte till resan. Fanns Nicklas på Råneå kompani, eller?

Föräldrarna till: **Nils Olofsson** f 1750 och hans hustru **Maria Jönsdotter** f 1750. De fick barnen: Olof f 1772, Carl f 1782, Henric f 1783, Eva Maria f 1786 och Carl Gustaf f 1794, alla med efternamnet Nilsson-(Nilsdotter)-Taskila. De bodde i Visträsk.

**Nils** dog där 1809 i februari och **Maria** dog 1809 18/7 i Finnträsk, Älvsby fs.

Sonen Henric hade attest från Nedertorneå 1814 12/12.

Föräldrarna till: **Magdalena** (Malin) **Nilsdotter** eller **Malin Mustaparta**, som hon också kallades, f 1767 (1764). När hon gifte sig 1791 med soldat **Jacob Wäppling** i Rånbyn, var hon änka efter båtsmannen **Vinalas** från Nedertorneå.

Föräldrarna till: **Johan Skog** f 1769 och hans hustru **Stina Ersdotter** f 1762 8/12. De flyttade från Johannisberg N-luleå till **Mjösjöåsen**, Selets bruk 1823. De hade bl.a. dottern **Gustafva Johanna** f 1806. **Stina** dog i Selet N-luleå 1837 23/6 och **Johan** dog där 1852 23/12.

Vill även få bekräftat eller dementerat detta:

Var Jon Carlsson och Sophia Jonsdotter i Kopparnäs Piteå lfs. föräldrar till **Jonas Jonsson-Hedlund** f 1782. Han var gift med **Eva Ericsson-Hjertström** f 1776 8/10 i Kengis. De bodde i Pälsträsk och Finnträsk Älvsby fs. men dog i Selet N-luleå.

Tack på förhand!

Eila Fredriksson Nipvägen 18, 961 44 Boden, Tel 0921-653 15. E-post: eila.fredriksson@egonet.se



Till flydda tider återgår  
Min tanke än så gärna  
Mig vinkar från förflutna år  
Så mången vänlig stjärna.

Ur Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg

**God Jul och Gott Nytt Årskarsekel**  
önskar styrelse och redaktionen



Begränsad eftersändning  
Vid definitiv eftersändning  
retur med den nya adressen till:

## B Föreningsbrev



Boden Överluleå ForskarFörening  
c/o Sandberg  
Kålrotsvägen 11

961 47 BODEN

Ditt studieförbund

SKS Ö

SVERIGES KYRKLIGA STUDIEFÖRBUND



### Att gå i cirkel - en bra idé

#### Bibelstudier

**Apostlagärningarna**  
Paulus brev till korinterna.

**De fyra evangelierna**  
Introduktion för bibelläsaren.

**De tolv**  
Personskildringar av de tolv lärjungarna

**Söndagens bibeltexter**  
(Matteuskyrkan)

**Vuxenväg till tro**  
Led: Margit Back

**Livsåskådningsfrågor**

**Psalmer i 90-talet**  
Läs om författarna och sjung de vackra psalmerna

#### Litteraturcirkel

\* Kring bibliska gestalter

#### Hantverkscirkel

\* Ull (tvätta, karda, spinna m.m.)

\* Ikonmålning

\* Bildvävning

\* Hardangersöm

\* Textila tekniker

\* Lappteknik

\* Bokbindning

#### Övrigt

\* Släktforskning

\* Tro på framtiden

\* Egna förslag

Detta är en del av vårt utbud. Saknar Du något  
eller vill anmäla Dig till en cirkel, ring SKS tel 556 69

Kyrkans Hus Kyrkgatan 30. Exp.tid säkrast 08.00 - 12.00, måndag - fredag